



RK Parochie van de H. Drieëenheid

Klankkleur



9^e jaargang - nr.1

Januari 2023

Inhoudsopgave

Van de bestuurstafel	4
Begroting Parochie van de Heilige Drieëenheid	5
Vacature	6
Bent U? of Kent U?	7
Vastenactie.....	11
Kinderpagina	13
Kindernevendienst	14
Liturgisch rooster.....	18
Inleverdata kopij	19
Familieberichten	19

Parochiewijzer		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur wo. 09:00 – 12:00 uur do. en vr. 09:00 – 13:00 uur Email adres: secretariaat@h-drieenheid.nl Website: www.h-drieenheid.nl	69 31 591
Noodnummer	Tijdens kantooruren:	69 31 591
	Buiten kantooruren:	06 270 787 77
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Pieter Pouw secretaris: Karin Veen penningmeester: Enzo Robustelli leden: Wim Keet	
Giften & Kerkbalans	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Beste mensen, wat was ik blij met Kerstmis een volle kerk te zien en met zovelen de geboorte van de Heer in onze parochiekerken te hebben kunnen vieren. Vóór Kerstmis, op de 23^e, hield de Katholieke Montessori School al een prachtige kerstviering in de Mariakerk, waarbij meer dan vijfhonderd leerlingen onder begeleiding van hun leerkrachten een bezoekje aan het Kerstkind, liggend in de kribbe, kwamen brengen. Een dag later werd mijn voorgevoel van druk bezoek niet teleurgesteld en blij verrast vierden wij, met Eucharistievieringen in volle kerken in Bussum en Naarden, samen het mysterie van de Menswording van de Heer.

'Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen' (Jes. 9,1).

Kerstmis kwam ons dit jaar weer bijzonder tegemoet. En deze woorden van de profeet Jesaja tonen ons een weg voor de hele mensheid, een pad dat wij moeten volgen. Dit zijn de woorden van de kerstnacht. En inderdaad, wij zijn die mensen, dit volk, die in een wereld wandelen die vaak vol duisternis is. Maar de Heilige Nacht van Kerstmis liet ons, net als de herders in het veld, een groot licht zien. Door dat licht kunnen wij ook, zoals de herders, spreken over wat wij hebben gezien, namelijk het licht van Christus in het midden van de duisternis. Dit licht wordt concreet in ons leven, bijvoorbeeld in daden van christelijke naastenliefde, in gebed en in de hoop op de geboorte van Jezus in ons leven van deze bijzondere dag maar ook in al onze daden waarmee wij een concreet teken voor de wereld kunnen zijn van mensen die Christus in zich dragen.

Met deze woorden wil ik vooral drie aspecten in onze parochiegemeenschap benadrukken. Als eerste de christelijke liefdadigheid die wij laatstelijk hebben

ervaren via de Voedselbank en de hulp van onze gemeenschap aan de meest behoeftigen. Het tweede aspect is het gemeenschapsgebed tijdens de Mis, waar meer dan 500 mensen elkaar bij de kerstvieringen hebben ontmoet. Als laatste, maar niet de minste, alle activiteiten die plaats hebben gevonden in onze kerken; altijd in aanwezigheid van onze gelovigen. Want er is geen gemeenschap zonder parochianen en er is geen Lichaam van Christus zonder Zijn ledematen. Hopelijk hebben de vreugdevolle kerstvieringen in zulke stampvolle kerken ons weer op het spoor gezet van een kerk die groeit en bloeit; een kerk die niet veroordeeld is om haar deuren te sluiten door een tekort aan gelovigen. Want ze zijn er wel en weten hopelijk ook steeds vaker de weg te vinden naar haar toe.

Beste mensen, de Kersttijd is nog niet afgelopen. Wij kunnen er nog lang van genieten, want deze eindigt pas met het feest van de Doop van de Heer.

'Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.'
(Ps 96,13).

Op vele wijzen hebben wij elkaar Zalig Kerstmis kunnen wensen. De traditionele kerstkaart met een kerst(post)zegel erop is tegenwoordig niet meer de enige mogelijkheid; email en sociale media worden ook veel gebruikt. Met een persoonlijk bezoekje of een telefoontje kan dat ook. Het maakt niet uit hoe men dat doet, maar het doet de mens altijd goed. Een Zalig of Goed Nieuwjaar-wens hebben wij elkaar ook toegewenst. Dat geeft hoop op een 2023 dat wij vervuld van vreugde, vrede en liefde tegemoet willen zien.

De bron van dit alles hebben wij met Kerstmis tot ons zien komen in het Kerstkind. Ik nodig jullie hierbij van harte uit vanuit die bron te leven; van de vreugde van het nieuw leven die ons in Christus werd gebracht en de vrede die Hij met

zich meegenomen heeft, om deze als een lichtend vonkje uit te spreiden over de hele aarde.

In de vreugde van Jezus' geboorte wens ik u langs deze weg nog een Zalig Nieuwjaar.

Carlos Fabril

Van de bestuurstafel

Kerkbezoek tijdens de kerstdagen....

Veel mensen hebben tijdens de kerstdagen gebruik gemaakt van het bijwonen van de H. Mis. Dat verheugt ons als parochiebestuur zeer, maar tegelijk rijst de vraag waarom zijn de kerken dan weer zo leeg na de feestdagen? Wij zouden zo graag een antwoord hebben op deze zeer prangende vraag. En hoe moeten wij het organiseren om wekelijks meer mensen in de H. Mis te verwelkomen?

Wat doen we verkeerd? Wij zouden graag willen dat u, die een enkele keer naar de kerk komen, zich duidelijk uitspreekt. Wij staan open voor kritiek, aanbevelingen, tips enz..... Wij denken er ieder jaar over na en nu spreken we het gewoon uit!

Energiekosten en het verwarmen van de beide kerken

Nu het weer zachter is dan verwacht zijn er voorlopig geen plannen om vergaande maatregelen te nemen wat betreft het wel of niet verwarmen van de kerk. Zodra het weer omslaat en er een koude periode aanbreekt kunnen we altijd nog zien wat we gaan doen.

Actie Kerkbalans

Januari is altijd de maand van de Actie Kerkbalans. U treft in deze klankkleur een begroting aan met een geschat tekort over 2023 van 180 duizend euro. Door de extreem hoge prijzen van energie moeten we rekening houden met zo'n groot tekort. We zijn blij met de steun die we van u mogen ontvangen. Wij zijn blij met al uw positieve bijdragen aan Actie Kerkbalans in het verleden. Mogen wij dit jaar weer rekenen op uw steun voor onze beide kerken? Alvast dank daarvoor.

Voedselbank

Het succes van 11 en 18 december 'smaakt' naar meer. Er zijn plannen om maandelijks een inzameling te houden voor de voedselbank in Bussum. Het is goed dat wij als parochiegemeenschap denken aan degenen die het moeilijk hebben. Het is een prioriteit en tevens een Goddelijke boodschap: "Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven..." (Mat. 25,35). Zij verdienen onze steun. Veel dank dat u zo vrijgevig bent en meewerkt aan deze actie.

Van Kersttijd naar de Paastijd

Onze kerk is rijk aan tradities en het hele jaar bereiden wij ons voor op gebeurtenissen die van groot belang zijn. Zo gaan we van de mooie Kersttijd naar de Vastentijd en Pasen. Het is goed dat wij door regelmatig kerkbezoek, liefst iedere week, ons voorbereiden op die grote gebeurtenis die wij vieren met Pasen.

Vrijwilligers meldt u aan voor diverse werkzaamheden

Wij zoeken een boekhouder die 6 à 8 uur per week beschikbaar heeft om e.e.a. voor de parochie te willen doen. (zie advertentie in deze Klankkleur)

Bestuursfunctie vacant: Penningmeester

Wij hebben eerder een beroep gedaan op vrijwilligers en hier is echter geen enkele reactie op gekomen. De vacatures komen steeds dichterbij en wij moeten er niet aan denken dat er niemand zich aanmeldt. Meld u aan bij het secretariaat en wij nemen contact met u op.

Het parochiebestuur

Begroting Parochie van de Heilige Drieëenheid

LASTEN	Begroting 2022	Schatting 2022	Begroting 2023
Persoonskosten	138.500	149.075	134.940
Kosten onroerend goed			
- onderhoud, energie en lasten	69.300	71.816	195.300
- voorziening groot onderhoud	48.000	48.000	52.000
Kosten eredienst	12.500	16.031	15.800
Kosten pastoraal	11.550	14.423	11.600
Verplichte en vrijwillige bijdragen	58.400	60.137	52.025
Beheerskosten	46.900	50.800	49.500
Totaal: KOSTEN	385.150	410.282	511.165
BATEN	Begroting 2022	Schatting 2022	Begroting 2023
Bijdragen parochianen	196.600	208.404	207.900
Opbrengst bezit en beleggingen	93.550	124.767	122.520
Totaal: OPBRENGSTEN	290.150	333.171	330.420
Nadelig saldo	95.000	77.111	180.745
	385.150	410.282	511.165

Beste Parochianen,

Ook het jaar 2022 zullen wij allemaal niet gauw vergeten. De pandemie is bijna over en een oorlog begint, met een energiecrisis en stijgende prijzen als consequenties. De gevolgen hiervan werken door in de begroting voor 2023.

Het verwachte verlies van €180.745 is grotendeels bepaald door de stijging van de energie kosten.

Ondanks de tegenslagen zijn wij u, de parochianen, zeer dankbaar voor uw bijdragen voor het jaar 2022 en wij verwachten en hopen dat u ook in het jaar 2023 de parochie wilt helpen en steunen met een blijvende financiële bijdrage om zo ook als parochie het nieuwe jaar te kunnen overleven.

Enzo Robustelli,
Penningmeester

Digitaal collecteren

Contant geld is al lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Ook de Parochie maakt gebruik van digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Als u gebruik wilt maken van deze nieuwe manier van collecteren heeft u de Givt-app nodig.

Met Givt (Engels voor schenken) kan je met je telefoon veilig en makkelijk geld geven. Download (*) Givt en maak je eigen Givt-account aan. De eenvoudige en eenmalige registratie maakt dat je makkelijk kan geven. Geen opwaardeergedoe en inloggende. Donaties worden namelijk pas afgeschreven als je iets gegeven hebt en geven kan zonder inloggen!

Scan de QR-code en geef. GIVT is:

- ✓ **Veilig:** Givt werkt met een machtiging. Het is mogelijk om een bedrag terug te vorderen.
- ✓ **Anoniem:** Givt garandeert dat jouw identiteit geheim blijft, net als bij contant geld.
- ✓ **Makkelijk:** Altijd en overal en jij bepaalt wat je geeft.

Wanneer u liever na afloop van de viering aan de collecte wilt geven, als u thuis de mis volgt of als het niet gelukt is met scannen, dan kunt u de code hieronder gebruiken. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van uw bankrekening afgeschreven en aan de kerk overgemaakt. De codes staan ook vanaf nu na het liturgisch rooster in Klankkleur.

De te scannen QR-code is:



St. Vituskerk



Mariakerk

(*) Vrijwilligers van de Parochie zijn bereid te helpen met download van de App. Anders is er vast wel een familielid die graag wil helpen.

Enzo Robustelli,
Peningmeester

Vacature

De Parochie van de Heilige Drieëenheid heeft een vacature voor een boekhouder. Het gaat over een betaalde parttime baan van tussen de 6 en 8 uren per week, deels te besteden op het kantoor van de parochie aan de Brinklaan 42 in Bussum en deels online.

Kennis van het boekhoudprogramma Exact Online is vereist.

Geïnteresseerden kunnen het secretariaat bellen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 035-6931591 of reageren via de mail naar het secretariaat op secretariaat@h-drieenheid.nl.

Bent U? of Kent U?

In elke organisatie wordt uitgekeken naar vrijwilligers die iets willen en kunnen betekenen. In de Mariakerk, waar alle activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd worden, is dat niet anders.

Als er ergens een extra handje nodig is mogen we altijd een beroep op één van de vele vrijwilligers doen. Maar we zouden zo graag nieuwe gezichten en talenten verwelkomen in onze vrijwilligersorganisatie. Daarom hebben wij een soort vacaturebank ontworpen. Op de prikborden

in de hal van de Mariakerk brengen we deze “Bent U of Kent U” vacaturebank onder uw aandacht.

Hier vindt u telkens een aantal activiteiten die ondersteuning nodig hebben. Als er een activiteit bijzit die u aanspreekt of weet u iemand die dit op zijn/haar lijf geschreven is, is het heel fijn als de Mariakerk een beroep op dat talent mag doen.

Meld u dan aan bij pastoor Carlos of het secretariaat (035-6931591)

Gezocht: Bezorgers

Ons parochieblad “Klankkleur” verschijnt ongeveer 7 maal per jaar.

Het rondbrengen van het blad wordt verzorgd door vele vrijwilligers.

Door ziekte, ouderdom of verhuizing ontstaan er wel eens vacatures voor nieuwe bezorgers. Om deze vacatures op te vullen zijn wij op zoek naar nieuwe bezorgers voor het bezorggebied van de Mariakerk.

Een wijk bestaat gemiddeld uit 10-20 adressen waar het parochieblad bezorgd moet worden.

Wie heeft er nog wat tijd over om 7 maal per jaar ongeveer 30 minuten te besteden aan een gezonde wandeling of fietstochtje voor het bezorgen van het parochieblad.

Voor uw aanmelding kunt u ons bellen: Anne Marie en Hans Hageman, Tel. 035 - 6932275 of een email naar: ledenadm.maria@12move.nl

Compendium avonden

Met enthousiasme gaan we weer verder met de compendium avonden in de parochiezaal van de H. Vituskerk in Naarden. Velen willen graag meer weten van het geloof. Door met elkaar te lezen en te spreken o.l.v. de priester komen we steeds verder op de weg die Christus ons is voorgegaan.

Als we van iemand houden willen we toch meer van die persoon, in ons geval van Christus, te weten komen!

Dat kan op vele manieren, maar zeker ook door het lezen van de Catechismus

van de Katholieke Kerk, waarvan het compendium de leidraad is. Het is zeer de moeite waard om hier aan deel te nemen. Welkom!

De volgende zondagavonden zijn gepland om 19.30 uur.

Zondag 29 januari, zon. 19 februari, zon. 19 maart na de vesper, zon. 30 april, zon. 21 mei en zon. 25 juni.

U bent van harte uitgenodigd.

Jongerenpastoraat

Beste parochianen,

Ik wens u een gezegend jaar 2023 toe. In deze bijzondere tijd van het jaar - waarin onze harten vol goede voornemens zijn en vol met de vreugde van de geboorte van Christus - wil ik u om uw gebeden vragen. Het zal een jaar vol avonturen en verrassingen worden. Ik hoop dat we ze op de beste manier tegemoet kunnen treden en ervan kunnen genieten. Zoals u weet ben ik altijd bereid een handje te helpen met wat dan ook. Ook als u behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd contact met me opnemen.

Bij mijn aanstelling in deze parochies ben ik tegelijkertijd gevraagd om te helpen bij de organisatie van de pelgrimstocht naar Lissabon in Portugal voor de Wereldjongerendagen in de zomer van 2023. Elke week besteed ik daarom 40% van mijn tijd aan het werk voor het jongerenpastoraat in ons bisdom. Zoals jullie hebben gezien en ervaren, ben ik toch de meeste tijd beschikbaar voor jullie.

Doordat ik vorig jaar ben overgeplaatst naar Blaricum kon mijn vakantie, die voor

afgelopen november was gepland, niet doorgaan. Dankzij God, de goede wil van mijn collega-priesters en ons bestuur kan ik nu toch een paar weken met mijn familie in Chili van een vakantie genieten. Ik ben daarom afwezig van 9 t/m 25 januari. Tijdens mijn afwezigheid kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met kapelaan Mikkel of met het secretariaat.

In het weekend van 7/8 januari en van 27 t/m 29 januari staan er twee activiteiten gepland met jongeren van ons bisdom en heel Nederland. In Den Helder en op Ameland wacht de Heer ons op om ons te verrassen en ons aan te moedigen Hem te volgen. Ik zal samen met de jongeren van ons bisdom bij deze bijzondere ontmoetingen aanwezig zijn.

De inschrijving voor jongeren tussen 16 en 30 jaar is nog open.

Wilt u meer informatie over deze activiteiten, dan kunt u flyers vinden achter in de kerk of u kunt kijken op de website: www.jongekerk.nl.

Kapelaan Javier Acuña

Bedankje

Beste parochianen,

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kerstkaarten die ik in de afgelopen dagen heb mogen ontvangen. Het zijn er te veel om iedereen afzonderlijk te bedanken! Het is fijn dat u aan mij denkt.

Ik wens u allen een gelukkig Nieuwjaar!

Andrea Geria



Collectanten gezocht voor de Mariakerk

Het is de wens van het parochiebestuur Corona-proof te gaan collecteren in de kerkbanken. De afgelopen tijd zijn er enkele collectanten gestopt. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe

collectanten voor de zondagse vieringen. Er wordt een rooster en een 'werkbeschrijving' gemaakt.

U kunt zich, tijdens werkdagen, aanmelden bij het secretariaat.

Verdieping

Ook in onze tijd moeten we nee zeggen tegen de wijdverbreide overheersende cultuur van de dood. Deze 'anticultuur' manifesteert zich bijvoorbeeld in de drugs, in de vlucht voor de werkelijkheid in het illusoire, in een vals geluk dat zich uitdrukt in de leugen, het bedrog, de onrechtvaardigheid, de verachting van de ander, van de solidariteit, van de verantwoordelijkheid voor de armen en noodlijdenden. Een vals geluk dat zich uitdrukt in een seksualiteit die gereduceerd wordt tot puur plezier zonder verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij de mens tot een 'iets' wordt gereduceerd. Hij wordt niet meer als persoon beschouwd, die de persoonlijke liefde en trouw waardig is, maar als koopwaar, louter een object. Tegen deze belofte van schijn geluk, tegen ... het schijnleven dat in werkelijkheid alleen een instrument van de dood is, tegen deze 'anticultuur' zeggen wij nee, om de cultuur van het leven te cultiveren....

We zouden ook kunnen zeggen dat het gezicht van God - dat de inhoud van deze cultuur van het leven, van ons grote ja is - tot uitdrukking komt in de tien geboden. Deze zijn geen bundel verboden, waarin slechts het nee tot

uitdrukking komt. In werkelijkheid zijn ze een grote levensvisie. Ze zijn een ja tegen een God die aan het leven zin geeft (de eerste drie geboden), een ja tegen het gezin (vierde gebod), een ja tegen het leven (vijfde gebod), een ja tegen de verantwoordelijke liefde (zesde gebod), een ja tegen de solidariteit, de sociale verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid (zevende gebod), een ja tegen de waarheid (achtste gebod) en een ja tegen de eerbied voor andere mensen en voor wat hun eigendom is (negende en tiende gebod).

Het nee dat de Kerk in morele kwesties uitspreekt en waarbij de publieke opinie soms eenzijdig blijft stilstaan, is in werkelijkheid een groot ja tegen de waardigheid van de mens, zijn leven en zijn vermogen om lief te hebben. Het is de uitdrukking van het constante vertrouwen dat mensen - ondanks hun zwakte - kunnen geven aan de hoogste roeping waarvoor ze geschapen zijn: liefhebben.

Het nee van de geboden is ook een ja om op te groeien tot echte vrijheid.

Paus Benedictus XVI op 8-1-2006 in Rome

Te Communie gaan

Elke keer is het een bijzonder moment als we te communie gaan. Mensen verlaten hun bank en lopen eerbiedig naar voren, waar ze uit handen van de priester, of van zijn assistent, de heilige hostie ontvangen.

De Eucharistie is een gastmaal, waarin de mens gesterkt wordt, aangezet wordt er wat van te maken en een voorproefje krijgt wat hij in het hiernamaals hoopt te ontvangen. Augustinus zegt hierover: "Ontvang wat je al bent, en

wordt steeds meer wat je ontvangt: het lichaam van Christus.

Wij zijn geroepen om mens te worden zoals Jezus, de man van Nazareth, het voor ogen had. We gaan in zijn voetsporen voort, delen brood en gaan samen onderweg. Van een beroerde wereld, waarin de kleinen niet tot hun recht komen, waarin machtigen hun invloed niet gebruiken tot heil van anderen, zijn we op weg naar het land van belofte.

Jezus wil herinnerd worden, Jezus wil dat zijn parabellen verstaan worden, Jezus wil dat de werken van barmhartigheid gedaan worden: voedsel voor wie honger heeft, drinken voor wie dorst heeft, troost voor wie verdriet heeft, hulp voor wie zorg nodig heeft, vrijheid, respect en mededogen.

Eigenlijk moeten we iedere keer als we te communie gaan ons dit herinneren en aangespoord worden om de erfenis van het Laatste Avondmaal te delen en uit te voeren. Helaas is de praktijk een tikkeltje anders.

Soms lijkt het erop dat als we na de zegen de kerk uitgaan, we onmiddellijk weer in beslag genomen worden door de druk van het dagelijks leven, terwijl de vruchten van de Eucharistieviering eigenlijk door moeten werken tot minstens de volgende bijeenkomst.

Ik heb toch wel de indruk dat bij velen de kracht van het communiceren blijft doorwerken. Je bent het je niet zo bewust, maar stiekem weg blijf je proberen het goede te doen en het kwade te

laten. Je blijft proberen de parabel van de barmhartige Samaritaan als voorbeeld te nemen. Je blijft proberen de werken van barmhartigheid handen en voeten te geven. Denk maar aan de aandacht voor de voedselbank, de aandacht voor misdeedende mens, de aandacht om oorlogsellende te voorkomen. Maar ook regeringen staan vaak met de rug tegen de muur.

De man van Nazareth verwacht wat van ons. Laten we elkaar wakker schudden. Laten we voortgaan in zijn voetspoor. Hij had het voor ogen bij het laatste Avondmaal. Daarom gaan wij regelmatig te communie.

We blijven ons Hem regelmatig herinneren en de fakkel brandend houden. Hopelijk zullen vele ouders hun kinderen hierover vertellen.

Ik hoop dat het nieuwe jaar ons op het juiste spoor zet en houdt.

Zalig Nieuw Jaar!

J.M. Baaij

Vasten en scheppen

Bij een meditatie in de veertigdagentijd, een jaar of zo geleden, werd de lezer gevraagd om over Lucas 9:24b-25 na te denken: "Maar wie zijn leven om Mij verliest, zal het redden. Wat immers baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?" Hierbij stelde de meditatie voor dat wij God moeten laten doen wat Hij doet: het loslaten van jezelf, van je eigen wil, je eigen plannen en die uit de weg gaan, zodat God kan doen wat Hij moet (wil) doen.

Hierbij werd ik toentertijd herinnerd aan een boek dat ik kort daarvoor vertaald had. Het was een kerstboek, geschreven door een Duitse theoloog. In dat boek schrijft de auteur over het antwoord van Maria op de boodschap van de engel: "Laat met mij gebeuren wat u

gezegd hebt" (Lucas 1:38). Maria stapt opzij om Gods wil. Wat dan ook haar plannen zijn geweest, zij laat God doen wat Hij doet.

Het Griekse werkwoord dat hier gebruikt wordt voor "laat gebeuren" is hetzelfde woord dat Jezus gebruikt in Getsemane in het evangelie van Lucas: "Maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U" (Lucas 22: 42). Hier ook, op dit ingrijpende moment voor zijn kruisiging, wil Jezus het lijden niet ondergaan, maar hij stapt opzij zodat God kon doen wat God doet. Zodat Gods plannen vervuld kunnen worden.

Beide momenten zijn heel goed geschikt voor de veertigdagentijd (en ook voor de Advent). Zij hebben wel met het verliezen van jezelf te maken, van je

leven omwille van God. Maar het punt van de vastentijd houdt daarmee niet op. Door God te laten doen wat Hij doet, komen wij weer op iets heel anders.

Zoals de auteur laat zien, is wat Maria zegt een echo van het scheppingsverhaal. Bij het eerste scheppingswoord dat God spreekt wordt weer hetzelfde werkwoord gebruikt. "Laat er licht zijn" (Gen. 1:3). Uit dat scheppingswoord komt de schepping voort. Het woord van overgave aan Gods wil laat iets gebeuren, iets genereren; het is een scheppingswoord. God zegt "Laat het

zijn." En het is zo. Er is licht, en leven, volheid.

Maria zegt "Laat het zijn," en Christus werd geboren. Licht in een donker wereld. Jezus zegt "Laat het zijn" en vanuit zijn dood komt licht, wordt Hij licht voor ons allen. Wij zeggen "Laat het zijn, wat u wilt, Heer" en daaruit komt ook het nieuwe leven, voor onszelf, maar ook voor anderen, en de nieuwe schepping. Want daardoor laten wij God ons ook gebruiken voor het scheppen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Henry Jansen

Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd

Traditioneel worden in de komende 40-dagentijd weer Oecumenische Vespervieringen gehouden in Naarden. Deze zullen plaatsvinden in zowel de Grote Kerk als in de RK. St. Vituskerk op de zondagavonden om 19.30 uur. Hieronder treft U het schema aan.

26 februari	Grote Kerk	Voorganger Ds. T. Viveen
05 maart	RK Kerk	Voorganger mw. A. Schilder - Verhoef
12 maart	Grote Kerk	Voorganger Pastoor Carlos Fabril
19 maart	RK Kerk	Voorganger Ds. P. Korver
26 maart	Grote Kerk	Voorganger Kapelaan Mikel Palić

Vastenactie

Oekraïne

Oorlog in Europa. Gebombardeerde steden. Tanks in de straten. Mensen die schuilen in metrostations. En miljoenen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. Het leek onvoorstelbaar; het is toch gebeurd.

Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen voor de Russische agressie. Veel van hen zijn in shock; hebben in alle haast alleen het hoogst noodzakelijke mee kunnen nemen en hebben nog nauwelijks tijd gehad om de verschrikkingen te verwerken.

Opvang vluchtelingen

De Nederlandse katholieke gemeenschap heeft haar steun toegezegd aan de mensen uit Oekraïne. We helpen met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen in Oekraïne en in de landen eromheen.

Wat is er nodig?

Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. Hulporganisaties zorgen daar voor schoon water en voedsel en voor zaken als warme kleding, dekens, babykleding, medicijnen en sanitaire producten als luiers, maandverband en zeep.

Maar dat niet alleen: sommige mensen hebben hulp nodig om door te reizen

naar familie in het buitenland, anderen zijn in allerhaast gevlucht en beschikken niet over de juiste documenten om verder te reizen. En wie geen familie heeft in een van de buurlanden, die heeft behoefte aan een veilige, warme opvangplaats.

Kortom de oorlog duurt nu al (bijna) een jaar en hoewel de grote stroom vluchtelingen van het begin wel wat is verminderd, zijn er nog steeds mensen die op

de vlucht slaan en onze hulp nodig hebben.

In de vieringen van zondag 26 februari (eerste zondag in de vasten) schenken we hier aandacht aan. Kunt u hier niet bij zijn, dan kunt u een gift overmaken op NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie.

Namens de MOV-werkgroepen,
Arnold van Velzen

Boekbespreking

GESPREKKEN op MAANDAG OVER DE SACRAMENTEN,

Vonne van der Meer met Nico de Gooijer. 123 pagina's, €19,99.

Op zeven maandagen heeft Vonne v.d. Meer gesproken met de priester Nico de Gooijer over de zeven sacramenten.

In het verleden leerden wij in de catechismusles: "Een sacrament is een uitwendig 'teken' waardoor genade wordt aangeduid en gegeven." Een definitie die nog altijd van kracht is.

Het begrip teken wordt duidelijk besproken; het is geen tovenarij, maar een ritueel, een teken waardoor iets tot uitdrukking komt. Vooral over het Sacrament des Altaars zijn er duidelijk inzicht-gevende uitspraken.

De hele betoogtrant is zo dat je Nico de Gooijer als het ware hoort spreken.

Een makkelijk leesbaar boekje dat de waarde van de sacramenten weer eens heerlijk opfrist. Ik wens u veel leesplezier.

Ben Moussault.

Jongeren uitje

De jongeren (onder de 15 jaar) van de Mariakerk hadden nog een leuk vrijwilligersfeestje tegoed. Op zaterdag 10 december was het zover: we togen met de misdienaars en zangers/ zangeressen van De B'Engeltjes naar de klimhal van Coronel in Huizen.

Zij kregen daar uitleg hoe je veilig gezekeerd het klimparcours kon afleggen. Er waren 3 verschillende niveaus. Na de uitleg vertrokken de jongeren en binnen no-time waren zij druk bezig en vervaakten zij zich uitstekend. Was een bepaald onderdeel te lastig, dan riepen zij het codewoord HELP en dan kwam

een medewerker hen helpen. Vol verbazing keken wij toe hoe met veel geduld deze medewerker aanwijzingen gaf zodat de klimmer het parcours uiteindelijk met succes kon voltooien.

Na deze inspanning was het natuurlijk ook tijd voor de inwendige mens met een Smikkelmenu, welke we ons prima lieten smaken.

Op de website treft u foto's en filmpjes aan van dit uitstapje en kunt u zien hoe deze jongeren van het uitje genoten hebben.

Kinderpagina

Hallo allemaal,

Voor jullie allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Ik hoop dat jullie lekker gesmuld hebben van de oliebollen en appelflappen.

Er is weer een nieuw jaar begonnen en ik heb mijn oude kalender opgeruimd en een hele mooie nieuwe opgehangen. Ik heb nu even de tijd om de afspraken voor het nieuwe jaar in te vullen op die kalender; en dat brengt mij op het volgende:



Voor het berekenen van de tijd hebben de mensen twee mogelijkheden: een berekening volgens de zon of volgens de maan. De aarde draait in iets meer dan 365 dagen om de zon. De tijd van het jaar wordt bepaald door de stand van de zon. Als de zon 's middags om twaalf uur hoog staat is het zomer, als hij laag staat is het winter. De Egyptenaren kozen voor de zonnekalender.

Maar je kunt de tijd ook berekenen volgens de stand van de maan. De maan draait om de aarde. Een "maand" is dan zo'n hele draai: de tijd tussen de ene nieuwe maan en de volgende nieuwe maan. De Babyloniërs kozen voor de maankalender. Een jaar is dan 11 dagen korter dan bij de zonnekalender.

De Romeinen gebruikten de zon en de maan. Ze deelden de maanden in

volgens de stand van de maan. Maar ze gebruikten ook de zonnestand. Ze lieten het jaar beginnen als de zon aangaf dat het lente was: in de maand maart. Omdat de senaat, de Romeinse regering, op 1 januari begon, verplaatste Julius Caesar het begin van het jaar van 1 maart naar 1 januari. Later verbeterde paus Gregorius deze jaarindeling nog. Zo ontstond de gregoriaanse kalender, die we nu nog gebruiken.

Godsdiensten hebben daarnaast nog een eigen kalender met eigen feestdagen.

Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Maar pas veel later zijn de christenen dat belangrijke moment als begin gaan nemen: in het jaar 532. Precies konden ze Jezus' geboorte toen niet meer bepalen. Volgens sommige geleerden is Jezus eigenlijk al in het jaar 4 voor Christus geboren! Hoe dan ook: de christelijke jaartelling is nu bij het jaar 2023 aangekomen. Andere godsdiensten hebben vaak een andere jaartelling.

Een heel oude kalender is die van de joden. In de synagogen wordt hij nog steeds gebruikt. Deze kalender begint bij de schepping van de wereld. Rabbi Hillel, die leefde in de 4e eeuw na Christus, rekende uit wanneer dat volgens hem geweest moest zijn. Hij kwam uit op: 7 oktober 3761 voor Christus.



Volgens de joodse jaartelling begint het jaar 5783 in september.

De islamitische jaartelling begint in ons jaar 622. In dat jaar vluchtte de profeet Mohammed van de stad Mekka naar de stad Medina. In Mekka werden verschillende goden vereerd. Toen Mohammed preekte over één God, kreeg hij veel vijanden en moest vluchten. In Medina

werd hij gastvrij ontvangen. Het islamitische jaar 1445 begint in juli.

Zo dat waren wat weetjes over de verschillende kalenders.

Misschien hebben jullie ook al afspraken staan voor het nieuwe jaar om in te vullen.

Kindernevendienst

Dit jaar beginnen we met goed nieuws, we gaan de kindernevendiensten weer opstarten in de Mariakerk! Elke 4e zondag van de maand kunnen de kinderen tijdens de dienst naar een verhaal luisteren en knutselen bij de kindernevendienst. We hopen veel kinderen te mogen verwelkomen.

Om de kindernevendiensten nog leuker te maken, zijn we op zoek naar speelgoed. Heeft u nog speelgoed over wat niet meer gebruikt wordt? Dan kan je dit inleveren op de zondagen dat er kindernevendiensten zijn.

Roos en Machteld

Wij waren met twaalf 'apostelen'

Bijeen in de Sloep om ons op 13 december voor te bereiden op de komst van het Kind. We zaten in een halve cirkel rond een tafel waarop de adventskrans werd aangestoken. Daaromheen lagen kaartjes met diverse teksten, passend bij deze tijd – zoals: - Vrede - Verwachten – Donker – Verdriet – Onderweg zijn – Jezus - Saamhorigheid – Maria – Engelen – Ster.....

We werden ieder uitgenodigd een kaartje te pakken, dat ons aansprak, waarna eenieder toelichtte waarom juist deze tekst gekozen was. Verrassend en ontroerend hoe alle zeer persoonlijke woorden in rust en met grote aandacht werden opgevangen. Iemand van de voorbereidingsgroep merkte na afloop

hiervan op: "Hebben jullie in de gaten dat we met elkaar onze adventsoverweging hebben gemaakt?"

De viering werd omlijst door zang, pianospel en mooie gedichten.

De V.O.P. groep had deze bijeenkomst voorbereid en zij kunnen met voldoening terugkijken op deze nieuwe vorm van samen vieren.

Wij waren maar met twaalf.....

Maar och, Jezus is ook zo begonnen.....

Wie weet mogen we straks meer medegelovigen begroeten....

Beppe Vos

Bericht van de KBO

K.B.O. ledenmiddag op vrijdagmiddag 10 februari om 14.00 uur in De Sloep.

Ellen Louwers van de Bibliotheek Gooi en Meer Bussum komt



vertellen over het boek: **Rijks Masters of the golden Age.**

We krijgen uitleg over dit unieke kunstwerk met schilderijen van de Eregalerij

van het Rijksmuseum en mogen het inzien.

Voor KBO leden is de toegang gratis. Toegang voor belangstellenden € 3,00.

Greetje Sijp

CCIV programma

Voor de komende periode staan onder de titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende lezingen op het programma:

- * 9 februari 20.00 uur, Apostolisch Genootschap, "Wereldbeelden door de eeuwen heen". Spreker: Milo Grootjen
- * 2 maart 20.00 uur, Mariakerk - De Sloep, "Kunnen we dementie voorkomen of genezen?". Spreker: Jort Vijverberg

- * 14 maart 20.00 uur, Remonstrantse kerk, "Weerbare democratie". Spreker: Willeke Slingerland

- * 26 maart 14.00 uur, De Groene Afslag, "De milieukosten van producten". Spreker: Adrian de Groot Ruiz

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. Ook kunt u zich hier voor de lezingen aanmelden.

De St. Vituskerk onder de sterrenhemel

De vieringen met Kerstmis in de St. Vituskerk zijn qua sfeer extra opgeluisterd door het St. Ceclia koor, dat een 'nieuwe Mis' heeft gezongen. De volle kerk toonde zich erg enthousiast. Dit mede door de bijzondere aanlichting van de kerststallen, het altaar en ook de muren en plafonds. De bewegende

'sterrenhemel' stelde de nachtelijke hemel van Bethlehem voor.

Deze ambiance was zo gecreëerd vanwege de TV-opname van prachtige Kerstgezangen o.l.v. Piet Philipse, die tijdens de Kerstdagen op Gooi TV zijn uitgezonden. Ze zijn nu op You Tube te zien.



Maagd der armen

Op 15 januari 1933 verscheen Maria als de Maagd der Armen voor het eerst aan het 11 jarige meisje Mariette Beko in Banneux, een boerendorp met 325 inwoners tussen Luik en Spa.

Maria verschijnt voor het huis van de familie Beko, waar Mariette door het raam naar buiten kijkt. Zij ontwaart een stralende dame in de tuin. Mariette begint te bidden en ziet hoe de dame haar wenkt. Haar moeder belet haar echter naar buiten te gaan.

Twee dagen later verschijnt de Dame opnieuw terwijl het kind buiten aan het bidden is. Maria leidt haar naar een bron en beveelt aan Mariette: "Steek uw handen in het water, deze bron is mij voorbehouden."

In de zes verschijningen daarna zegt zij onder meer: "Ik ben de Maagd van de Armen. Deze bron is voorbehouden voor alle Volkeren om voor de zieken verlichting te brengen. Ik zal voor jou bidden. Tot ziens."

Ook vraagt zij om een kleine kapel. Op 2 maart 1933 is haar laatste boodschap: "Ik ben de Moeder der Verlosser, Moeder Gods... Bid veel. Vaarwel."

De stiltekapel, die kort daarna is gebouwd om de verschijningen te herdenken, is een mooi sereen kapelletje. Daarnaast gelegen zijn ook nog een gebedskapel en een kapel die gewijd is aan Aartsengel Michael.

De grote trekpleister is uiteraard de Mariabron die als een zeer heilzame en serene plek voelt. Velen komen hier dan ook om te bidden voor hen die ziek zijn en keren terug met grote flessen water uit de bron.

Overigens dankt Banneux - Notre Dame haar naam niet aan de Maria verschijningen. Dit is ontstaan in 1914 toen



de inwoners van Banneux beloofden bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog hun dorp naar Onze Lieve Vrouw te noemen, als zij van het krijgsgeweld gevrijwaard zouden blijven. Terwijl omliggende dorpen zwaar te lijden hadden onder de gevolgen van de oorlog, bleef Banneux gespaard!

Dit mooie Heiligdom, dat voorheen duizenden pelgrims per dag trok, ontvangt er heden ten dage helaas nog slechts tientallen. Dat maakt de urgentie en actualiteit van de boodschappen van Onze Lieve Vrouw in Banneux des te groter. Ons verlangen naar vrede op aarde zal slechts vervuld worden als wij bereid zijn om met Maria de weg te gaan van nederigheid en armoede, die de weg is naar God. Dus laten wij juist nu gehoor geven aan haar dringende verzoek: 'Bid veel!'

De Maagd der Armen, roept u naar de bron van genade.

Kom dan... Steek uw handen in het water en geef U geheel aan Christus!

Maria Arisz

Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Op 11 februari is het 165 jaar geleden, dat Maria in een Grot verscheen aan het meisje Bernadette Soubirous.

Bij een van de verschijningen vroeg Maria om in processie te komen en een kapel te bouwen. Er zijn kerken gekomen. Kerk betekent niet alleen een gebouw, maar het is op de allereerste plaats een gemeenschap. Alle mensen die zich rond de Grot verzamelen vormen samen de Kerk. De mensen, de pelgrims, die naar Lourdes komen, trekken ook in processie rond op het Heiligdom.

Pelgrimeren, het op bedevaart gaan, is niet zomaar een vakantie, maar een reis naar een plek waar de hemel de aarde raakt. Lourdes is zo'n plek waar vooral gelovigen uit heel de wereld naar toe komen.

Ook vanuit Nederland worden er bedevaartreizen naar Lourdes georganiseerd door "het Huis voor de Pelgrim". Deze bedevaarten bieden u de kans om even stil te staan bij de grote vragen van het leven, om kracht op te doen of om dank te zeggen voor de mooie dingen die u op uw levensweg bent tegengekomen. Reizen als bedevaart betekenen ook: aandacht hebben voor mensen die met u meereizen of die u onderweg ontmoet. Samen vormen we Gods volk onderweg, samen mogen we ervaren wat het betekent om pelgrim te worden.

Het Huis voor de Pelgrim organiseert al meer dan 100 jaar bedevaartreizen naar Lourdes. Dit zijn geheel verzorgde reizen met reis en verblijf op basis van volpension en een vrijblijvend pastoraal programma. Het bijzondere van de reizen naar Lourdes is dat deze ook heel geschikt zijn voor mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben. Op deze manier mag iedereen zich



opgenomen weten in die grote gemeenschap van miljoenen gelovigen, die elk jaar naar Lourdes komt om te doen wat Maria gevraagd heeft: samen kerk zijn.

Tijdens een reis naar Lourdes staan religie, beleving en ontmoeting centraal bij het invullen van het bedevaartprogramma.

Dit jaar zijn er weer reismogelijkheden per vliegtuig, bus en trein.

Heef u interesse om eens als pelgrim mee te gaan, neem dan een folder mee uit de kerk of neem contact op met een van de contactpersonen.

Achter in de kerk liggen folders waar ook andere bedevaartreizen in staan. Op de website van onze parochie: www.h-drieeenheid.nl vindt u onder het kopje bedevaarten meer informatie over de Lourdesreizen.

U kunt ook kijken op de site: www.huisvoordepelgrim.nl

Contactpersonen:

Maria Bussum:
Hans Hageman j.c.m.hageman@12move.nl
035-6932275

Vitus Naarden
Bernadette Keet-van den Berg
bwsлкеet@gmail.com
06-51521221

Liturgisch rooster

zaterdag 21 januari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 22 januari - 3e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices / KND Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa

zaterdag 28 januari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 29 januari - 4e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa

zaterdag 4 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 5 februari - 5e zondag door het jaar

Maria 9:30 uur Stille Mis Kapelaan M. Palić

Maria 11:00 uur Minikerkendag

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa

zaterdag 11 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 12 februari - 6e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

zaterdag 18 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

woensdag 22 februari

Maria 19:30 uur Aswoensdag Kapelaan J. Acuña

Vitus 19:00 uur Aswoensdag Pastoor M. Costa

zaterdag 25 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 26 februari - 1e zondag veertigdagen

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices / KND Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa

zaterdag 4 maart

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 5 maart - 2e zondag veertigdagen

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić

Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa
zaterdag 11 maart			
Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
zondag 12 maart - 3e zondag veertigdagen			
Maria	11:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

* KND : Kindernevendienst

Vieringen door de week

Vitus kerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via kerkdienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren.

Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
2	Pasen	3 maart 2023	24 maart
3	Pinksteren	21 april 2023	12 mei
4	Zomer	16 juni 2023	7 juli
5	Opening	11 augustus 2023	1 september
6	Herfst	29 september 2023	20 oktober
7	Kerst	17 november 2023	8 december

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl

Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap:

* Hannes van Fulpen

We hebben afscheid genomen van:

† Gerda ten Bokum, 85 jaar

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.



Contactgegevens locatie Vituskerk

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vituskerk:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. Schilder	
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	06 23 682 598
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Mw. Pouw-Horenberg	
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Mariakerk

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparchie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58	
	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Hr. H. Baaij	
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	691 4363
Financiële administratie:	Email: finhde@h-drieeenheid.nl	
	Hr. E. Robustelli	
	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Coördinator kosters:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	691 6090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	