



RK Parochie van de H. Drieëenheid

Klankkleur



8^e jaargang - nr.3

mei 2022

Inhoudsopgave

Van de bestuurstafel.....	4
Koninklijke onderscheidingen.....	5
Pinksteren.....	6
Op weg naar Pinksteren.....	7
BAVO onderscheiding.....	8
Een Mariagebed voor de Oekraïne.....	9
Afscheid van een inspirerende dirigent.....	10
Broederschap Onze lieve vrouw van Kevelaer.....	11
Inleverdata kopij.....	12
Op naar een duurzame Mariakerk!.....	13
Liturgisch rooster.....	14
Familieberichten.....	15

Parochiewijzer		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur wo. 09:00 – 12:00 uur do. en vr. 09:00 – 13:00 uur Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591
Noodnummer	Tijdens kantooruren:	69 31 591
	Buiten kantooruren:	06 270 787 77
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Pieter Pouw secretaris: Karin Veen penningmeester: Enzo Robustelli leden: Wim Keet	
Giften & Kerkbalans	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Beste mensen,

Ons parochieblad Klankkleur is voor mij het vertrouwde communicatiemiddel, waar ik graag gebruik van maak om jullie thuis met mijn Woordje een bezoekje te brengen. Ik zou erg graag een meer persoonlijk en fysiek bezoek willen brengen, maar gezien het grote aantal zieke parochianen, aan wie ik prioriteit geef, komt zo'n bezoekje steeds weer op de tweede plaats. Jammer genoeg is het niet anders!

Wat was het geweldig en mooi om na twee jaar strenge soberheid weer Pasen te kunnen vieren, zoals we het gewend waren. De kerken waren weer goed bezet en de koren hebben, na veel repetities vanaf de Paaswake, o.a. de prachtige vaste gezangen van het Gloria, het Alleluja en bijzondere meerstemmige misgezangen weer uit volle borst kunnen zingen! Ik spreek mijn hartelijke dank uit, niet alleen voor de koren, maar voor alle vrijwilligers die zich in zo'n drukke tijd met zoveel liefde voor de parochie hebben ingezet!

Pasen is nog niet voorbij. Wij blijven het nog lang vieren en de vreugde van de Verrijzenis in ons hart koesteren, want Pasen blijft de kern van ons geloof. Het biedt ons altijd troost en hoop, hetgeen wij, zeker in onzekere tijden, hard nodig hebben. Nu zijn wij onderweg naar het feest van de Hemelvaart van de Heer en 10 dagen later, Pinksteren. Mij troost de gigantische bewogen- en vurigheid van de Apostelen, die vervuld van de Heilige Geest en de zekerheid dat hun Heer verzezen is, dit GOEDE NIEUWS gingen verkondigen, waardoor de Kerk geboren en gevestigd werd op deze aarde. Mogen wij, net zoals de apostelen, verlangen naar de Gave van de Heilige Geest en daarvoor open staan, zodat deze zelfde Geest,

die toen over de apostelen is neerge-daald, ook weer over óns mag neerda-len, zodat eenieder die deze Gave bezit ook een drager van Christus mag zijn.

Pinksteren, dat een van de oudste feesten van de Kerk is, doet ons niet alleen de komst van de door Jezus Christus beloofde HELPER herinneren, maar ook het ontstaan van een nieuwe tijd. Niet alleen met de aankondiging van de herders van de geboorte van Christus gaat het licht in de wereld ver-schijnen, maar ook nú wordt met de Verrijzenis van Christus het licht van het nieuwe leven door het geloof overal gebracht. Moge de door Paus Francis-cus voor het jaar 2023 aangekondigde Synode ons hier, maar alle mensen waar over de hele wereld, die in Chris-tus' naam bij elkaar komen, helpen de weg te tonen voor de Kerk van de toe-komst, waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Zoals de natuur ieder jaar na de winter herrijst en daarmee een nieuwe lente aankondigt, zo beleven wij dit ook in onze kerk, want met Pasen komt er ook voor de Kerk een nieuwe lente aan! Ook al kan het soms moeilijk zijn, toch zien wij in onze parochie de tekenen die ons doen denken aan een hoopvol-le toekomst. Er zijn 14 kinderen van onze beide kerken die in juni a.s. hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Tevens vindt ook van beide kerken in juni de toediening plaats van het Heilig Vormsel aan 18 jongeren. Zij bereiden zich nu voor op de Gave Gods, de Hei-lige Geest. Verder vinden in het jaar van de Synode, in Portugal, de Wereld Jongeren Dagen plaats. Een indruk-wekkende ervaring waarin zich hopelijk ook vele jongeren uit Nederland zullen aansluiten om, vergezeld door paus Franciscus, met hun charisma meer

leven in onze R.-K. Wereldkerk zullen inblazen, want daar ligt haar toekomst.

Laten wij bidden, broeders en zusters; laten wij op God blijven vertrouwen. Hij weet precies hoe en op welke wegen Hij Zijn Kerk wil leiden. Laten wij ook op

Maria, onze hemelse Moeder, vertrouwen. Mogen wij bij haar, de moeder van onze Verlosser, steeds troost en bescherming vinden.

Van harte Zalig Pinksteren gewenst.

Pastoor Carlos Fabril

Van de bestuurstafel

Synode avond 20 juni

Als vervolg op de eerste synodale bijeenkomst op 31 januari j.l. hebben wij als PB gekozen voor een andere opzet en hebben wij ons laten inspireren door verschillende artikelen uit KN die n.a.v. de synode zijn verschenen.

“Stimuleer eerst en vooral het geloofsgesprek. Het klinkt simpel, maar voor je het weet duik je direct in gesprekken over procedures en een waaier aan onderwerpen en besluitvormingsprocessen.

Begin bij de bron: “Waar gaat het om in de kerk? Wie is Christus voor jou? Wat is jouw houvast als het leven tegen zit? Zo’n gesprek is nodig en verrijkend, en scheidt een basis – de juiste basis – voor een gesprek over andere zaken.”

De parochie moet niet rusten op de schouders van een priester, maar op de hele geloofsgemeenschap. Onze priesters komen om allerlei redenen vaak niet toe aan de verkondiging van het Evangelie en vele andere pastorale werkzaamheden. Er zal meer tijd besteed moeten worden aan de vorming van leken om verantwoordelijkheden aan hen over te kunnen dragen. In de nieuwe katholieke bewegingen leiden leken de organisatie, waarbinnen de priester enkel priester hoeft te zijn en geen duizendpoot.” (KN 11 Ed Arons)

De grote vragen zijn:

Wat willen de jongeren en de jonge gezinnen? De toekomst van de kerk is meer aan ‘hen’ dan aan de mensen die in de meeste gevallen wekelijks aanwezig zijn in de kerk.

Zijn er nog kerken waar de jongeren en de gezinnen welkom zijn?

Zijn er nog jongeren die naar de kerk gaan?

Hoe kunnen we ouders met hun kinderen die de Eerste H. Communie doen meer betrekken bij het geloof?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Eerste H. Communie niet de laatste H. Communie wordt zoals het in de meeste gevallen gaat?

Hoe kunnen we het geloof ‘aantrekkelijk’ maken voor jongeren en jonge gezinnen?

We zullen moeten beginnen bij het begin: **Waar gaat het om in de kerk. Hoe ziet u de toekomst voor onze kerk en wat is er nodig om jongeren en gezinnen weer in de kerk te krijgen?**

De diaken Ton Hekkenberg uit Huizen komt de bijeenkomst leiden. Helaas is hij verhinderd op 13 juni. Hierdoor is de avond één week opgeschoven.

Deze zal plaatsvinden op **maandag 20 juni** in De Sloep van de Mariakerk.

Inloop vanaf 19:30 uur.

De avond start om 20:00 uur.

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te praten.

Het Parochiebestuur

Koninklijke onderscheidingen

Elk jaar worden veel Nederlanders, die iets bijzonders gedaan hebben, vlak voor Koningsdag onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding. Dit jaar was het de beurt aan Rineke Blaauwgeers en Pieter Pouw

Het Locatie Team van de Mariakerk heeft zich ingespannen om Rineke Blaauwgeers voor te dragen. Niet alleen in de Mariakerk is Rineke actief geweest. Ook bij andere organisaties, zoals o.a. de basisschool de Hoeksteen, Gooisch Lyceum, Meetafelen en HCAW, heeft zij haar beste beentje voorgezet. Deze organisaties zijn succesvol benaderd om de aanvraag te ondersteunen. Daardoor heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om Rineke een onderscheiding toe te kennen.



Ons verbaasd dat natuurlijk niet. Vele jaren hebben wij haar nooit aflatende energie en inzet meegemaakt, waar vele vruchten van geplukt zijn en die we nog steeds plukken.

Ook Pieter Pouw heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor het ve-

le vrijwilligerswerk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht in diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties.

Pieter is sinds 1998 bestuurslid van Stichting de Boog, een uitgever van katholieke geestelijke lectuur, met name voor de gewone lekgelovige. In die rol is hij actief als verantwoordelijke voor de productie en verkoop van de boeken.



Tevens is hij sinds 2019 vicevoorzitter van het Parochiebestuur van de Parochie Heilige Drieëenheid in Naarden-Bussum. Daarvoor was hij ook in andere parochies actief als bestuurslid en vrijwilliger (o.a. in St. Nicolaasparochie in Baarn 1999-2013).

In het verleden was Pieter actief bij het Instituut voor Huwelijk en Gezin en in de organisatie van familiedagen voor stichting SOKA.

Rineke Blaauwgeers en Pieter Pouw werden beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rineke en Pieter: van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding

Overweging - Gebed om de Heilige Geest

*Goede hemelse Vader,
zend mij uw Geest;
laat mij niet de gevangene zijn
van mijn eigen emoties;
laat mij niet bepaald worden
door mijn eigen geschiedenis
van zwakheid en falen;
laat mij niet vastzitten in wrok
om wat mensen mij deden
of om wat mij overkwam;
laat niet een streven
naar winnen en heersen
mijn denken en doen bepalen;
en laat mij niet beperkt blijven
tot de grenzen van dit aardse bestaan
en mijn eigen klein-menselijkheid.
Laat mijn perspectief altijd breder zijn,
laat mij verder zien en breder denken,
laat mij in de ruimte mogen staan
van Uw eindeloze barmhartigheid.*

*Zend mij uw Geest,
die mij bevrijdt en ruimte biedt,
die mij sterkt en inzicht geeft
die mij U laat kennen
en laat eren en beminnen,
die mij inzicht geeft*

*en mij de weg doet kennen,
die U mij wijst.
Laat niet het "ik"
maar die ruimte die Uw Geest mij biedt,
mijn leven en de wereld overheersen.
Dan zal er plaats zijn voor iedereen,
dan zal niemand verloren lopen,
dan zullen de kleinsten
de grootsten zijn,
dan zullen mensen eindelijk
leren delen van hun overvloed,
dan zal de wereld anders zijn...
Dat Uw goede Geest
de wereld zal vervullen,
want Hij is een zachte kracht
die inspireert
tot nederigheid en dienstbaarheid,
tot naastenliefde.
Kom, heilige Geest!*

(Dit is een persoonlijk gebed, maar wie het samen bidt met anderen, kan "mij" en "mijn" vervangen door "ons" en "onze")

Jan Hendriks,
Bisschop van Haarlem

Pinksteren

Nadat we Pasen zo prachtig gevierd en gezongen hadden kwam het idee om dit met Pinksteren te herhalen.

Pinkstermorgen om 11.00 uur zullen de gezamenlijke koren van de Mariakerk de viering verzorgen en de Schubert

Messe in G ten gehore brengen, die eigenlijk voor afgelopen Kerst op het programma stond.

Wij hopen van harte dat vele parochianen dit met ons mee willen vieren

Op weg naar Pinksteren

“Kom Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.”

Met dit, of een ander, gebed vingen vroeger bij ons op school de lessen aan.

“Kom Heilige Geest, verlicht mijn verstand en help mij om mijn zonden te kennen. Geef mij de genade van een oprecht berouw.” Dit gebed hoorde bij het avondgebed. Het werd besloten met een gewetensonderzoek en oefening van berouw. Dit alles voor het slapen gaan. Ook konden wij de zeven gaven van de Heilige Geest opdreunen. Ik heb het vermoeden dat er, heden ten dage, niet meer wordt gebeden alvorens de lessen beginnen. Misschien hier of daar, sporadisch. Ook aan het bidden van een avondgebed zal er over het algemeen niet veel aandacht meer worden besteed, laat staan aan een gewetensonderzoek.

De tijden zijn veranderd. Het gebedsleven is zoetjes aan naar de achtergrond verdwenen. We hebben het tegenwoordig veel te druk met van alles en nog wat. Iets dat behoort bij de geest van deze tijd. Pas op de plaats maken

is er doorgaans niet meer bij. Men kan zich afvragen of er nog veel mensen zijn die dagelijks de Rozenkrans ter hand nemen.

Wij leven thans in de meimaand, die is toegewijd aan Maria. Vroeger was er in die maand elke avond Maria-lof of Rozenkransgebed. Ook dit gebruik is met de jaren gaandeweg verwaterd.

Echter, de gang naar bedevaartsoorden, ter ere van Maria, is door de eeuwen heen in trek gebleven en dat wereldwijd. Tenslotte: ik moet zeggen, ik heb in het verleden de traditie van het gebedsleven nooit als een opgave ervaren, ook niet toen ik nog kind was. Het was onderdeel van ons dagelijks leven.

Bidden kan ook rust geven, zeker in een tijd als deze.

Het feest van Pinksteren komt in zicht. Een gebeurtenis waarin de komst van de Heilige Geest centraal staat. Wij doen er goed aan tot Hem te bidden. Hij, die de bron is van wijsheid en liefde, kan ons helpen, ons op het goede spoor te zetten als wij de weg zijn kwijtgeraakt.

In dit vertrouwen leven wij toe naar het Pinksterfeest 2022.

Corrie Bloks – van der Maeden.

Winnen en Overwinnen

Winnen bij Ajax en Feijenoord.

Als je strijdt met elkaar, heb je op het einde twee mogelijkheden:

een winnaar en een verliezer of een gelijk spel.

Bij verlies legt de verliezer er zich niet bij neer en bij gelijkspel doen beiden

dat niet. Er ontbrandt een nieuwe strijd, heftiger dan de vorige keer. Men gaat er zich weer een jaar op voorbereiden. En de geschiedenis blijft zich herhalen.

Overwinnen in het boek Openbaring

De partijen zijn van een veel grotere orde, zij spelen geen jaarlijks spelletje,

maar een eindstrijd. De strijd gaat erom om de verliezer inzicht te geven. Aan het eind van de strijd heb je een overwinnaar en een partij die inzicht heeft gekregen.

In het boek Openbaring gaat het om de strijd tussen goed en kwaad. Het goede overwint en het kwade verandert van inzicht en rangschikt zich onder het goede. En de geschiedenis herhaalt zich niet. Het zou mooi zijn, als dit soort overwinningen ook behaald kunnen worden in onze samenleving, de partijen in onze Tweede Kamer zouden er een voorbeeld aan kunnen nemen.

In de Bijbel wordt beschreven dat deze strijd gestreden wordt tussen het goede en het kwade, tussen het Lam Gods en de Satan. De messiaanse verwachting is dat de Satan tot inzicht komt.

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, alleen zullen we geduld moeten hebben.

Stil maar, wacht maar.....

Hartelijke groet,

J.M. Baaij.

BAVO onderscheiding

Wie Mariakerk zegt zegt ook Joke van Bogerijen, ze is er (bijna) altijd en doet heel veel voor en in de kerk.

Joke is al sinds 1987, dus al 35 jaar, verantwoordelijk voor het drukken van de wekelijkse boekjes, Maria Boodschap en al het andere drukwerk.

Maar dat is niet het enige dat zij doet en heeft gedaan. Zo was zij jarenlang lid van het Ecclesiakoor en zorgde ervoor dat iedereen zijn of haar muziek kreeg en zij beheerde de muziekbibliotheek. Daarnaast zong zij ook bij het rouw- en trouwkoor, Con Amore.

Joke heeft zich ongeveer 22 jaar beziggehouden met de gezinsvieringen en het toenmalige jeugdkoor Vivace.

De lijst van bezigheden voor de kerk is nog langer, Joke verzorgde de koffie na de vieringen en verzorgt nog steeds op zaterdagochtend de koffie voor de leden van de tuingroep en zorgt ervoor dat er ook iets lekkers bij de koffie is, ze is ook al jaren collectant in de kerk, al is dat op dit moment niet nodig.

Vanaf 2015 deelt Joke de misdienaars in die bij de vieringen zijn en leidt ze de nieuwe misdienaars op. Zo heeft ze de misdienaar van vandaag ook opgeleid. Joke is tegenwoordig nog lid van het platform liturgie.

Voor al deze inzet was het nu de beurt aan de kerk om haar te belonen voor al het werk dat zij gedaan heeft. Pastoor Fabril heeft Joke daarom de BAVO-onderscheiding uitgereikt.

Het locatieteam en het bestuur wil je hartelijk danken voor alles wat je doet en gedaan hebt.



Een Mariagebed voor de Oekraïne

Bij de verhuizing kwam ik nog een gebedenboekje tegen uit 1953. Bijna 70 jaar geleden. Ook toen ging Rusland tekeer. Tienduizenden Litouwers werden gedeporteerd naar de werk- en gevangenkampen van het duistere, koude en eindeloze Siberië. Alles ging verloren, alles. Velen echter behielden alleen het geloof, de hoop en de liefde. Daaronder vier meisjes: Lioné G., Valé Ber., Levuté Vis. en Franciska. De eerste drie schreven voor Franciska een

klein gebedenboekje (5 X 7,5 cm), "om te maken dat je beter met ons samen voelen, denken en de Heer prijzen kunt." Ze noemden het boekje "Marija, gelbéki mus", "Maria red ons". Oekraïners zullen waarschijnlijk het Litouws kunnen lezen. Gabriël Smit verzorgde het Nederlands:

Peter Eldering

*Maria,
Red ons land
Dat met bloed en tranen,
Met offers,
Bereidheid
En liefde getooid is.
Maria,
Maak in onze borst
De geest der helden wakker,
Behoud de zuivere ziel van ons volk,
Die onze Vaderen
Door de eeuwen heen hebben bewaard.*

*Maria,
Verlicht de dwalenden,
Help de dode strijders,
Laat ons [heilig Litauen] heilige Oekraïne
Weer verrijzen,
Opdat het als een heldere ster
Onder de andere volken
Glanst en licht verspreidt,
Opdat het de grenzenloze barmhartigheid
En liefde
Van U en Uw zoon
Verheerlijkt. Amen.*

*Marija,
gelbéki mus*



Afscheid van een inspirerende dirigent

In November 2008 werd Nico Brinker dirigent van het Vituskoor.

Hij was geen onbekende in Naarden want in de jaren 60 en 70 heeft hij op de basisschool, de Calsschool, zangles gegeven. Velen kenden hem als een bevlogen dirigent. Hij had met het kinderkoor bijzondere successen behaald. Als hoofd van de school, kende hij Mieneke Rijs.

Het Vituskoor van de kerk werd geleid door dirigent Jan Kamer en organist Willem Vonk. In 2008 wilde Jan Kamer zijn taak als dirigent overdragen. Nico Brinker werd benaderd door Mieneke Rijs om het stokje over te nemen. De samenwerking met Willem Vonk verliep prima, 2 x per maand werd gerepeteerd.

Als tweede activiteit nam hij ook de zorg over van het koor in Naarderheem .

Vanaf 2012 werd het Vitus koor vaker ingezet en werden de repetities iedere week gehouden. Het niveau steeg zo zelfs dat bij het honderdjarig bestaan van de St. Vituskerk, het huidige kerkgebouw, een uitvoering werd gegeven met een bijzonder mooi repertoire.

Afgelopen najaar, op een respectabele leeftijd, besloot hij per januari te stoppen als dirigent. Helaas konden we niet op een feestelijke wijze afscheid nemen. In november maakte hij een smak waardoor hij met een gebroken heup uitgeschakeld werd.

Nico wij wensen je veel luister- en zanggenot toe en danken je voor je actieve inzet.

Het locatieteam.



Nico met het Vituskoor tijdens de Vesperviering in de Grote Kerk in 2020.

Broederschap Onze lieve vrouw van Kevelaer

In de vorige Klankkleur schreef ik over de komende bedevaart naar Kevelaer op maandag 25 en dinsdag 26 juli a.s. Echter, de situatie rondom corona is nog niet optimaal. En in Duitsland zijn de regels ook nog steeds strenger dan hier. Daarom heeft men in de bestuursvergadering van begin april na rijp beraad besloten dit jaar één dag op bedevaart te gaan naar Kevelaer, en wel op maandag 25 juli a.s. We vertrekken om ca. 8.00 uur vanuit enkele opstapplaatsen.

De buskosten bedragen € 50,- en het 3-gangendiner inclusief 2 drankjes € 20,- p.p.

Het programma in Kevelaer ziet er als volgt uit:

11:15 uur: Intochtprocessie

Aansluitend H. Mis in de Basiliek
Aansluitend koffie c.q. lunch (zelf te verzorgen)

14:15 uur: Kruisweg, grote en kleine

17:00 uur: Diner door de broederschap verzorgd, bij deelname op te geven bij inschrijving

18:30 uur: Gebedsdienst, afsluitend met Lof.
Aansluitend Lichtprocessie en afscheid bij de Genadekapel

Daarna gaan wij direct naar de bussen en rijden wij naar huis terug. We verwachten 's avonds tussen 21:30 uur en 22:00 uur weer terug te zijn.

Heel fijn als u deze dag meegaat op bedevaart! Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kunt u met mij contact opnemen. U kunt een email sturen naar bwslkeet@gmail.com of telefonisch op 06-51521221.

Inschrijfformulieren voor de bedevaart naar Kevelaer liggen achter in de beide kerken. Inschrijven is mogelijk tot en met 30 juni 2022.

Hartelijke groet mede namens de Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Amersfoort en omstreken en het Gooi.

Bernadette Keet.



Zomaar.....

Pasen naderde. Weer werden wij - en velen met ons - verrast met een mooi boekje: "Van Titus Brandsma tot Edith Stein", waarvoor onze dank aan het locatieteam!

We kregen dat zomaar in de bus – we hoefden er niets voor te doen.

Zomaar....? Nee, veel parochianen zijn in beweging gekomen en hebben hun

tijd gegeven om deze boekjes te bezorgen.

Ook voor al de vorige keren dat ze dat belangeloos deden:

Heel hartelijk DANK!

Beppy en Ton Vos.

Voetwassing Witte Donderdag

Het was dit jaar toch wel weer extra bijzonder dat na 2 jaar Corona maatregelen er weer kinderen konden meewerken aan de voetwassing in de Vituskerk tijdens de Witte Donderdag viering.

Voor Mikel was het de eerste keer, ook vanwege de situatie door corona.

Het was mooi om te zien hoe Mikel de voetwassing bij de kinderen deed zoals Jezus dat bij zijn apostelen heeft gedaan bij het laatste avondmaal als teken van zijn liefde en trouw voor ons allen.



Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
4	Zomer	24 juni	15 juli
5	Opening	12 augustus	2 september
6	Herfst	30 september	21 oktober
7	Kerst	18 november	9 december

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieenheid.nl verstuurt.

Op naar een duurzame Mariakerk!



De wereld zit vol uitdagingen. Ook binnen het locatieteam en het bestuur spreken we over de toekomst. Soms vanuit kostenoverweging, soms vanuit een maatschappelijk besef dat we meer ruimte moeten geven aan duurzaamheid.

We willen ons plan klaar hebben voordat we door CO2 maatregelen gedwongen worden bepaalde stappen te zetten.

Als je op zoek gaat naar wat de succesvolle aanpak zou kunnen zijn, is het van belang dat de stappen die je zet breed gedragen zijn. De keuzes hebben invloed op alles wat er gebeurt. Van het koffie drinken tot het verwarmen van de kerk, van het onderhoud van de tuin tot het maken van misboekjes en vooral ook welk gedrag we van elkaar gaan vragen.

Wij hebben de duurzaamheidsvraag voorgelegd aan onze architect, met wie

wij nauw samenwerken bij het onderhoud van onze monumentale kerk. Uit die bijeenkomst concluderen we dat duurzaamheid niet iets is om er even bij te pakken. Er is alleen een kans op succes als we vanuit een brede projectgroep, waarin mensen met uiteenlopende kwaliteiten kunnen meedenken over de stappen die in de toekomst kunnen worden gezet.

We willen niet alleen maar acteren op de vraag van overheid (en of het bisdom), maar willen zélf kijken waar onze invloed ligt om ons duurzaamheidsbeleid vorm te geven.

Voor de projectgroep zoeken wij mensen die duurzaamheid hoog op hun agenda hebben staan. Mensen die vanuit hun maatschappelijke positie de juiste ingangen kunnen hebben bij overheidsinstanties en subsidieverstrekters. Mensen met een bouwkundige achtergrond die kunnen adviseren over de haalbaarheid van ideeën en mensen die bedreven zijn in communicatie, zowel in schrift als in de nieuwe/sociale media.

Als u dat bent, of als u degene kent, waar wij naar op zoek zijn, dan vragen wij u om dat te melden bij het parochie-secretariaat. (035-6931591)

Wij realiseren ons dat dit niet met één oproep in de Klankkleur zal lukken. U zult de oproep vaker voorbij zien komen.

Het locatieteam.

Liturgisch rooster

donderdag 26 mei - Hemelvaart

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

zaterdag 28 mei

Vitus	17:30 uur	Geen viering	
-------	-----------	--------------	--

zondag 29 mei - 7e zondag van Pasen

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa

zaterdag 4 juni

Maria	17:00 uur	Vormsel / Mary's Voices	Mgr. Punt / C. Fabril
Vitus	17:30 uur	Geen viering ivm Vormsel	

zondag 5 juni - Pinksteren

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa

maandag 6 juni

Maria		Geen viering	
Vitus	9:30 uur	2e Pinksterdag	Kapelaan M. Palić

zaterdag 11 juni

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 12 juni - H. Drie-eenheid

Maria	11:00 uur	1e Communie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa

zaterdag 18 juni

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 19 juni - Sacramentszondag

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

zaterdag 25 juni

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 26 juni - 13e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa

zaterdag 2 juli

Vitus	17:30 uur	Geen viering	
-------	-----------	--------------	--

zondag 3 juli - 14e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa

zaterdag 9 juli

Vitus	17:30 uur	Geen viering	
-------	-----------	--------------	--

zondag 10 juli - 15e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Gezinsviering / Jeugd-koor De B'Engeltjes	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

zaterdag 16 juli

Vitus	17:30 uur	Geen viering	
-------	-----------	--------------	--

zondag 17 juli - 16e zondag door het jaar

Maria	11:00 uur	Eucharistie / Mary's Voices	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

Vieringen door de week

Vitus kerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via kerkdienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren.

Familieberichten

Wij hebben afscheid genomen van:

- ✠ Andreas Wilhelmus Antonius Maria (André) Scheers, 92 jaar
- ✠ Engelina Petronella Maria de Lange - van der Werf (Liny), 81 jaar
- ✠ Francina Maria Josephina Koopmanschap, 77 jaar
- ✠ Helen Oriakpono, 77 jaar
- ✠ Anna Haagsman, 70 jaar
- ✠ Martha Goeting, 72 jaar
- ✠ Truus Klein Swormink – Geverinck, 82 jaar
- ✠ Cornelia Bakker – Schuffelen, 91 jaar
- ✠ Henk Sibbing, 95 jaar
- ✠ Gerardus Bartman, 98 jaar
- ✠ Georgius van Irsen, 77 jaar
- ✠ Bartholomeus Majoor, 87 jaar

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.



Contactgegevens locatie Vituskerk

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vituskerk:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. den Hollander	06 25 336 789
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	694 8953
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Vituskoor:		
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Hr. J. Heerschop	693 1219
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Mariakerk

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58 NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Hr. H. Baaij	06 21 883 264
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	691 4363
Financiële administratie:	Email: finhde@h-drieeenheid.nl	
	Hr. E. Robustelli	
	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:	Mw. R. de Kok	06 11 127 758
Coördinator kosters:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	691 6090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	