



RK Parochie van de H. Drieëenheid

Klankkleur



7^e jaargang - nr. 1
januari 2021

Inhoudsopgave

Parochiewijzer	2
Woordje van de pastoor	3
Kerkbalans 2021.....	4
Van de bestuurstafel.....	6
Overweging – Woord van de Paus.....	7
Vespervieringen in de komende 40-dagentijd.....	10
Inleverdata kopij.....	11
Liturgisch rooster	12
Reserveren om een H. Mis bij te wonen	14
Vitusklanken	15
Mariaklanken	17

Parochiewijzer		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 15:00 uur Voor noodgevallen Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591 06 22 510 599
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Pieter Pouw secretaris: Karin Veen penningmeester: Enzo Robustelli leden: Wim Keet	
Giften & Kerkbalans	rekeningnr.: NL 02 RABO 0372240526	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Dierbare parochianen,

Om te beginnen wil ik jullie voor dit nieuwe jaar 2021 alle goeds toewensen met veel vrede, gezondheid, voorspoed en geluk; alles onder Gods rijkste Zegen! Hopelijk zijn wij het nieuwe jaar moedig en vol verwachting binnegetreten. Ook al kijken wij terug op een jaar van grote en ingrijpende veranderingen; ook al hebben we te maken gehad met ziekte, eenzaamheid en ontroostbaar verlies, toch zullen wij nooit vergeten dat Gods wegen ondoordringelijk zijn, dat Hij de enige is die precies weet hoe de toekomst er uit gaat zien en dat wij van onze kant alles wat er gebeurt uiteindelijk proberen te zien als onderdeel van Zijn liefdesplan voor ons.

Kerstmis was anders dan anders. Er was geen Nachtmis met 500 mensen zoals wij het gewend zijn kerstmis te vieren en wij mogen nog steeds niet met meer dan 30 mensen in de kerk. Desondanks kijk ik terug op een heel intieme en vredige Kerstviering. Voor mij stond deze Kerstmis in het teken van stilte en gebed; **in het teken van Gods persoonlijke omhelzing!** Of de viering van Kerstmis nu beperkt plaats vond in de kerk of thuis met je dierbare(n) rond de kerststal, zo zal eenieder het gevoel hebben ervaren van een God die jou persoonlijk kwam omarmen! Zo voelde ik mij samen met mijn moeder intens door God bemind in het kleine en weerloze Kerstkind, geboren en liggend in de kribbe.

Iedere moeilijke tijd heeft een goede kant, en het gaat erom waar je je op richt, op het negatieve of op het positieve. Tel je zegeningen! Daar gingen mijn gedachten ook naar uit. Er zijn veel zegeningen om op te noemen.

Voor mijzelf is het onvoorstelbaar lange verblijf van mijn moeder van bijna één jaar in Nederland zeker een groot geschenk, zoals ook dat wij samen in deze rare tijd Kerstmis hebben mogen vieren! Wij kunnen blijven klagen maar daar lossen we niets mee op! Natuurlijk zijn de afgelopen tijd veel zaken tegengevallen en een blij gezicht tonen bij een moeilijkheid ging ook niet altijd vanzelf. Het is inderdaad een jaar van vele beproevingen geweest waarin wij niet alleen geconfronteerd werden met de maatschappelijke beperkingen maar ook met onze eigen beperktheid. Misschien komen we nu achteraf tot de ontdekking dat het gebed in deze tijd voor ieder van ons een brug naar God is geweest ter ondersteuning.

Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. (Mattheus 7,7).

God stelt de schat van Zijn genade tot onze beschikking en de sleutel ervan is het gebed. Bidden is niet alleen een voorschrift, het is een noodzaak. Ik ben ervan overtuigd dat wij in het afgelopen jaar-van-veel-willen-en-weinig-kunnen veel meer van onze tijd aan het gebed en de intimiteit met onze Vader besteed hebben. Dit is naar mijn gevoel één van de positieve kanten van veel ellende die Corona ons bezorgd heeft: door het gebed veel intimiteit zoeken met God; met jezelf en je naasten en dan de realiteit met de ogen van het geloof en van het hart gaan zien.

Ons lichaam draagt een ziel. Net zoals het lichaam niet zonder voedsel kan leven, zo kan de ziel niet leven zonder gebed. Maar bidden is soms wel moeilijk. Vaak weten wij niet hoe we het moeten doen. Ik denk steeds aan een

verhaal van iemand die dagelijks naar de kerk ging en een paar minuten in stilte bleef zitten zonder ook maar eens zijn lippen te bewegen. Na een aantal keren vroeg de bewaker van de kerk hem: wat komt u hier doen? Even snel naar binnen en dan weer snel weg? "Sorry", zei de man tegen de bewaker. "Ik kan niet bidden, maar wanneer ik hier ben, voel ik vrede en ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij, en dan ga ik blij weg, want Hij weet wat ik nodig heb!"

Dit is het gebed van het hart waarvoor geen woorden nodig zijn! Zo wordt onze ziel gevoed en gesterkt tegen negatieve krachten en tegenwerking van buiten af. Zo omhelst God onze ziel

iedere keer, ook wanneer wij zonder woorden met Hem in gesprek zijn.

Tot slot wil ik jullie van harte bedanken voor jullie gebed in deze moeilijke tijd; het heeft mij zeer geholpen. Graag, en mede namens mijn moeder en pastoor Costa, wil ik jullie óók bedanken voor de vele kaarten, alle goede wensen, attenties en geschenken die wij afgelopen Kerst wederom van jullie mochten ontvangen. Dit alles heeft ons een warm gemeenschapsgevoel bezorgd waar wij jullie zeer dankbaar voor zijn!

Met een hartelijke groet,

Pastoor Carlos Fabril

Kerkbalans 2021

Beste Parochianen,

Het jaar 2020 zullen wij allemaal niet gauw vergeten. Gesloten kerken of diensten voor maximaal 30 mensen. Personeel dat betaald moet worden. De kerken moeten onderhouden en verwarmd worden. Tegenvallende financiële inkomsten. Tegenvallende inkomsten uit collectes, offerblokken en uitvaarten. Geen huur uit de kerkgebouwen en de pastorie. Meer zorgen voor alleenstaande mensen.

Ondanks lagere kosten voor personeel (de Parochie heeft in 2020 twee priesters in functie gehad en heeft minder hoeven te betalen aan diensten van ZZP'ers) en lagere kosten voor erediensten zijn de opbrengsten met een factor 2 lager uitgevallen ten aanzien van de kosten. De tegenvallers van het jaar 2020 en 2021 kunnen alleen opgevangen worden door de vrijgevigheid van lieve en betrokken parochianen.

Wij hopen en verwachten dat het jaar 2021 beter zal zijn. De parochie zal alles doen om zodra het mogelijk is de parochianen weer in de kerk te ontvangen om samen te zijn. Daarom vragen wij u de Maria kerk en de Vitus kerk te steunen met een financieel bijdrage en met uw werk als vrijwilliger.

Enzo Robustelli,
Peningmeester

Actie 
Kerkbalans

PAROCHIE van de HEILIGE DRIEENHEID

Mariakerk Bussum - Vituskerk Naarden

LASTEN	Begroting 2020	Schatting 2020	Begroting 2021
Persoonskosten	113.600	96.250	137.300
Kosten onroerend goed			
- onderhoud, energie en lasten	71.800	70.100	72.100
- voorziening groot onderhoud	40.700	40.700	40.700
Kosten eredienst	23.200	12.450	17.300
Kosten pastoraal	13.700	13.600	10.700
Verplichte en vrijwillige bijdragen	73.500	66.300	62.450
Beheerskosten	40.800	42.200	42.900
	377.300	341.600	383.450

BATEN	Begroting 2020	Schatting 2020	Begroting 2021
Bijdragen parochianen	246.800	193.200	215.100
Opbrengst uit bezit en beleggingen	111.100	88.200	88.000
Nadelig saldo	19.400	60.200	80.350
	377.300	341.600	383.450

(De definitieve cijfers van 2020 zijn zo kort na de jaarwisseling nog niet bekend. Vandaar dat in de middelste kolom een schatting van de daadwerkelijke lasten en baten is opgenomen. Red.)

Van de bestuurstafel

Bij het begin van het nieuwe jaar willen wij u een Zalig en gezond 2021 toewensen.

Het zal niemand ontgaan zijn dat wij allen een erg turbulent jaar achter de rug hebben. Alles stond in het teken van de coronacrisis. Hierdoor zijn ons nogal wat beperkingen opgelegd die wij soms moeilijk konden accepteren. Maar als we terugkijken is er toch zeker ook veel positiefs gebeurd, waar we dankbaar voor mogen zijn. Denken we aan de 1^{ste} H. Communievieringen en ook de priesterwijding van Mikel Palić. Velen hebben zich ingespannen om onder moeilijke omstandigheden de kerstvieringen, voor zover dat mogelijk was, voor te bereiden en uit te voeren. De gezinsmis op kerstavond in de Mariakerk met zang en de andere vieringen, waarbij de koren hun best hebben gedaan om dit grote feest luisterrijk uit te voeren. Door de livestream mogelijkheid vanuit Mariakerk hopen wij dat velen hebben gekeken. Dit alles geeft ons hoop voor het nieuwe jaar. Laten wij God in ons gebed vragen dat wij deze pandemie snel onder controle krijgen.

Als alles goed gaat hopen we misschien met Pasen 2021 weer normaal naar onze kerken te kunnen gaan om de vieringen met elkaar bij te wonen. Wat zal dat weer bijzonder zijn. Laten we in de tussentijd niet vergeten dat vele trouwe kerkgangers, die helaas de afgelopen tijd niet meer in de kerk zijn geweest, te helpen zodat ook zij weer deel kunnen nemen aan de H. Missen op de zondagen, zodra dat weer mogelijk is. Wij kunnen in onze omgeving kijken om welke parochianen het gaat. Iedereen is welkom!

Maar zolang we nog beperkt naar de H. Mis kunnen gaan, zijn er veel mogelijk-

heden om de H. Mis via de televisie of livestream te volgen, zelfs die vanuit onze eigen Mariakerk.

Onze tweede oproep is de actie Kerkbalans die nu gaat plaatsvinden. Door alle toestanden in het afgelopen jaar is de kerk heel veel geld tekortgekomen (€ 60.000) voor 2020. Voor 2021 is de schatting van het tekort nog hoger (€ 80.000) omdat wij extra uitgaven hebben i.v.m. de aanstelling van een nieuwe priester. **Steunt u a.u.b. de actiekerkbalans met een royale gift!!!!**

Wij durven nog niet veel plannen te maken voor 2021 maar zodra de mogelijkheid er is zullen we weer als vanouds koffiedrinken na de H. Missen op zondag, zijn er weer bijeenkomsten die we tijdelijk hebben moeten stoppen en kunnen we hopelijk weer alles normaal doorgang laten vinden.

Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij onze vrijwilligers bedanken voor al het werk dat ze het afgelopen jaar gedaan hebben.

Dank aan allen die zich hebben ingezet om alles draaiende te houden. Zonder u kan de kerk niet voortbestaan. Uw hulp is van onschatbare waarde. Grote dank daarvoor!

Wij vertrouwen erop dat u ook in 2021 uw steentje wilt bijdragen.

Het parochiebestuur



Overweging – Woord van de Paus

God vertrouwt op ons.

In de apostolische brief “Patris corde”, waarin paus Franciscus het Jozefjaar afkondigt, schrijft hij dat St. Jozef een voorbeeld mag zijn voor ons allemaal.

Jozef is de man door wie God zorgdraagt voor het begin van de verlossing. Hij is het echte ‘wonder’ waardoor God het Kind en zijn moeder redt. De hemel grijpt in door te vertrouwen op de creatieve moed van deze man die na aankomst in Bethlehem geen herberg vindt waar Maria kan bevallen en een stal opknapt zodat die zoveel mogelijk een verwelkomende plek wordt voor Gods Zoon die in de wereld komt (vgl. Lc. 2,6 - 7). Geconfronteerd met het dreigende gevaar van Herodes die het Kind wil vermoorden, wordt Jozef opnieuw in een droom gemaand om het Kind te beschermen en in het holst van de nacht organiseert hij de vlucht naar Egypte (vgl. Mt. 2,13 -14).

Als je deze verhalen oppervlakkig leest, krijg je de indruk dat de wereld overgeleverd is aan de sterken en machtigen, maar de Blijde Boodschap van het Evangelie laat zien dat God altijd een manier vindt om zijn heilsplan te realiseren.

Ook ons leven lijkt soms overgeleverd aan krachtige machten, maar het Evangelie vertelt ons dat God er altijd in slaagt te redden wat telt. Op voorwaarde dat wij gebruik maken van diezelfde creatieve moed als van de timmerman uit Nazareth. Hij weet een probleem te veranderen in een mogelijkheid door altijd het vertrouwen in de Voorzienigheid voorop te stellen.

Als God ons soms niet lijkt te helpen, betekent dit niet dat Hij ons in de steek heeft gelaten, maar dat Hij op ons ver-

trouwt, op dat wat wij kunnen plannen, verzinnen en uitvinden.

Na elke gebeurtenis waar Jozef de hoofdrol in speelt, merkt het Evangelie op dat hij opstaat en het Kind en zijn moeder meeneemt en doet wat God hem heeft opgedragen (vgl. Mt. 1,24; 2,14.21). Jezus en zijn moeder Maria zijn in feite de kostbaarste schat van ons geloof.

We moeten ons altijd afvragen of we Jezus en Maria beschermen, die op mysterieuze

wijze aan onze verantwoordelijkheid en aan onze zorg zijn toevertrouwd.

De Zoon van de Allerhoogste komt in de wereld in de vorm van grote kwetsbaarheid.

Hij doet een beroep op Jozef

om Hem te beschermen. God vertrouwt op deze man, net zoals Maria, die in Jozef iemand vindt die haar niet alleen wil redden, maar die altijd voor haar en het Kind zorgt.

In die zin kan de heilige Jozef niet anders dan de bewaarder van de Kerk zijn, want de Kerk is de voortzetting van het Lichaam van Christus in de geschiedenis. Jozef blijft door de Kerk te beschermen ook het Kind en zijn moeder beschermen. Door van de Kerk te houden, blijven ook wij van het Kind en zijn moeder houden.

Dit Kind zal zeggen: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt



Foto: Mike Crupi

gij voor Mij gedaan” (Mt. 25,40). Daarom kan de Kerk niet anders dan vooral houden van de ‘geringsten der broeders’. Van Jozef mogen we diezelfde zorg en verantwoordelijkheid overnemen: houden van het Kind en zijn moeder, van de sacramenten en de naas-

tenliefde, van de Kerk en de armen. Ieder van hen is altijd het Kind en zijn moeder.

(Vertaling Susanne Kurstjens)

Vastenactie 2021

VASTENACTIE

Woensdag 17 februari begint dit jaar de Vastentijd en daarom willen we zondag 21 februari in de viering aandacht vragen voor het project van dit jaar.

Wat is er aan de hand?

Gezondheidscentrum Père Henri van Loon ligt in de stad Batouri in het oosten van Kameroen. Meer dan 10.000 huishoudens maken gebruik van het centrum. Enige jaren geleden is het centrum, dankzij de steun van Vastenactie, ook uitgebreid met een kraamkliniek. De stroomtoevoer is heel onstabiel en het centrum zit regelmatig dagen en soms weken zonder stroom. De stroom komt van een 80 kilometer verderop gelegen stad en wordt via bovengrondse kabels op houten palen door de savanne naar Batouri geleid.

Rondtrekkende herders branden regelmatig de savanne af, omdat ze vers gras nodig hebben voor hun kudde, maar daarbij verbranden helaas ook de houten stroompalen met alle gevolgen van dien.

In het gezondheidscentrum vallen dan alle voorzieningen waar elektriciteit voor nodig is stil. Zoals laboratorium en medische onderzoeken met apparatuur, het steriliseren van medisch materiaal, het bewaren van vaccins in koelkasten etc. Ook is het vervelend voor patiënten, die in het centrum overnachten.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we ervoor zorgen dat het centrum een goede en stabiele energievoorziening krijgt en niet hoeft terug te vallen op petroleumlampen en een generator die voor luchtvervuiling, lawaai en enorme brandstofkosten zorgt. Verder bereiken we er bovenal mee dat het gezondheidscentrum de patiënten goed en tijdig kan helpen met vaccins en onderzoeken en goede verlichting in de ziekenzalen .

Hoe doen we dat?

Om niet meer afhankelijk te zijn van haperende stroomvoorziening worden **zestien zonnepanelen** aangeschaft en geplaatst. Met uw bijdrage maakt u een duurzame, schone en goedkope energievoorziening mogelijk voor de cliënten en het personeel van het gezondheidscentrum in Batouri.

Daarom verzoeken wij u om een ruime bijdrage over te maken op de rekening van Vastenactie:

NL21INGB0000005850

t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Bij voorbaat dank voor uw gift.

Namens de MOV-werkgoep
Arnold van Velzen

Begin december, kort na de aangescherpte Coronamaatregelen, is in de Mariakerk KerkTV geïnstalleerd. Inmiddels hebben we er al een aantal livestreams op zitten en we mogen ons gelukkig prijzen: de abonnementsvorm die we waren aangegaan was te voor-

zichtig. We hebben de bundel al moeten verhogen.

Hoeveel mensen er keken? In onderstaand overzicht informeren wij u daar over. We maken onderscheid tussen mensen die de livestream kijken (direct) en mensen die de opname bekijken.

	Livestream	Opname	Totaal
Zondag 6 december	11	85	96
Zondag 13 december	15	101	116
Zondag 20 december	22	142	164
Donderdag 24 december 19:00	72	127	199
Donderdag 24 december 21:30	66	89	155
Vrijdag 25 december	0	81	81
Zondag 27 december	storing		
Vrijdag 1 januari	6	14	20

De storing als gevolg van een hele enthousiaste installatie van een proefversie van de software (die pas op 19 december was vrijgegeven) is verholpen door een nieuw programma te installeren. Vanaf Nieuwjaarsdag kunnen we weer streamen, zelfs in een hogere resolutie wat een scherper beeld oplevert. Komende week rekenen wij op een toevoeging aan de geluidsinstallatie, waardoor het geluid aanzienlijk zal verbeteren.

In de vorige Klankkleur deden wij een oproep om vrijwilligers voor de bediening van de apparatuur en inmiddels zijn er vijf mensen beschikbaar, waarvan er nog één zal moeten worden ingewerkt.

Ook deden wij een oproep aan de parochianen om bij te dragen aan deze investering. We kunnen ons gelukkig

prijzen: we hebben een donatie van de helft van de kosten van de apparatuur toegezegd gekregen. Daar zijn we heel blij mee en hopen dat deze donatie anderen zal inspireren om ook bij te dragen.

En dan nog even dit: wij stellen ons voor dat er parochianen zijn die wel over een PC, laptop, tablet of SmartTV beschikken (voorwaarde om de streams te kunnen volgen), maar die dit nog niet voor mekaar krijgen. Laat het a.u.b. weten aan het secretariaat dan kunnen we kijken of er iemand is die u kan helpen.

Het is overigens niet meer nodig om op zoek te gaan naar de Mariakerk op de site van Kerkdienstgemist.nl. U kunt de stream ook volgen op onze eigen website www.h-drieenheid.nl.

Huub Baaij

Vespervieringen in de komende 40-dagentijd

De vespervieringen op de zondag-avonden in de aanstaande 40-dagentijd zullen plaatsvinden in de Grote Kerk, resp. de RK St Vituskerk, aanvang is 19.30 uur.

Gezien het huidige maximale aantal van 30 personen gedurende deze gedeeltelijke lock-down, zullen belangstellenden zich tevoren per e-mail moeten opgeven voor de datum en kerk van hun keuze.

- Belangstellenden voor een van de vespervieringen in de Grote Kerk, kunnen zich per e-mail opgeven voor de vieringen die aldaar plaatsvinden. (scribaat.pkn.naarden@gmail.com)
- Belangstellenden voor een van de vespervieringen in de RK-kerk, kunnen zich per e-mail opgeven voor de vierin-

gen die aldaar plaatsvinden. (sintvitusnaarden@outlook.com)

Het schema van de vespervieringen:

- 21 februari 2021 - Grote Kerk
Ds. Tanja Viveen
- 28 februari 2021 - RK Sint Vituskerk
Ds. Lennart Heuvelman
- 7 maart 2021 - Grote Kerk,
Pastoor Carlos Fabril
- 14 maart 2021 - RK Sint Vituskerk
Ds. M. van de Sijs
- 21 maart 2021 - Grote Kerk
Mv. Agaath Schilder
- 28 maart 2021 - RK Sint Vituskerk
Kapelaan Mikel Palić

Minikerkendag 2021

Voor zondag 7 februari 2021 staat de Minikerkendag gepland.

Vanwege de coronapandemie is in goed overleg besloten deze oecumenische viering **niet** door te laten gaan. Het lijkt wat vroeg dit besluit nu al te nemen, maar zo kunnen kerken zich beter voorbereiden op die zondag. Immers er zullen voorgangers en organisten moeten worden gevonden voor eigen diensten. Bovendien kan

nu alles nog worden aangekondigd in de diverse kerkbladen.

Hopend op betere tijden en met vriendelijke groet namens de Werkgroep Oecumenische Vieringen van de Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent,

Ellen Reijnga en Jan Langendorff



Overweging anno 2021

“Een mens wordt pas waarlijk mens door samenleven met anderen”. Een stelregel die ons, cursisten, werd voorgehouden in de lessen “Vorming tot gezinsverzorgster” tijdens de opleiding tot gezinsverzorgster, halverwege de vorige eeuw. Deze stelregel liep als een rode draad door de lessen heen en werd grondig uitgediept. Vaker dan alle jaren hiervoor moet ik daaraan terugdenken want “Hoe zouden wij daar in de huidige omstandigheden mee om moeten gaan!”.

Voor de tweede keer zit ook Nederland weer op slot. Zijn wij terug bij af. Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht of dienen nog strenger te worden nageleefd. Hierdoor is van samenleven, zoals wij dit gewend waren, niet of nauwelijks enige sprake. We worden als individu op ons zelf teruggeworpen. Er is geen interactie. Wij kunnen ons hierdoor niet aan elkaar toetsen. Elkaar niet corrigeren. Elkaar niet aanmoedigen, bevestigen of een riem onder het hart steken. Dat alles slechts alleen op afstand. We weten allemaal inmiddels wat dit met een mens doet. Een verarming. Dit zal alleen erger worden als deze crisis nog lang gaat duren. We zullen, willen we niet afglijden naar vervlakking in ons denken en doen, naar oplossingen

moeten zoeken om te voorkomen dat wij in verval raken. Vervreemden van elkaar of in een isolement terecht komen. De kans bestaat dat wij te veel op ons zelf gericht gaan leven. Het “wij gevoel” plaats maakt voor het “ik gevoel”.

Onze wereld verengt zich. Hoe behoeven wij ons voor bovengenoemde punten? Hoe komen wij los uit die éénmans-tent. Wie weet hierop het antwoord? Het antwoord dat werkt! De huidige situatie treft ons allemaal en wel wereldwijd. Het is een gedeelde smart. Een lotsverbondenheid die wij intens gezamenlijk ondergaan. Echter: juist die lotsverbondenheid zou het gevoel van “het bij elkaar horen” kunnen stimuleren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Van nature is de mens een sociaal wezen, bestemt om elkaar te vervolmaken.

Het afgelopen jaar is gebleken hoe creatief wij zijn in het vinden van oplossingen om ... Wij zijn tot meer in staat dan wij voor mogelijk houden. Laten wij, met vertrouwen, de kansen benutten die in deze tijd toelaatbaar zijn. En, wie weet ...

Dan hoeft deze tijd van beproeving geen verloren tijd te zijn!

Corrie Bloks – van der Maeden

Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
2	Pasen	5 maart	26 maart
3	Pinksteren	30 april	21 mei
4	Zomer	25 juni	16 juli
5	Opening	13 augustus	3 september
6	Herfst	1 oktober	22 oktober

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieenheid.nl verstuurt.

Liturgisch rooster

Let op: Voor het bijwonen van een viering dient u vooraf te **reserveren!**

zaterdag 23 januari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 24 januari - 3e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa

zaterdag 30 januari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria

zondag 31 januari - 4e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria

zaterdag 6 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria

zondag 7 februari - 5e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa

zaterdag 13 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 14 februari - 6e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

woensdag 17 februari - Aswoensdag

Maria 19:30 uur Aswoensdag Kapelaan M. Palić

Vitus 19:00 uur Aswoensdag Pastoor M. Costa

zaterdag 20 februari

Vitus 17:30 uur Gezinsviering / KND Pastoor C. Fabril

zondag 21 februari - 1e zondag van de veertigdagentijd

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

maandag 22 februari

Maria 19:30 uur Vastenoverweging Parochianen

zaterdag 27 februari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 28 februari - 2e zondag van de veertigdagentijd

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan A. Geria

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa

zaterdag 6 maart

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 7 maart - 3e zondag van de veertigdagentijd

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa

zaterdag 13 maart

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 14 maart - 4e zondag van de veertigdagentijd

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić

zaterdag 20 maart

Vitus	17:30 uur	Gezinsviering / KND	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	---------------------	-------------------

zondag 21 maart - 5e zondag van de veertigdagentijd

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

dinsdag 23 maart

Vitus	19:00 uur	Boeteviering	C. Fabril / M. Palić
-------	-----------	--------------	----------------------

zaterdag 27 maart

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 28 maart - Palmzondag

Maria	11:00 uur	Palmzondag	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Palmzondag	Pastoor M. Costa

donderdag 1 april - Witte Donderdag

Maria	19:30 uur	Witte Donderdag	Kapelaan A. Geria
Vitus	19:00 uur	Witte Donderdag	Pastoor C. Fabril

vrijdag 2 april - Goede Vrijdag

Maria	19:30 uur	Goede Vrijdag	Kapelaan M. Palić
Maria	15:00 uur	Kruisweg	M. Potjer
Vitus	19:00 uur	Goede Vrijdag	Pastoor M. Costa
Vitus	15:00 uur	Kruisweg	Pastoor C. Fabril

zaterdag 3 april - paaswake

Maria	19:30 uur	Paaswake	Pastoor C. Fabril
Vitus	21:00 uur	Paaswake	Pastoor M. Costa

zondag 4 april - Pasen

Maria	11:00 uur	1e Paasdag	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	1e Paasdag	Pastoor M. Costa

Vieringen door de week

Vitus kerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur

Tijdens de vieringen wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de GIVT app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. Ook als u de viering via kerkdienstgemist.nl volgt kunt u via deze app bijdragen in de kosten.



Reserveren om een H. Mis bij te wonen

- Telefonisch op 035 - 69 31 591 bij het parochie-secretariaat, iedere werkdag tussen 10.00 – 12.00 uur. Hierbij worden er vragen gesteld zoals naam en hoeveel personen.
- Het is i.v.m. de beperking tot 30 personen niet mogelijk om via de website te reserveren, alleen telefonisch zodat direct vermeld kan worden of er plek is.

Zorg ervoor dat minimaal een kwartier voor de aanvang van de viering aanwezig bent!

Hygiëne

Bij aankomst wordt gecontroleerd of u voor deelname aan de viering hebt gereserveerd.

- U moet uw handen desinfecteren.
- Iedereen wordt naar zijn plaats gebracht, u heeft geen eigen plaats in de kerk.
- U wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen.
- U mag niet meezingen.

Op de website van de parochie: <https://www.h-drieeenheid.nl/> vindt u alle informatie en links om de Heilige Mis in de kerk of via internet bij te wonen direct op de home pagina:



1. Telefoon nummer om te reserveren om de Heilige Mis bij te wonen
2. Link naar de live stream om de Heilige mis via computer of tv bij te wonen.
3. Link om het misboekje te downloaden

Corrie 85 jaar

Je zou het haar niet geven. 85 jaar jong, lijkt het wel!

Corrie van der Kuijl is al ruim 35 jaar de steun en toeverlaat van de pastoors en kapelaans van de St Vituskerk in Naarden. Het is eigenlijk geen doen om te beschrijven hoe deze 'stille kracht' minstens vier keer in de week vanuit Huizen, als vrijwilligster de dagelijkse routine onopvallend aan de gang houdt. Gastvrouw voor de vele gasten in de pastorie en de ontmoetingsruimten, gesprekspartner voor parochianen die met vragen zitten, leidster van de schoonmaakploeg van de kerk etc. Is er iets zoek? Bril vergeten? Moeten de uitvaartbegeleiders worden opgevangen en 'gelaafd'? Als er na de mis een moment wordt genomen om bij te praten met de pastoor of kapelaan, is er dan koffie met koek? Vraag het maar aan Corrie. Corrie is er (bijna) altijd, weet (bijna) alles wat er speelt, wie er ziek is, wat de kleine mankementen zijn in de kerk, waar dan het locatieteam heel attent op wordt gewezen.

Hoewel ze in Huizen woont en in Hilversum is opgegroeid, waar ze ook pastoor Peters en zijn familie leerde kennen, is zij mede door die kennisgeving naar onze parochie in Naarden gekomen.

Zij heeft al drie pastoors 'versleten' en een hele rij kapelaans en diakens, van buitenlandse origine, die haar steeds dankbaar als vraagbaak en steun en toeverlaat hebben beschouwd. Zeer

terecht is Corrie al eens onderscheiden met de Orde van St Vitus, om haar (voor buitenstaanders onbekende) vele activiteiten voor onze kerkgemeenschap. Wij zijn daar erg gelukkig mee en wij wensen Corrie van harte geluk met dit kroonjaar en hopen haar nog lang bij ons te mogen houden



De taart op deze foto is door pastoor Carlos zelf gebakken. (Het lijkt wel een hoed van Beatrix, maar deze heeft weliswaar minder kleur maar wel veel meer smaak.! 😊)

Corrie bedankt voor alles! We houden van je!

Het Locatieteam

Familieberichten

Middels het Doopsel opgenomen in onze gemeenschap:

- * Faber Benk Visscher op 20 september 2020
- * Nora Elisa Fleur op 10 oktober 2020

Wij hebben afscheid genomen van:

- ✠ Arnold Hertsenberg ,77 jaar
- ✠ Johannes Cornelis Ruizendaal, 89 jaar
- ✠ Menno Henri Eijsvogel, 86 jaar
- ✠ Wilhelmina Hubertina Josephina Koopmanschap-Geenen, 94 jaar

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.



Palmtakjes

Inleveren van Palmtakjes kan op de zondagen 31 januari en 7 februari bij de viering in de kerk. Bent u niet in de gelegenheid om bij de viering aanwezig te

zijn, dan kunt u uw Palmtakje inleveren bij de pastorie op de Brinklaan. Op werkdagen is 's morgens van 9.00 – 12.00 uur iemand aanwezig.

Open kerk rond kerst

Omdat er tijdens de vieringen maar 30 mensen in de kerk mogen zijn had het locatieteam bedacht dat de kerk op zondag extra open zou mogen zijn rond de kerst. Op deze manier kon toch iedereen naar de mooi versierde kerk en vooral de kerststal komen kijken.

Op 3 zondagen was de kerk open van 15 – 17 uur.

Op de eerste zondag 13 december kwamen 20 mensen een kaarsje opsteken bij Maria en voor een stil gebed ook bij de kerststal. Op de 20^e kwamen zelfs 25 mensen langs. Maar op de 27^e was het zo slecht weer (regen en storm) dat maar 13 mensen de kerk wisten te vinden.

Al met al was dit toch een geslaagd geheel met dank aan de vrijwilligers.

Bloemengroet



Naast de vele kaarten, wensen en attenties, kreeg op eerste kerstdag mijn moeder deze prachtige bloemengroet vanuit de Maria-kerk. Wij zijn er beiden zeer vereerd mee.

Carlos Fabril

Ida Kuijper – Kraaikamp



Rotterdam, 14 februari 1956, een carnavalsdag maar ook een dag waarop in Siberische en dramatische omstandigheden

de Elfstedentocht wordt verreden. Buiten heerst een bittere koude maar binnen ligt veilig en warm een pasgeboren kindje in moeders armen. Zij wordt gedoopt met de namen Geertruida Adriana en wordt Ida genoemd. Vader en moeder Kraaikamp hebben al een dochter Anja. Met haar ouders en zus groeit Ida voorspoedig op. Het gezin verhuist in 1961 naar Hilversum en in hetzelfde jaar nog wordt haar broertje Laurents geboren.

Ida is een sportief meisje en zij vindt veel voldoening in het handballen en in haar late tienerjaren in het korfbal. Na de basisschool en het voortgezet onderwijs volgt zij nog de opleiding voor afdelingssecretaresse bij Schoevers. Daarmee begint zij haar loopbaan als secretaresse bij Handelsonderneming Sembodja, werkt later voor een verkoopkantoor in de kalkzandsteenindustrie, om tenslotte in het ziekenhuiswezen te belanden. Daar was zij werkzaam voor Streekziekenhuis Gooi-Noord en voor de Stichting Opleidingen Gezondheidszorg Gooi-Noord 'De Schakel' (de naam die zij bedacht).

In 1979 leert Ida haar man Berry kennen en in 1982 trouwen zij en wordt hun huwelijk in de St. Vituskerk in Hilversum ingezegend. Zij betrekken hun eerste woning aan de Brinkweg in Hilversum. In 1983 wordt dochter Deme-

za geboren en dochter Rowena in 1985. Eind 1985 verhuist het gezin naar de Hilversumse Meent.

Na de geboorte van haar eerste dochter stopt Ida met haar baan want zij wil zich geheel toewijden aan haar gezin. Naast de zorg voor en begeleiding van de kinderen bij sport en muziek onderneemt zij vele activiteiten op school en in de Mariakerk. Daarnaast verricht Ida vrijwilligerswerk als ledenraadslid bij een woningbouwvereniging. Ook is zij jarenlang betrokken bij de tussenschoolse opvang op de Koningin Emmaschool in Bussum en het laatste jaar bij de Minister Calschool in Naarden. Ida hield van structuur in het leven, zij was plichtsgetrouw, punctueel, zorgzaam, gastvrij en beschikte over een groot doorzettingsvermogen.

Het overlijden van haar vader in 1990 was voor haar een grote schok. Haar moeder verzorgde zij daarna 24 jaar lang met hart en ziel. In 2014 werd Ida oma, waarna er nog 3 kleinkinderen volgden. Ida paste wekelijks met veel plezier op haar kleinkinderen. Thuis maakte zij het altijd gezellig. Zodra de wintertijd begon werden de feestelijke spullen van zolder gehaald waarbij de kandelaars, kaarsen en waxinelichtjes niet ontbraken. Met Kerstmis werd de huiskamer sfeervol versierd en traditiegetrouw met de kinderen en kleinkinderen gegourmet.

In haar vrije tijd mocht Ida graag lezen, tuinieren, fietsen en genoot ze met haar vriendinnen al 30 jaar van jazzballet. Op 1 november 2020 werd Ida tijdens een fietstocht met haar man plotseling getroffen door een hartstilstand en viel zij ter aarde. Toegesnelde hulp mocht niet meer baten. Haar uitvaart vond plaats op 7 november 2020 vanuit de

Mariakerk, waarna zij begraven is op de St. Barbara begraafplaats in Hilversum. Ida, je was een prachtige vrouw

en er kwam zoveel warmte uit jouw hart en jouw handen. Rust zacht, je bent nu voor altijd in Gods handen.

Familieberichten

Met elkaar in de echt verbonden:

Rosemarie Albina en Antonio Zalewski

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

- ✠ *Petrus Bakker, 90 jaar, Bijenmeent 126 Hilversum*
- ✠ *Johanna Keizer – Esselman, 101 jaar, Huize Godelinde*
- ✠ *Johanna Weijer – Boomgaard, 89 jaar, Anthonie Fokkerstraat 33*
- ✠ *Hennie Hagen, 84 jaar, Huize de Bolder Huizen*
- ✠ *Johanna van Diest – van Schie, 85 jaar, Eslaan 3C*
- ✠ *Antoinette Edelman Bos – Spit, 93 jaar, Willem Bilderdijklaan 8*
- ✠ *Hans van Wijk, 83 jaar, Burgemeester s' Jacoblaan 63*
- ✠ *Paula Scholten, 84 jaar, H.A. Lorentzweg 81*

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.



Contactgegevens locatie Vituskerk

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vituskerk:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. den Hollander	06 25 336 789
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	694 8953
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Vituskoor:	Hr. N. Brinker	06 44 219 299
Communiegroep:	Mariëtte	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Hr. J. Heerschop	693 1219
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Mariakerk

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58	
	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Hr. H. Baaij	06 21 883 264
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	691 4363
Financiële administratie:	Email: finhde@h-drieeenheid.nl	
	Hr. E. Robustelli	
	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:	Mw. R. de Kok	06 11 127 758
Coördinator kosters:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	691 6090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	