



RK Parochie van de H. Drieëenheid

Klankkleur



6^e jaargang - nr. 7
oktober 2020

Inhoudsopgave

Parochiewijzer	2
Woordje van de pastoor	3
Van de bestuurstafel.....	4
Allerzielenvieringen in onze kerken.....	6
Gebed van moeder Theresa.....	7
Allerzielenviering Oude RK Begraafplaats	10
De Gerardus kalender elke dag een beetje spirit!.....	11
Inleverdata kopij.....	11
Liturgisch rooster	12
Vitusklanken	14
Mariaklanken	16

Parochiewijzer		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 15:00 uur Voor noodgevallen Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591 06 22 510 599
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Pieter Pouw secretaris: Karin Veen penningmeester: Enzo Robustelli Leden: Wim Keet	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpootstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Beste mensen,

We gaan alweer langzaam naar het einde van het jaar. Terugkijkend kunnen wij wel vaststellen dat 2020 tot nu een veelbewogen jaar was. De coronamaatregelen hebben ons leven ingrijpend veranderd, niet alleen ons dagelijks leven, maar ook ons kerkelijk leven. Maar ondanks de precaire situatie van deze tijd heeft de Heer ons hart met vreugde vervuld door ook in deze periode grote daden te verrichten.

Zaterdag 26 september is Mikel Palić in de St. Bavo in Haarlem door Mgr. J. Hendriks tot priester gewijd. Hij is één van de vijf nieuwe priesters die gewijd zijn. Oorspronkelijk zou dit natuurlijk gezamenlijk zijn gebeurd op de zaterdag na Pinksteren, 6 juni, maar door de coronamaatregelen is ieder van hen de laatste maanden afzonderlijk gewijd. Dit ook om aan iedere wijdeling meer ruimte te geven zodat, meer familieleden en eigen gasten bij hun plechtige wijding aanwezig konden zijn.



Voorafgaand hebben enigen van ons naar zijn geloofsbelijdenis in de Vituskerk in Blaricum mogen luisteren, naar zijn overtuigende verhaal over zijn roeping. En op welke wijze God hem ook met de hulp van zijn ouders, familie en gemeenschap jarenlang heeft begeleid. Op zondag 27 september celebreerde Mikel zijn eerste H. Mis in de H. Maria-kerk te Bussum. Het was allemaal nog

even wennen en wij allen waren natuurlijk een beetje zenuwachtig, maar alles ging goed. Wat zal dit voor zijn ouders en familie, die er bij konden zijn, een groot emotioneel gebeuren zijn geweest hun eigen zoon en broer zijn eerste H. Mis te zien opdragen.

Bij de eerste Heilige Mis van een neomist hoort een cadeau. Het parochie-

bestuur besloot Mikel namens de parochiegemeenschap € 1.000 te schenken voor een nieuwe computer, die hij graag zou willen aanschaffen.

Als men naar de website gaat van het Bisdom Haarlem (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) kan ieder een opname zien van de volledige wijding in de St. Bavo-Kathedraal. Het was echt een prachtige viering en voor de genodigden zeer de moeite waard om daar bij te zijn. Wij zijn blij dat Mikel ons priesterteam komt versterken. Wij heten hem van harte welkom en kijken uit naar een lange en vruchtbare samenwerking, waarin wij samen van Gods liefde getuigen mogen zijn.

Ook in onze parochiegemeenschappen zijn de vaste programma's totaal anders gelopen. Normaal gesproken vieren wij in mei de Eerste Heilige Communie. Alweer door de coronamaatregelen hebben we dit moeten uitstellen en hadden de kinderen ook een onderbreking in hun voorbereiding. Gelukkig konden wij alles tijdig weer oppakken en was het zondag 4 oktober jl. dan eindelijk zover. Op die dag hebben 10 kinderen in de Sint Vitus-kerk in Naar-

den hun Eerste Heilige Communie gedaan. En later in de maand, op zaterdag 24 oktober, vindt dit mooie gebeuren ook in de H. Mariakerk plaats met 9 Eerste Communiekantjes. Prachtige vieringen!

De maand oktober is sinds eind vorige eeuw toegewijd aan Maria en aan de Heilige Rozenkrans. Dit omdat het liturgische feest van Onze Vrouwe van de Rozenkrans jaarlijks wordt gevierd op 7 oktober. Die toewijding is tot stand gekomen vanuit onze dankbaarheid jegens de Gezegende Maagd Maria voor de bescherming die zij geeft aan de Kerk, als antwoord op de Rozenkrans die door de gelovigen wordt gebeden. Paus Leo XIII (1878-1903) raadde ons ten sterkste aan om door het bidden van de Rozenkrans de Gezegende Moeder te eren, vooral in de mei- en oktobermaanden die bijzonder aan de Maagd Maria zijn toegewijd. Ik sluit me hierbij volledig aan, zeker in deze bijzondere tijd die wij doormaken! Moge onze hemelse moeder ons allen nabij zijn en beschermen tegen alle kwaad.

Met een hartelijke groet,

Pastoor Carlos Fabril

Van de bestuurstafel

Met dankbaarheid mogen wij terugkijken op de mooie plechtigheid op 26 sept. jl. in de Kathedraal van Haarlem tijdens de priesterwijding door onze bisschop Mgr. J.H. Hendriks van 'onze' Mikel Palić.

Ook de eerste H. Mis van Mikel in de Mariakerk was heel mooi. De aanwezigheid van de seminaristen van Nieuwe Niedorp gaf een extra dimensie aan de viering.

Dank aan alle vrijwilligers van de Ma-

riakerk die deze viering zo mooi hebben voorbereid.

Er volgen nog eerste H. Missen in Blaricum, Huizen en Naarden. Als u dit leest zijn de vieringen al geweest en naar wij hopen ook goed verlopen.

Nu begint zijn 'echte' werk voor onze parochies en wij wensen Mikel veel kracht en sterkte toe om zijn mooie taak goed te volbrengen. Met onze steun en gebed zal dit zeker gaan lukken.



(foto Wim Keet, meer foto's op onze website)

Verandering van de aanvangstijd van de H. Mis in de Mariakerk van 10.00 uur naar 11.00 uur heeft wel de nodige beroering gegeven.

Het is altijd moeilijk om een gegeven situatie te veranderen, maar na een zorgvuldige afweging kunnen wij helaas niet anders dan bij ons standpunt te blijven; hoe moeilijk het ook is.

De priesters moeten de mogelijkheid krijgen om op zondag waar nodig twee H. Missen te kunnen lezen. Om die mogelijkheid te scheppen moet er geschoven worden met mistijden. Ook hebben priesters de tijd nodig om zich te kunnen voorbereiden op de H. Mis.

Na verloop van tijd hopen wij dat iedereen gewend zal zijn aan de nieuwe aanvangstijd.

Coronacrisis. Nu de coronacrisis weer de kop op steekt en er meerdere be-

smettingen zijn wordt van ons allen gevraagd om ons te houden aan de maatregelen die zijn afgekondigd.

Het parochiebestuur maakt zich grote zorgen over de situatie m.b.t. de coronacrisis en de consequenties die het heeft voor de parochiegemeenschap en ook voor ieder van ons persoonlijk.

Het zou zo maar kunnen dat er de komende tijd strengere maatregelen komen die ons weer terugbrengen naar minder plaatsen in de kerk en minder zang. Laten we hopen dat het niet nodig is maar het is goed om er toch rekening mee te houden.

Daarom wensen wij u hierbij veel sterkte in deze nog steeds moeilijke tijd en hopen dat u allen in goede gezondheid betere tijden tegemoet zult gaan.

Het parochiebestuur

Allerzielenvieringen in onze kerken

Zoals u ook in Mariaklanken en Vitusklanken kunt lezen zijn de vieringen ter gelegenheid van Allerzielen, in verband met de verscherpte coronaregels, alleen toegankelijk voor genodigden.

Dus alleen voor de naaste familieleden van de overledenen, die daartoe schriftelijk door de secretariaten zijn uitgenodigd.

Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Overweging - De eindtijd

Wij hebben de spirituele overtuiging dat we veilig geborgen zijn in God, hoe destructief de wereld waarin we leven ook is. Dat gunt ons, midden in de doodsstrijd van de geschiedenis, een blik op de Mensenzoon die wij 'met veel macht en heerlijkheid (zullen) zien komen op een wolk' (Lucas 21,27). Ook al lijkt het in de woorden van Jezus een afsluiting van de geschiedenis. Toch is de komst van de Mensenzoon niet de zoveelste gebeurtenis als al de verschrikkingen voorbij zijn. Zoals de eindtijd er al is, zo is ook de komst van de Mensenzoon al een feit. Zijn komst is er een in de orde van de Geest, niet onderworpen aan de tijd.

Wie in verbondenheid met Jezus leeft, heeft ogen en oren om zijn wederkomst hier en nu op te merken. Jezus zegt: 'Deze generatie gaat niet voorbij voordat dit alles gebeurd is' (Lucas 21,32). Dat geldt voor iedere gelovige generatie.

Jezus zegt over de eindtijd: 'Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk' (Lucas

21,25-27). Dat is allemaal al aan de gang. Iedereen die diep van binnen naar God heeft geluisterd ziet, elke dag weer, de wanhoop van de wereld en de bevrijding die zich aandient.

Wat staat ons te doen? 'Als dat gaat gebeuren,' zegt Jezus, 'sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij' (Lucas 21,28). Daarin klinkt zoveel hoop. We hoeven niet flauw te vallen, maar kunnen rechtop staan en onze God ontvangen met uitgestrekte armen.

Wat van God op ons toekomt moet met een open en gelovig hart worden ontvangen. We kunnen niet hoopvol en blij leven in de eindtijd als we niet continu klaar en voorbereid zijn. We moeten nuchter en waakzaam zijn want, zegt de apostel Petrus, 'uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden' (I Petrus 5,8). En daarom, zegt Jezus, 'zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven... Blijf te allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de Mensenzoon' (Lucas 21, 34-36). Dat is precies wat leven in de Geest van Jezus inhoudt.

Uit: "Brood voor onderweg" van Henri Nouwen

Gebed van moeder Theresa

*Dank U dat U mij ogen gaf
om goed mee rond te kijken
naar wie buiten de boot valt
of wie dreigt te bezwijken.
Heb dank dat ik Uw Woord
kan lezen, elke dag opnieuw
als ijkpunt van mijn leven
en rustpunt voor mijn ziel.*

*Dank U dat U mij oren gaf
waarmee ik stil kan luisteren
naar wie met zorgen is belast
slechts nog wat kan fluisteren,
omdat de last van het verdriet
te zwaar, te veel lijkt om te helen
maar die na wat gesprekken merkt:
't was goed om deze zorg te delen.*

*Dank U dat U mij een mond gaf
om een troostvol woord te spreken
in kamers vol van eenzaamheid
waar ik triestheid kan doorbreken
met een zojuist gelezen woord
vanuit Uw liefde doorgegeven
door inspiratie van Uw Geest
die Trooster is ons hele leven.*

Michele Costa



Songs en Silence vieringen

Woensdag 2 september jl. was het zo-
ver. Na een gedwongen corona-stop
konden we weer bij elkaar komen. Cir-
ca 20 mensen, op veilige afstand van
elkaar gezeten, een cello, viool en pia-
no, samengekomen rond het licht van
het kruis. De liederen van Taizé klon-
ken. Muziek uit het hart, woord en stilte
sprekend tot je hart. Openstaand voor
wat je voelt, voor elkaar en je gedragen
voelend door de zegen van de Eeuwi-
ge. Zo mochten we bij elkaar komen en
het voelde goed.

Zo gaan we het komende seizoen in.
Om de vieringen voor iedereen op een
veilige manier te kunnen houden, heb-
ben we gekozen voor kortere vieringen
van een half uur. De liederen worden
voorgezongen, afgewisseld door stilte,
voorbeden, het aansteken van kaarsen
en een zegenbede. Zo blijft de intieme
sfeer waarin een ieder op adem kan
komen en gevoed worden.

Alle vieringen worden dit jaar gehouden
in de Wilhelminakerk, op het vaste tijd-
stip: iedere eerste woensdag van de
maand om 20:00 uur. Zo kunnen we
één manier van registreren aanhouden.
Aanmelden kan via de website van de
Protestantse Gemeente Bussum,
www.pg-bussum.nl, of ter plekke. De

kerk is open vanaf 19:30 zodat ieder
rustig plaats kan nemen. Helaas vervalt
de maaltijd vooraf en de koffie en thee
achteraf, daar moeten we nog geduld
voor oefenen.

De eerstvolgende viering is op 4 no-
vember aanstaande en zal in het teken
van Allerzielen staan. We mogen dan
onze geliefden herdenken. Weet u vei-
lig en weet U van harte welkom.



Namens de Oecumenische Werkgroep
Songs & Silence

Catrinus Mak (06-20837393,
klophart@telfort.nl)

Karin Kuijper-Bouwmeester (06-
55334044,

karinbouwmeester@xs4all.nl)

Symboliek van de misgewaden

De wijsheid van een Brabants pastoor-
ke.

Ik sta met “Kinderen van ons volk” in
mijn handen.

Het is in 1928 geschreven door Antoon
Coolen en beleefde in 1949 een 16e
herdruk.

Kinderen van ons Volk, dat is pastoor

Vogels met zijn kudde, heel die boe-
rengemeenschap van een Brabants
dorp.

Pastoor Vogels staat in de gang van de
pastorij, hij heeft net zijn brevier ge-
daan.

Er wordt gebeld en de pastoor glim-
lacht, het zijn de jongskens van den

catechismus die les kommen halen in de liturgie.

De pastoor gaat naar de voordeur en zegt:

“Zoo, leelijke vlegels, zijde gellie daar?”

De leelijke vlegels zijn de jongens van den catechismus,

zij vatten hun petjes af en zij groeten: “Dag mijnheer pastoor!”

“Kom er in”, zegt de pastoor.

Zij gaan met zijn allen de pastorij in.

Daar opent hij verschillende deuren en schuift verschillende laden open.

“Jongens” zegt hij, “dezen keer zal ik oe een bietje leeren van de misgewaden.”

De pastoor pakt uit de lade een amict.

Hij nodigt Neeliske uit op een trapje te gaan staan en hangt hem den amict om de schouders en zegt: “da’s de schouderdoek een herinnering aan de doek, dien de beulen Christus ombonden.”

Dan pakt de pastoor de albe, het lange witte geplooid kledingstuk en hij steekt er Neeliske in.

“Dit is het witte spotkleed, waarmee Christus bij Herodus werd omhangen.”

Dan pakt de pastoor de cingel en bindt die om het middel van Neeliske om de lange albe wat op te binden, zodat zijn voeten vrij kunnen komen.

“De cingel herinnert aan het koord, waarmee Christus door de beulen gebonden werd en ‘t moet ons ook doen denken aan de touwen, waarmee hij werd vastgebonden aan de geeselskolom.”

Dan pakt de pastoor uit een lade den manipel en schuift die om Neeliskes

linker arm. “Da’ betekent de boeien, waarmee Christus werd geboeid alsof hij een moordenaar, een gevaarlijke boosdoener was.”

Dan omhangt de pastoor Neeliske mee den stoel.

“Die leg ik om oe schouders,” zegt de pastoor “en het is het zinnebeeld van het kruis, op de schouders van Christus gelegd.”

Dan pakt de pastoor uit de groote lade een schoon wit kasuifel.

“Da’ , weete gellie allemaal, wat dat is,” zegt ie.

“Een kasuifel!” zeggen ze allemaal.

“Ja,” zegt de pastoor, “een kasuifel.

Kijk dat hangen we Neeliske om.

Dat is het opperkleed en betekent den spotmantel, waarmee de beulen Christus als den koning der joden hebben om hangen.

Aan de voorkant ziede ge een rechte kolom staan, dwars over de lengte in ‘t midden, da’ beteekent den geeselpaal.

En op de rug ziede ge over de lengte en de breedte een groot kruis.

Dat is het kruis, waarvan Christus den last droeg.

De pastoor laat nog andere kasuifels zien, roode, paarse en groene.

Da’ zien liturgische kleuren, da’ hebben we ‘t de volgende keer over.”

Ontleend aan Antoon Coolen, Kinderen van ons Volk.

Groetjes,

J.M. Baaij

Programma CCIV

Op de website www.cciv.nl vindt u het meest recente overzicht van de lezingen die het CCIV op het programma heeft staan. Ook vindt u daar het formulier dat u moet gebruiken om zich voor een lezing aan te melden. Als u op de hoogte gehouden wilt worden, kunt

u zich daar ook aanmelden voor de aankondiging van de eerstvolgende lezing.

Om verwarring te voorkomen, vermelden wij de lezingen niet in Klankkleur.

De redactie

Allerzielenviering Oude RK Begraafplaats

Het is inmiddels traditie geworden dat op de zondag rond Allerzielen op de Oude RK Begraafplaats een Allerzielenviering wordt gehouden. Door het Coronavirus heeft de stichting moeten besluiten om de viering dit jaar niet door te laten gaan omdat de opkomst

normaal gesproken groter is dan dat de overheid toestaat.

De stichting hoopt dat u de stichting voor het onderhoud blijft steunen en u volgend jaar weer te mogen ontvangen bij de Allerzielenviering.



Volkskerstzang Naarden afgelast

Helaas moeten wij u meedelen dat het organiserend comité besloten heeft de Volkskerstzang 2020 (zondag 20 december) niet door te laten gaan in verband met het COVID-19 virus dat nog

steeds onder ons is. Wij hopen dat wij in 2021 de Volkskerstzang weer kunnen houden in de Grote Kerk te Naarden.

Comité Volkskerstzang Naarden

De Gerardus kalender elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem en kost € 7,95. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (zie ook op: www.kloosterwittem.nl).

U kunt de kalender bestellen bij:

T. Grijpink, Verhoeflaan 10, Naarden

Tel: 694 6048



Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
7	Kerst	20 november	11 december
1	Vasten	1 januari	22 januari
2	Pasen	5 maart	26 maart
3	Pinksteren	30 april	21 mei
4	Zomer	25 juni	16 juli
5	Opening	13 augustus	3 september
6	Herfst	1 oktober	22 oktober

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl verstuurt.

Liturgisch rooster

Let op: Voor het bijwonen van een viering dient u vooraf te **reserveren!**

zaterdag 24 oktober

Maria	17:00 uur	1e Communie	Pastoor C. Fabril
Vitus	17:30 uur	Geen viering i.v.m. 1e Communie	Mariakerk

zondag 25 oktober - 30e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie	Pastoor M. Costa
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Pastoor C. Fabril

zaterdag 31 oktober

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 1 november - Allerheiligen

Maria	10:00 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Pastoor M. Costa

maandag 2 november - Allerzielen

Maria	19:30 uur	Allerzielen	M. Potjer
Vitus	19:00 uur	Allerzielen	Pastoor C. Fabril

zaterdag 7 november - H. Willibrord

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 8 november - 32e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Kapelaan M. Palić

zaterdag 14 november

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 15 november - 33e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

zaterdag 21 november

Vitus	17:30 uur	Geen viering ivm Sinterklaasintocht	
-------	-----------	-------------------------------------	--

zondag 22 november - Christus Koning

Maria	10:00 uur	Eucharistie	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Pastoor M. Costa

zaterdag 28 november

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 29 november

Maria	11:00 uur	Eucharistie / Gregoriaans	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Pastoor C. Fabril

zaterdag 5 december

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 6 december

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Pastoor M. Costa

zaterdag 12 december

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 13 december

Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND	Kapelaan M. Palić

zaterdag 19 december

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 20 december

Maria	17:00 uur	Lessons & Carols / Mary's Voices	
Maria	11:00 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Palić
Vitus	9:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril

Vieringen door de week

Vituskerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur

Reserveren om een H. Mis bij te wonen

- Telefonisch op 035 - 69 31 591 bij het parochie-secretariaat, iedere werkdag tussen 10.00 – 12.00 uur. Hierbij worden er vragen gesteld zoals naam en hoeveel personen.
- Het is i.v.m. de beperking tot 30 personen niet mogelijk om via de website te reserveren, alleen telefonisch zodat direct vermeld kan worden of er plek is.
Zorg ervoor dat u ruim voor de viering aanwezig bent!

Hygiëne

Bij aankomst wordt gecontroleerd of u voor deelname aan de viering hebt gereserveerd.

- U moet uw handen desinfecteren.
- Iedereen wordt naar zijn plaats gebracht, u heeft geen eigen plaats in de kerk.
- Er is in iedere bank plaats voor maximaal 3 personen. Personen, die 1 huishouden vormen mogen naast elkaar gaan zitten maar met de maximum van 3.
- U mag niet meezingen.

Advent overwegingen

De werkgroep Parochianen heeft besloten gezien alle Corona beperkingen om dit jaar geen Advent overwegingen te houden.

Lia de Flier

Vitusklanken

Gewijzigd protocol in de Vituskerk in verband met de Corona-pandemie

Inmiddels is het 'verlichte' protocol bij misbezoek dat vanaf 14 juni is gehanteerd, helaas weer verzwaard. U heeft dat ongetwijfeld meegekregen via de media. Wat nu geldt is het volgende:

- De vieringen zullen (tot nader order) door maar maximaal 30 personen mogen worden gevolgd
- Als U zich daarvoor telefonisch opgeeft bij het parochiesecretariaat, krijgt U meteen te horen of U aanwezig kunt zijn of dat de lijst voor de viering als is voltekend. (tel. 035-6931591 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur)
- Deze procedure wordt consequent en objectief gehanteerd. Hier geldt dus gewoon: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
- De indeling van de banken is inmiddels gewijzigd. Er wordt nu steeds maar één bank afgesloten ná een bank met kerkgangers.
- Wel geldt dat U dient plaats te nemen op de plaatsaanduidingen met een sticker. Zo wordt voorkomen dat men pal achter elkaar zit.
- De begeleiding naar de banken, de communie en de uitgang, zal hetzelfde blijven.

Wij rekenen op Uw aller medewerking en hopen met U op 'betere tijden'.

Het Locatieteam

Allerzielenviering

Attentie: De eucharistieviering op maandag 2 november te 19.00 uur, ter gelegenheid van Allerzielen, is in verband met de verscherpte coronaregels alleen toegankelijk voor genodigden.

Dus alleen voor de naaste familieleden van de overledenen, die daartoe schriftelijk door ons secretariaat zijn uitgenodigd.

Zegening motorfiets Henri Jansen

Onze koster Henri Jansen heeft een nieuwe motorfiets gekocht. Pastoor Carlos heeft deze gezegend in de hoop dat de zegening wordt verhoord en Henri nog lang veilig van huis naar de kerk en vv kan rijden.



1^e Communie St. Vitus

De viering van de 1e H. Communie voor 10 communicanten was vanwege de Corona uitgesteld tot 4 oktober. Deze viering is mede bijgewoond door ouders, grootouders en andere familieleden. Het werd een prachtige en ontroerende viering, die muzikaal werd opgeleusterd door studenten van het Seminarie in Nieuwe Niedorp. De kinderen zongen mooie liederen, lazen de voor-

beden, hielpen de pastoor als misdienaars en brachten een bloemenhulde aan Maria. Het was immers de oktobermaand. De voorbereiding was in handen van Mariette van de Heuvel, die dit vele maar mooie werk al vele jaren doet, samen met pastoor Carlos. Een groot compliment voor haar is dan ook zeker op zijn plaats.



*Dies, Julia, Hugo, Friso, Lars (van links naar rechts achterste rij)
Francesca, Fenna, Philine, Mía, Charlotte (van links naar rechts voorste rij)*

Familieberichten

Door het doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen:

* Faber Benk Visscher

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

- † Cornelia Maria Gertruda van 't Pad Bosch – IJzenbrandt, 98 jaar
- † Jan Jozef van Schaik, 95 jaar
- † Johannes Gerardus Lakeman, 75 jaar
- † Hendrik Jan Bos, 99 jaar

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.

Onderscheiding Bruno Nagel

Zondag 6 september is Bruno Nagel de lector. Aan het eind van de viering vraagt hij Karin Veen naar voren te komen die namens het Locatie Team het woord neemt. Zij vertelt hoe belangrijk alle vrijwilligers zijn om onze gemeenschap draaiende en levend te houden. Het is niet de eerste keer dat het Locatie Team een vrijwilliger in het zonnetje zet en een speciale onderscheiding aangevraagd heeft.

Karin benoemt een aantal taken die Bruno voor de Maria parochiegemeenschap doet of gedaan heeft: Advent en Vastenoverwegingen; Vieringen onder leiding van parochianen; Vespers; Avondgebed voor Vrede; Voorganger in Communievieringen; Hij is lid geweest van de Parochie Vergadering; gaf Volwassen catechese, zoals verdiepingsmomenten in teken van de Geloofsbelijdenis en daarnaast is hij cantor en lector.

Zijn enorme Bijbelkennis deelde hij graag met andere vrijwilligers uit de

diverse werkgroepen en hij was en is nog steeds een grote inspiratiebron voor velen.



Met zo'n staat van dienst heeft het Locatie Team besloten om voor Bruno een Bene Merenti onderscheiding aan te vragen en wij zijn dan ook heel blij dat zowel de Bisschop en de Heilige Stoel in Rome onze aanvraag gehonoreerd hebben.

Van harte gefeliciteerd Bruno!

Allerzielen: geen requiem

Traditioneel combineren wij de viering van Allerzielen met een uitvoering van het Requiem van Fauré door Mary's Voices.

Vanwege de beperkingen door de huidige situatie met het Corona virus, zal

de viering van Allerzielen op maandagavond 2 november alleen toegankelijk zijn voor de uitgenodigde families. Onze dirigente kijkt samen met de voorganger en welke gezangen de viering zullen begeleiden.

Kerken onder Corona

Het afgelopen jaar was geen makkelijk jaar. In maart de lock down en vrijwel meteen hebben we besloten om de kerk zondags open te doen zodat men-

sen een kaarsje konden opsteken.

Vervolgens intensief schrijven en tekenen aan een Coronaprotocol voor als

de kerk weer open mocht. En tellen! De kerk kan 586 kerkgangers een zitplaats bieden. Op anderhalve meter en rekening houdend met de strikte looplijnen zijn het er slechts 89.

We besluiten niet om al in juni open te gaan omdat we niet weten welke 30 parochianen de “uitverkorenen” zouden moeten zijn.

Vanaf 1 juli kunnen we de deuren weer openen, al zien we te communie gaan met alles eromheen (scherm plaatsen, desinfecteerzuil neerzetten en handen reinigen) niet zo zitten. Vandaar dat we voor een stemmige geestelijke communie kiezen.

Vanaf dat moment begeleiden we met 8 vrijwilligers de binnenkomst en het vertrek van de kerkgangers. Best een lastig klusje, rekening houdend met de vele regeltjes die we in ons protocol hebben moeten opnemen.

Enkele weken later, als wij als begeleiding een goed team vormen en op elkaar zijn ingespeeld, durven we de stap te nemen om weer te communie te gaan. Vooral ook omdat in andere kerken een goed voorbeeld is gegeven met een tafel van 1,5 meter tussen de priester en de parochiaan. Alles wel op aanwijzing van de begeleiders.

Inmiddels hebben we een ervaren ploeg. Van de kerkgangers horen we geen onvertogen woord. We zijn er blijkbaar in geslaagd om ondanks de belemmering van Corona een gastvrije kerk te zijn. En dat is mooi.

Persoonlijk merk ik dat ik het begeleiden op de zondag heel waardevol vind. Ik heb meer contact met de leden van de geloofsgemeenschap dan voor Corona en ik merk dat ik dat fijn vind. Ik voel mij echt onderdeel van de gemeenschap.

Vorige week hadden we de nieuwe uitdaging: de eerste Eucharistie van Kapelaan Mikel Palić met veel gasten. We zijn ruim over de honderd personen gegaan en dat betekende voor de begeleiding strikt de afspraken over plaatsering volgen, een gezondheidscheck vooraf en aandacht vragen voor de social distancy bij het feliciteren en koffiedrinken na de viering.

Het was een mooie viering en de begeleiding was prima. Compliment aan alle begeleiders. En op mij kunt u blijven rekenen!

Huub Baaij

Familieberichten

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

- † Christina Mathot – Kuipers, 95 jaar
- † Emma Baaij – van der Hart, 88 jaar



In Memoriam Dick de Graaf



Dick werd op 26 april 1950 in Muiden geboren. Het gezin met 8 kinderen kon de moeilijkheden van het bestaan niet goed aan en Dick werd opgenomen in pleeggezinnen.

Hij trad op vijftienjarige leeftijd in dienst bij de Post. Alhoewel sterk en kerngezond werd hij door de gevolgen van een ongeluk met zijn brommer afgekeurd voor de militaire dienst. Voor zijn werk nam hij normaliter de trein naar Amsterdam en later Sloterdijk en Schiphol, maar hij ging ook graag op de fiets. Hij was 20 toen hij zijn Fieke ontmoette. Sofia Elizabeth de Graaf kwam uit Bussum, was 19 en coupeuse van beroep. Door Fieke leerde hij het Geloof kennen en hij liet zich dopen. In 1972 werd hun huwelijk in Bussum ingezegend. In 1974 werden zij verblijd met zoon Mattheus Andreas en een jaartje later met Judith Johanna Sofia. Allengs werd naast zijn dagelijkse werk het pad in zijn leven: zijn volle inzet als vrijwilliger. Bij de Post verdiende hij een onderscheiding wegens jarenlange trouwe dienst. Hij was lid van de Vrijwillige Brandweer, waarvoor hem een Koninklijke Onderscheiding ten deel viel. Ook voor zijn EHBO-diensten bij het Rode Kruis werd Dick onderscheiden. Hij was verkeersregelaar bij o.a. de Avondvierdaagse en de Damloop en zette zich in voor de 'Show- en Marchingband ViJoS'. Fysiek gezond en ijzersterk was hij 40 jaar

lang handbalscheidsrechter. Door het Nederlands Handbal Verbond werd hij onderscheiden met de 'Gouden Fluit'. Dick was handig en sleutelen aan fietsen deed hij graag. Hij genoot ervan om voor wie dan ook een wrak of kapot fietsje weer in alle glorie te herstellen. Ook de kerk kon op hem rekenen, bijvoorbeeld bij de Koffiegroep in de Sloep. Fieke had het druk met haar werk als coupeuse en haar taken als moeder en oma afgezien van het vele werk in de moestuin. Daarnaast onderhield zij jarenlang de kleding voor het 'ViJoS'. Fieke was 60 toen zij aan een ernstige slokdarmziekte geopereerd moest worden. Aanvankelijk met succes, maar na 4 jaar bleek haar ziekte alsnog fataal te zijn en kwam zij te overlijden. Een paar weken vóór Kerst 2016 bleek Dick eveneens ongeneeslijk ziek te zijn. Opgeven kon en wilde hij niet. Hij onderging nog een heupoperatie met de daaraan verbonden revalidatie. Maar Dick vond het leven nog steeds geweldig en door zijn positiviteit en levenskracht overwon hij veel pijn en leed tot het uiterste toe. Toen uiteindelijk en na 4 maanden verzorging in bed in de woonkamer zijn einde naderde, kwam een optocht van de 'ViJoS' Band gevolgd door een aantal Brandweerwagens de straat in gemarcheerd om zo nog afscheid te nemen. Dick was nog in staat iedereen persoonlijk te bedanken. Hij overleed op 11 november 2019. De muziek op zijn uitvaart werd door het 'ViJoS' uitgevoerd. Dick, je wordt gemist met je niet aflatende geweldige positieve instelling en je liefdevolle gedrag. Je was voor velen een sprankelend voorbeeld van een mooie stralende mens.

In Memoriam Nico Majoor



Nicolaas werd op 12 juni 1925 geboren op de boerderij van zijn vader aan de Driestweg in Bussum. Hij had in het gezin alleen nog een veel jonger zusje. De boerderij deed

als zodanig geen dienst meer maar was een handel in opslag en verkoop van kolen geworden. Later deed gas zijn intrede, was het gedaan met de kolen en verdween ook nog de handel in Butagas. Hij wilde na de St. Aloysius school in de autotechniek en ging naar de Ambachtsschool in Amsterdam. Daarna begon hij daar in een smederij tot hij na anderhalf jaar, in de oorlogsjaren, in zijn vader's bedrijf en al in bezit van een groot rijbewijs, mee kwam werken. Eind 1945 ontmoette hij, toen bijna traditioneel op dansles, zijn geliefde Willie (Wilhelmina Catharina) de Bruin. Nico moest in dienst en werd eind 1946 uitgezonden naar Indië, waar de 'politioenele acties' tijdens de gruwelijke Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd plaats vonden. Hij heeft nooit over deze periode willen spreken, behalve dan dat hij chauffeur was geweest voor een kolonel in Tjilatjap aan de zuidkust van Midden-Java. Als enige herinnering staan nu nog op de schoorsteenmantel de drie schitterende Javaanse beelden die hij meenam. Op 24 juli 1949 kwam Nico behouden terug en trouwde hij prompt op 9 november in de Vituskerk

met zijn Bussumse Willie. In 1951, 1956 en 1959 kondigden zich hun zonen Nicolaas, Lambertus en Hermanus aan. Nico had het bedrijf van zijn vader voortgezet tot de handel en verkoop was stilgevallen. Daarom trad hij in 1971 in dienst bij de NOS als chauffeur. Op de grote bussen en met de daarbij behorende verantwoordelijkheden had hij het geweldig naar zijn zin. In 1990 kon hij gebruik maken van de VUT-regeling en ging hij met vervroegd pensioen. Hij was altijd al graag bezig met knutselen, bouwen, repareren en had er vooral plezier in om een oud autootje weer snorrend en wel in gebruik te krijgen. Hij begon in 2013 te kwakkelen met zijn gezondheid en brak ook nog in zijn schuur een heup. Na zijn revalidatie bleef hij slecht lopen. In 2017 viel hij wederom, brak een aantal ribben en ging steeds verder achteruit, tot hij ook helemaal niet meer lopen kon en daarvoor steeds intensiever verzorgd moest worden. Hij was altijd al een gelovig mens en miste de kerkgang enorm. Hij was ook altijd na de mis te vinden in de Sloep. Hoe verheugd was hij ook als hem, al aan bed gekluisterd, de Gemeente werd gebracht of een parochiaan hem bezocht en met hem wilde bidden. Het was Nico zo gegund zijn 70jarig huwelijksfeest nog te mogen vieren, maar enkele dagen daarvoor op 14 oktober 2019 was hij plots overleden. Nico herinneren we ons zeker niet alleen als bezorger van warmte en vuur in huis en bedrijf, maar vooral als bezorger van menselijke warmte. Nico, wij wensen jou op je Laatste Reis een gezegende en zalige Aankomst en welverdiende Rust.

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.

Contactgegevens locatie Vituskerk

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vituskerk:	Hr. P. Grol	06 52 095 788
	Hr. H. den Hollander	06 25 336 789
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	694 8953
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Vituskoor:	Hr. N. Brinker	06 44 219 299
Communiegroep:	mw. M. van den Heuvel	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Hr. J. Heerschop	693 1219
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Mariakerk

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58	
	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Hr. H. Baaij	06 21 883 264
	Mw. A. Elfrink	06 20 399 994
	Mw. L. Elders	691 4363
Financiële administratie:	Email: finhde@h-drieeenheid.nl	
	Hr. E. Robustelli	
	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:	Mw. R. de Kok	06 11 127 758
Coördinator kosters:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	691 6090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	