



RK Parochie van de H. Drieëenheid

Klankkleur



5^e jaargang - nr. 3
mei 2019

Inhoudsopgave

Woordje van de pastoor	2
Van de bestuurstafel.....	3
De Heilige Communie meenemen voor een ander.....	5
Meimaand Mariamaand.....	5
Verdieping - Protestant met askruisje	6
Geloven.....24/7!	7
Kinderpagina.....	12
Oude R.K. begraafplaats te Bussum.....	14
Liturgisch rooster	16
Inleverdata kopij.....	17
Concertagenda	18

Parochiewijzer		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 15:00 uur Voor noodgevallen Email adres: secretariaat@h-drieenheid.nl Website: www.heilige-drie-eenheid.nl	69 31 591 06 22 510 599
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Vacature secretaris: Karin Veen penningmeester: Enzo Robustelli Leden: Rineke Blaauwgeers, vacature	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Beste mensen, iets schrijven valt niet altijd mee. Ik bereid graag een etentje en zit liever met jullie aan tafel dan achter de computer! Maar toch is het schrijven belangrijk. Het blijft een probaat communicatiemiddel waarmee je o.a. een boodschap kunt proberen door te geven. Dat kan niet altijd tijdens een preek, want dan krijg je vaak te horen: 'pastoor, 10 minuten!!!'

Maar nu ter zake! Het is bijna Pinksteren! Elk jaar vieren wij met Pinksteren de verjaardag van de Kerk. Op het eerste Pinksterfeest ontvingen de leerlingen nl. de Heilige Geest en begonnen zij de blijde boodschap van de Verrezen Heer te verspreiden. De leerlingen waren gewone en arme mensen zoals ook zo velen in onze tijd. Zij hadden de benen genomen op het beslissende moment van Christus' dood op het kruis en kort daarna hadden zij ook nog getwijfeld aan de zekerheid van de Verrijzenis.

Menselijk gesproken waren zij een ramp. De enige uitzondering was de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, en ook de andere vrouwen die als eersten bij het graf waren geweest en hadden geloofd. Je zou je bijna kunnen afvragen: had Jezus geen beter gezelschap kunnen kiezen? Deze vraag is, denk ik, niet alleen van toepassing voor toen, maar in de loop van de hele geschiedenis ook voor later, tot op de dag van vandaag.

Zwakke, twijfel en falen hebben in de loop van de geschiedenis altijd de leerlingen van Jezus gekenmerkt. Maar dat hoeft blijkbaar geen probleem te zijn.

De Heer wist wel wie Hij riep en Hij weet het ook vandaag! Het zijn zwakke en arme mensen maar ze worden met kracht van boven bekleed. Ze waren en zijn soms een ramp maar worden heiligen die met een ongekend elan de wereld veranderen. Ze zijn wellicht volstrekt onbekend maar door hun leven geven ze smaak aan de samenleving. Zij zijn klein maar doen grote dingen.

Dit is het werk van de Heilige Geest. Het werk van God. Ik wens het ook voor ons vandaag!

Van harte gefeliciteerd met uw 'verjaardag' op Pinksterzondag!

Pastoor Carlos Fabril



Van de bestuurstafel

Hopelijk treft deze nieuwe uitgave van het parochieblad Klankkleur u allen nog steeds in de stemming van de vreugde van Pasen, de verrijzenis van de Heer! Het waren mooie, diepe en feestelijke

vieringen, elk jaar weer zo belangrijk dat de Kerk en wij ons daarna 50 dagen lang verheugen in die vreugde! Toch was er dit keer op Eerste Paasdag tijdens de viering van het Paasmysterie

diepe droefenis doordat verschillende kerken in Sri Lanka door bomaanslagen getroffen werden met vele doden en gewonden en grote schade tot gevolg. Opnieuw een dramatische gebeurtenis rond het kwaad dat zich steeds weer openbaart en waarvan de hele wereld ook dit keer zeer geschrokken is.

In deze Klankkleur vindt u weer van alles wat ons de komende tijd te wachten staat; over gebeurtenissen en festiviteiten die ons helpen om de vreugde van de Verrijzenis niet snel kwijt te raken.

In beide kerken van de parochie stond in deze meimaand de Eerste Heilige Communie-vieringen en het heilige Vormsel centraal. Na een lange en intensieve voorbereidingstijd ontvingen op 19 mei 11 kinderen in de Mariakerk te Bussum hun Eerste H. Communie, en een week later in de St. Vitus in Naarden, 12 kinderen.

Zaterdag 18 mei om 17 uur, voorafgaande aan de Eerste Communie-vieringen, hebben 12 jongeren van beide kerken door de handoplegging van Mgr. Hendriks, bisschop-coadjutor, het Heilig Vormsel ontvangen. De plechtige viering van het Heilig Vormsel heeft dit keer plaats gevonden in de St. Vituskerk in Naarden. Het was weer een feestelijke gebeurtenis Mgr. Hendriks met vele parochianen het heilige Vormsel te hebben gevierd. Wij wensen deze jongeren veel geluk met dit zo belangrijke sacrament, de Gave Gods.

Zoals al bekend gemaakt in de vorige Klankkleur kan onze gezamenlijke viering van het feest van de Heilige Drie-eenheid op 16 juni a.s. niet plaatsvinden door de drukke agenda van onze bisschop op die dag. Wij

vonden het toch heel belangrijk een moment te vinden waarop onze parochiegemeenschap van de Maria, Vitus en Jozefkerk bij elkaar komt om samen te vieren. Na overleg met de bisschop-coadjutor lijkt ons zondag 8 september, feest van Maria Geboorte, een prachtige dag om dit feest samen te vieren. De koren kunnen nu alvast in gesprek gaan om van deze viering een prachtig feest te maken.

Tot slot wil het bestuur u ook nog informeren over de gang van zaken rond het bestuur zelf. In de vorige Klankkleur werd gemeld dat drie bestuursleden hun taken hebben neergelegd. U zult zich over deze kwestie zeker, net als wij, zorgen gemaakt hebben, en zich hebben afgevraagd: waarom? Sommige dingen zijn niet te vermijden; ze gebeuren gewoon, en wij moeten proberen positief en in vrede met elkaar verder te gaan. Het ingediende verzoek tot ontslag van onze ex-bestuursleden, aan wie nogmaals onze dank voor hun inzet, is door de bisschop gehonoreerd. Sindsdien zijn wij druk doende om andere mensen bereid te vinden om de vacatures binnen het parochiebestuur op te vullen. Wij zijn daar niet ontevreden over. Het Woord van de Schrift zegt: zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden open gedaan! Inderdaad!

Wij hebben een aantal mensen gesproken, die bereid zijn de parochie in het bestuur te komen helpen. U zult het horen wanneer het zover is. Voor nu was dit de boodschap van het bestuur. Met dank voor uw medeleven.

Het Parochiebestuur

De Heilige Communie meenemen voor een ander

Soms neem ik de H. Communie mee voor mijn moeder van 94, die niet meer naar de kerk kan gaan. Zij is daar erg blij mee en ik voel me altijd heel veilig als ik met “onze lieve Heer naar haar toe rijd”.

Ik breng een pyxis of een hostiedoosje mee naar de mis en vraag een extra hostie als ik te communie ga. Zo kan ik

de hostie eerbiedig vervoeren zonder deze te beschadigen.

Een pyxis of hostiedoosje kan via internet besteld worden bij o.a. <https://www.gerarduswinkel.nl>.

Jeanine Peijnenburg

Meimaand Mariamaand

Immaculate, Gezegende Vrouwe,
die al wat er leeft in ons hart, doet verstaan.
Het is dan ook denkbaar dat wij in ons leven
biddend en zingend tot U blijven gaan.
Hemelse moeder, die ons zo bemint,
geef dat op aarde een elk U vindt.

Daar Gij dus weet wat er omgaat in mensen,
gekend hebt de mens'lijke zorgen en pijn,
vragen wij U: “Blijf Uw bijstand ons geven,
dat wij met U samen sterk mogen zijn!”
Hemelse Moeder, die ons zo bemint,
geef dat op aarde een elk U vindt.

Moeder, bij 't kruis van Uw Zoon in diens lijden,
daar nam Gij toen ons als Uw kinderen aan.
Dank Moeder, want daardoor zijt Gij geworden
een ware steun in ons mens'lijk bestaan.
Hemelse Moeder, die ons zo bemint,
geef dat op aarde een elk U vindt.

Corrie Bloks – v.d. Maeden



Verdieping - Protestant met askruisje

Vorig jaar had ik nog een lichte aarzeling, maar dit jaar niet meer. Ik heb samen met mijn vrouw op Aswoensdag een askruisje gehaald. En wel in de kerk van Naarden die zo'n grote rol heeft gespeeld in het leven van schrijver Willem Jan Otten.

“Waarom?”, vroeg een gelovige katholiek die zelf geen askruisje haalt. Ik antwoordde dat het geloof ook om symbolen en rituelen vraagt.

We zijn de Veertigdagentijd ingegaan, ook wel de vastentijd of vastenperiode genoemd, en we gebruiken deze tijd om intensiever dan anders na te denken over het lijden en sterven van Christus. Sommigen doen dat (ook) door te vasten. Anderen eten geen vlees, weer anderen drinken geen alcohol en kinderen mogen door de week geen koekje uit de koektrommel (zoals de priester in Naarden zei). En daarnaast is er een waaiër aan veertigdagenmeditatieboekjes en -internetsites te vinden. Wie wil gaan mediteren, heeft een grote keuze. Mijn vrouw en ik vonden een markeringsmoment belangrijk, te meer omdat we weten dat het leven druk is en de momenten van meditatie er zomaar bij kunnen inschieten. “Bekeert u en gelooft in het Evangelie”, zei de priester tegen ons toen we naar voren kwamen. Vorig jaar zei hij: “Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren.” Het zijn teksten die met je meegaan tijdens de reis van de veertig dagen.

Toen we terugreden uit Naarden, na een mooie Mis, met zelfs een koortje dat (ook) Latijnse liederen zong, zei ik tegen mijn vrouw: “Wat zijn die katholieken toch veel kwijtgeraakt en wat hadden ze een goud in handen.” Want ik zeg maar even wat u al lang

dacht: wij zijn even leentjebuur bij de katholieke Kerk wezen spelen. Dat klopt, en daarover voelde ik me wel een beetje schuldig. Wel een askruisje halen, maar niet wekelijks ter communie gaan (wat voor mij overigens niet toegestaan is). Rituelen en symbolen zijn voor de gehaaste mens van deze tijd van wezenlijk belang. En die mens zoekt die overal. Hij, de onttoverde mens, kan het mysterie om de hoek vinden, maar loopt liever zeven straten om dan naar de kerk te gaan. Verstilling, verwondering, onthaasting en verbeelding zijn woorden van deze tijd. De katholieke Kerk had het, als ik het wat oneerbiedig mag zeggen, allemaal in de aanbieding, maar denkt bijna alleen nog maar na over het sluiten van kerken.



Ik werd weemoedig toen ik terugreed. Want ook niet alle devote katholieken zullen dat askruisje hebben gehaald, en een groot deel van de aanwezigen had net zulk grijs haar als ik. Wat is er toch veel verloren gegaan. En zal het ooit terugkomen?

En voor u de vraag gaat stellen, nee, we zijn niet ter communie gegaan. We liepen naar voren met onze armen kruislings op de borst. De priester begreep het meteen en gaf ons de zegen. En met elkaar hadden we een mooie Mis.

Andries Knevel,

Schrijver en televisiepresentator
(Uit: Katholiek Nieuwsblad)

Geloven.....24/7!

De geloofsverdiepingsavonden zijn een groot succes. Met veel vreugde lezen parochianen samen het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Steeds weer weten de parochianen zich te laten inspireren door het prachtige katholieke geloof.

De data van de compendiumavonden tot de zomer zijn als volgt (telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur in de pastorie van de St. Vituskerk)

- zondagavond 26 mei
- zondagavond 30 juni

Let op:

- In mei zal de Compendiumavond ná de Vespers zijn
- In juli en augustus is er geen Compendiumavond.

Uw aanwezigheid doet er toe. De werken van barmhartigheid zijn daden van naastenliefde waardoor we de

medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. Onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen en moed inspreken zijn voorbeelden van geestelijke werken van barmhartigheid (CKK 2447). Deze werken komen allemaal aan de orde op deze geloofsverdiepingsavonden.

NB: We verwelkomen graag ook nieuwe deelnemers! Leeftijd speelt geen rol. De structuur is zo opgezet dat iedereen op elk moment zo kan aansluiten. Deelname verplicht tot niks en niemand is verplicht om elke bijeenkomst bij te wonen. Het is leerzaam en ook erg gezellig. Kom een keer gezellig een kijkje nemen. Je wordt er een rijker mens van en je leert ook zo je mede-parochianen beter kennen.

Pastoor Carlos, Pieter Pouw, Rita Pouw en Jaap de Bruijn

Dodenherdenking

4 mei hebben 2 bestuursleden namens de parochie van de Heilige Drieëenheid de herdenkingsdienst in de Wilhelminakerk bijgewoond en aansluitend de stille tocht gelopen naar het monument Dr. F. van Eedenweg.

Bij het monument is namens onze parochie een krans gelegd.

Heel indrukwekkend was het, met name het gedicht dat geschreven en voorgedragen werd door de 10-jarige Soline Hagen.





Oorlog

Hier sta ik dan, 10 jaar oud, een meisje uit groep 7
Om een oorlogsgedicht voor jullie hier voor te lezen

Even stilstaan, mijn leven is best ok en fijn
75 jaar geleden zou dat heel anders zijn

Ik lees op school over de oorlog, lang geleden en heb geen idee
Ook heeft mijn vader nog een oma van 99, zij maakte de oorlog nog mee

Als ze vertelt, komt het verdriet weer bij haar boven
Ik kan haar verhalen bijna niet geloven

Waarom doen mensen dit elkaar aan?
En kunnen ze niet gewoon in vrede naast elkaar staan?

Oorlog, gaat dat ooit uit de mens?
Ik hoop het, het is mijn grootste wens

Maakt het verschil wat je gelooft of waar je bent geboren?
Waarom zijn er mensen die zich daar aan storen?

Oorlog
Waarom kunnen mensen niet gewoon praten?
En elkaar met rust en in vrede laten?

Oorlog, zal het altijd blijven bestaan?
Komt het omdat we een ander niet respecteren en nooit leren van wat we hebben
gedaan?

Vandaag staan we 2 minuten stil, op 4 mei
2 minuten, de slachtoffers herdenken, zij aan zij

Laten we met z'n allen vrede wensen
Geen oorlog meer. We zijn toch allemaal mensen?

Soline Hagen

Het evangelie van de Vlaamse Frieten

Schuin tegenover Theater Tuchinski in Amsterdam, zitten we op de 1e etage achter een kopje koffie. We hebben goed zicht op de Reguliersbreestraat en het is boeiend om naar mensen te kijken.

Tegenover over ons worden Vlaamse Frieten en Brabantse kroketten verkocht. Aan weerszijden staan twee afvalbakken voor de frietzakjes en de krokettenbakjes.

Twee goedgeklede dames worstelen met de erg hete kroketten. Drie jongens van een jaar of 17 genieten van hun grote zakken friet. Een oudere man, in een sjofele lange jas, doorzoekt de afvalbakken in de hoop nog iets eetbaars te vinden. Hij vindt zowaar nog een zakje met een enkel frietje. Zonder schaamte peuzelt hij het op.

De dames met de hete kroketten kijken misprijzend naar de sjofele man en gaan een extra stapje opzij.

Een van de jongens van 17 loopt naar de man bij de afvalbak en geeft hem zijn nog bijna volle zak. De jongen maakt een gebaar dat het zo goed is. De oude man maakt een buiging naar de jongen en steekt een paar frieten in de mond. Daarna vouwt hij de zak behoedzaam dicht, drukt hem tegen de borst en keert op zijn schreden terug en verdwijnt in de menigte. De jongen wordt door zijn twee makers uitgenodigd uit hun twee zakken mee te eten. Zo wordt zijn menslievende daad door hen gedeeld.

Ik sta met open mond te kijken, dit lijkt een tafereel uit de bijbel. Ik had honger en jij hebt mij eten gegeven. Wat je voor de minste der Mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.

De Bergrede wordt zichtbaar, midden op de Reguliersbreestraat.

Mijn koffie is intussen koud geworden.

J.M. Baaij

Korte terugblik op verschenen Pasen

Op de vraag of men de viering in de Antonius Hof, die gepland stond op Koningsdag, naar één week eerder, Paaszaterdag, kon verzetten, is spontaan gehoor gegeven. Alsmede op de vraag om alsnog een gewijd palmtakje te mogen ontvangen. Door deze bereidheid hebben wij er met Annie Huisers als voorganger een mooie Paasviering van kunnen maken.

De opkomst was zeer verrassend, de saamhorigheid zinvol en warm. Al met al een geest verrijkende toevoeging aan onze belevenis van Pasen 2019. Mijn welgemeende dank aan hen die dit mede hebben mogelijk gemaakt.

Corrie Bloks – v.d. Maeden

Vesperviering in de Mariakerk

Op zaterdag 1 juni om 17.00 uur is weer de laatste Vesperviering van dit seizoen in de Mariakerk. Voorganger is dit keer Lieke van der Schoot. Het thema is: 'Laat hen zijn waar ik ben...' Het thema is ontleend aan de Evangelietekst van zondag 2 juni uit het afscheidsgebed van Jezus in het Johannesevangelie (Jo.17: 20-26). - De Vespervieringen vormen een

meditatieve voorbereiding op de komende zondag en vinden doorgaans plaats op de eerste zaterdag van de maand. Zij worden verzorgd door parochianen. In juli en augustus is er geen Vesperviering.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Werkgroep Vespervieringen

Meetafelen 2019

Deel je blijdschap en ze zal groter worden

Deel je zorgen en ze zullen minder zijn

Deel je liefde en zult liefde krijgen

Deel je eten en het zal beter smaken

Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken.

En met deze laatste zin: *“Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken”*, zijn we in september 2018 aan het nieuwe seizoen begonnen. Deze maand is alweer de slotavond van dit seizoen en bent u van harte welkom.

U dient zich wel op tijd op te geven, omdat de ruimte in de Sloep beperkt is. Wij kunnen maar vijftig gasten ontvangen.

De slotavond is op vrijdag 24 mei.

De zaal gaat om 17.00 uur open.

Om mee te eten dient u een goed dichtgeplakte enveloppe met € 10.00 en voorzien van naam (namen) en

telefoonnummer uiterlijk woensdag 22 mei vóór 13.00 uur in de brievenbus van het Pastoraal Centrum Brinklaan 42, Bussum te doen. Graag met gepast geld betalen.

Graag tot ziens in de Sloep op onze slotavond van Meetafelen.

Anita van Ginkel,
035-5435369 / 06 14 448 535



kinderpagina

Mei is de maand waarin we op de tweede zondag extra aandacht geven aan onze moeders.

Ook in de kerk wordt er in de maand mei, aandacht gegeven aan een hele bekende moeder, namelijk Maria, de moeder van Jezus.

In alle katholieke kerken is wel een beeld van Maria te vinden. Vaak wordt zij afgebeeld met Jezus als kindje op haar arm. Ook bij ons in de kerk hebben wij een Maria-altaar. Erboven hangt een schilderij van Maria met het kindje Jezus. Je moet maar eens gaan kijken als je in de kerk bent en misschien mag je een kaarsje branden.



Voor veel mensen is Maria een bijzonder iemand. Zij branden vaak een kaarsje bij een Mariabeeld, mensen bidden dan bijvoorbeeld voor iemand die ziek is of hulp kan gebruiken.

Er zijn ook plekken in de wereld waar Maria nog steeds heel dicht bij de mensen komt. Mensen gaan daar naar toe om steun te krijgen van Maria. Die plaatsen noemen wij bedevaartplaatsen. Bekende bedevaartplaatsen zijn Lourdes (Frankrijk), Fatima (Portugal) en Kevelaar (Duitsland).

Er is ook een gebed speciaal voor Maria, het heet "Wees gegroet Maria" en het gaat als volgt:

Wees gegroet Maria,

vol van genade.

De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

En gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God

Bid voor ons zondaars Nu en in het uur van onze dood.

Amen

Hieronder vind je een puzzel met de stamboom van Jezus. In de boom staan de namen van de voorouders van Jezus.

Als je de namen in de boom groen kleurt houd je een paar letters over.

Deze vormen samen de zin

Kun jij onderstaande namen allemaal vinden? Veel succes!

Abraham, Aram, Batseba, Boaz, David, Isai, Isaak, Jakob, Jezus, Josia, Jozef, Juda, Maria, Obed, Peres, Rachab, Ruth, Salomo, Tamar, Zerach



K.B.O. bericht

Ledenmiddagen KBO:

14 juni Ron Luijnen - De geschiedenis van het Muiderslot

12 juli Henk Roos - Beeldende kunst

Alle ledenmiddagen zijn op de vrijdagmiddag in De Sloep om 14.00 uur. De toegang is gratis voor KBO en PCOB- leden. Toegang voor belangstellenden is € 2,00.

Greetje Sijp

Oude R.K. begraafplaats te Bussum

Bij de ingang van onze begraafplaats is het eerste dat opvalt een gele kleurenpracht bij de cirkel in de entree. Een overvloed aan narcissen laat zien dat het voorjaar is ingetreden. Onze hovenier en vrijwilligers hebben zich van hun beste kant laten zien. De afgelopen weken zijn een aantal graven gerestaureerd, sommige zelfs onder het gras naar boven gehaald. Het geheel ziet er weer fantastisch uit en alle graven zullen nog schoon gespoten worden.

25 mei van 11.00uur tot 14.00uur

Is het weekend van de begraafplaatsen en nodigen wij u uit voor een rondgang over onze begraafplaats onder leiding van Wim Majoor en Henk de Sain.

U kunt ons werk steunen door het doen van een donatie.

Ons bankrekeningnummer is:
NL23RABO0136580491.

Vermeld hierbij uw naam, adres en woonplaats



Bedevaart naar Kevelaer

Graag wil ik u allen nog attenderen op de bedevaart naar Kevelaer op maandag 29 juli en dinsdag 30 juli 2019. Informatie kunt u lezen in de vorige Klankkleur maar ook op de website van de parochie Heilige Drieenheid (www.h-Drieenheid.nl) door in de bovenste balk op Bedevaarten te klikken.

Uiteraard kunt u ook Pastoor Carlos om informatie vragen of mailen naar Bernadette Keet, bwslkeet@gmail.com

We hopen met velen uit onze parochie eind juli naar Kevelaer te gaan.

Bernadette Keet

Egmond - Kom en Zie

Ben jij degene die onze broederschap wil komen verrijken? De monniken van de abdij van Egmond nodigen je uit om dit pad te verkennen. Van 7 tot 9 juni 2019 geven we jou de kans om een weekend lang met ons mee te leven in onze abdij te Egmond.

Je treft bij ons een gemeenschap van

monniken die leeft in vriendschap met Jezus, die samen bidt en werkt. Wij leven in eenvoud en dragen het lief en leed van de wereld in gebed met ons mee. Wij hebben hart voor onze aarde en voor allen die haar bewonen. Deze dagen willen wij samen met jou op zoek gaan of we in de toekomst samen het evangelie vorm kunnen geven. We

leiden je graag rond om alle aspecten van ons leven van binnenuit te leren kennen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar jouw inbreng en vragen.

Jij bent onze gast, dus je hoeft alleen maar jouw tandenborstel en je ziel mee te nemen. De ontvangst is vrijdag 7 juni tussen 15.00 en 16.30. Het vertrek is zondag 9 juni om 15.00 uur. Je verblijft in een van de gastenkamers van de

abdij, maar je deelt het monnikenleven van meer nabij.

Meld je aan via telefoon 072 5061415
Of mail naar: gastenpater@xs4all.nl.

Sint-Adelbertabdij Abdijlaan 26 1935
BH Egmond-Binnen.

Meer informatie op
<https://www.abdijvanegmond.nl>.

Vraag om aandacht voor pleegzorg

Pleegouder word je met je hart:

Hebreeën 13:2: “hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.”

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Zo'n kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien, zoals in een pleeggezin. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig!

Pleegouders gezocht

In Gooi en Vechtstreek is een tekort aan pleegouders. Dat betekent onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. We zoeken zoveel mogelijk mensen die hun huis en hart open stellen om pleegkind(eren) een veilige thuisbasis te bieden. Als pleegouder kunt u het verschil maken in het leven van een kind. U zorgt ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige gezinssituatie. U biedt veiligheid en een tijdelijk thuis.

Rijk of arm, samenwonend of single, het maakt niet uit. Wat telt is dat een kind structuur, warmte en veiligheid krijgt geboden. Een pleegouder moet minimaal 21 jaar zijn. De werving en

selectie van pleegouders wordt gedaan door de zorgaanbieders. Pleegouder zijn kan voor verschillende soorten pleegzorg. Soms is dat zeven dagen per week, maar het kan ook af en toe een weekend zijn, een vakantie, een aantal dagen of dagdelen in de week of langdurig. Het kan ook zijn dat het kind bij het pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over pleegzorg? Interesse om pleegouder te worden? Op 5 juni vindt een bijeenkomst plaats over pleegzorg. Tijdens deze avond staan pleegouders, pleegkinderen en aanbieders van pleegzorg klaar om vragen te beantwoorden en ervaringen uit te wisselen.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 19.30 tot 21.30 in het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum (naast de brandweer).

Meer informatie en aanmelden

Op www.pleegoudergv.nl vindt u meer informatie en kunt u zich te melden.

Barbara van Gelder
Adviseur communicatie,
06 35 130 323

Liturgisch rooster

zaterdag 25 mei

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	J. Langendorff

zondag 26 mei - 6e zondag van Pasen

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastor L. Koot
Vitus	10:00 uur	1e Communie / Ceciliakoor / N	Pastoor C. Fabril

donderdag 30 mei - Hemelvaart

Maria	10:00 uur	Hemelvaart / Gregoriaans	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Hemelvaart / Ceciliakoor / N	Kapelaan M. Sendeki

zaterdag 1 juni

Maria	17:00 uur	Vesper / Cantor	Parochianen
Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan M. Sendeki

zondag 2 juni - 7e zondag van Pasen

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastor L. Koot
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor / L	Pastoor M. Costa

zaterdag 8 juni

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Kapelaan A. Geria
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	J. Baaij

zondag 9 juni - Pinksteren

Maria	10:00 uur	1e Pinksterdag / Mariakoor	Kapelaan M. Sendeki
Vitus	9:30 uur	1e Pinksterdag / Ceciliakoor N/L	Kapelaan A. Geria

maandag 10 juni

Maria		Geen viering	
Vitus	9:30 uur	2e Pinksterdag / Samenzang	Pastoor M. Costa

zaterdag 15 juni

Vitus		Geen viering ivm Priesterwijding	
-------	--	----------------------------------	--

zondag 16 juni - H. Drie-eenheid

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mary's Voices	Kapelaan M. Sendeki
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

zaterdag 22 juni

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	M. Potjer

zondag 23 juni - Sacramentszondag

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor / N	Pastoor M. Costa

zaterdag 29 juni

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

zondag 30 juni - 13e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Gezinsviering / Jeugdkoor Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Kapelaan M. Sendecki

zondag 7 juli - 14e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L Pastoor M. Costa

zaterdag 13 juli

A'hof 17:00 uur Communieviering / Jozef Dameskoor B. Nagel

zondag 14 juli - 15e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Sendecki

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND / Vituskoor N/L Pastoor M. Costa

zondag 21 juli - 16e zondag door het jaar

Maria 10:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor L. Koot

Vitus 9:30 uur Eucharistie / Ceciliakoor N/L Pastoor C. Fabril

Vitus 12:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril

*L: Latijn gezongen / *N: Nederlands gezongen

Open Kerk

Iedere donderdag van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Mariakerk; 12:00 uur orgelspel; 12:30 uur korte middagpauze dienst. Iedere zaterdag van 10:30 uur tot 13:30 uur in de Vituskerk.

Vieringen door de week

Vituskerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur

Mariakerk iedere 1^e vrijdag van de maand om 09:00 uur

Huize Patria iedere 2^e en 4^e zaterdag van de maand om 10:30 uur

Ravelijn iedere vrijdag 10:00 uur

Veste iedere vrijdag 10:15 uur

Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
4	Zomer	21 juni	12 juli
5	Opening	16 augustus	6 september
6	Herfst	4 oktober	25 oktober
7	Kerst	22 november	13 december

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieenheid.nl verstuurt.

Concertagenda

Benefietconcert t.b.v. Orgelbau Museum Steinmeyer, Öttingen (D)

Op zondag 7 juli 2019, om 16.00 uur, verzorgt Simon Stelling, organist van het Steinmeyer-orgel in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn, een Benefietconcert op het Steinmeyer-orgel in de Koepelkerk te Bussum. Hij gaat werken van o.a. Johannes S. Bach, Franz von Suppé, Wolfgang A. Mozart, Louis Vierne en Edward W. Elgar uitvoeren.

Het orgelconcert is ten bate van het Steinmeyer Museum in Öttingen in Duitsland, waar het archief van alle Steinmeyer-orgels wordt bewaard. G. F. Steinmeyer, de familie van Duitse orgelbouwers, heeft in de periode 1847-2001, 2.400 orgels en 6.000 harmoniums gebouwd. Het beroemdste orgel is het grootste kerkorgel ter wereld in de St. Stephan Dom in Passau (D).

In Nederland waren er het acht orgels:

- in de Dorpskerk, Biggekerke, opus 1342 (1922);
- in de Adventskerk, Alphen aan de Rijn, opus 1341 (1922);
- in de Clemenskerk, Hilversum, opus 1350 (1923);
- in de Grote Kerk Papendrecht, opus 1363 (1923);
- in de Prinsessekerk, Amsterdam, opus 1375 (1924);
- in de Gereformeerde Kerk, Terneuzen, opus 1385 (1924);
- in de Hervormde Kerk, Vuren, Gelderland, opus 1397 (1925); en,
- in de Deutsche Evangelische kerk, Rotterdam, opus 1670 (1939).

Van deze acht orgels zijn slechts twee Steinmeyer-orgels bewaard gebleven: het orgel in Alphen aan de Rijn en het uit de Clemenskerk afkomstige orgel nu in de Mariakerk staat. De andere orgels zijn of gesloopt, tegelijkertijd met de kerken waarin ze stonden, of in delen aan particulieren verkocht.

Het concert is gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden. De opbrengst van het concert is bestemd voor het opknappen / vervangen van het dak van het Steinmeyermuseum in Öttingen.

Lillian Mulder



Familieberichten

Doop

Op 28 april is in de kerkgemeenschap opgenomen:

- * Olivia Bianca Fleur

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

- † Petronella Dorothea Johanna Horsmeier - Ruiter op 94 jarige leeftijd
- † Elisabeth Wilhelmina Johanna Stofberg - Lammers op 97 jarige leeftijd
- † Elisabeth Maria Müller - Brandsen op 89 jarige leeftijd
- † Jacobus Anthonius Vrakking op 81 jarige leeftijd
- † Timotheüs Wilhelmus Ruizendaal op 87 jarige leeftijd
- † Anna Maria Tierolf - Hoymayer op 76 jarige leeftijd

Onze parochiegemeenschap verliest hiermee helaas een aantal trouwe parochianen aan wie wij zeer veel te danken hebben, met name door hun jarenlange onvermoeibare inzet voor ons en vele anderen.

Vormsel

Op 17 maart is in onze kerk het sacrament van het Vormsel toegediend door pastoor Carlos aan
— als voorbereiding op haar huwelijk op 29 maart.

Huwelijk

Op 29 maart zijn in het huwelijk getreden:

⚭ met (zie foto hieronder)



Palmpasen

Op 14 april hebben onze aanstaande communicantjes, aangevuld met enkele jongeren, tijdens de hoogmis van Palmpasen ons de mooi versierde Palmpaasstokken laten zien. Die zouden zij later naar oudere mensen in de tehuizen brengen. (zie de foto hierbij, gemaakt door Mariette van de Heuvel, die ook de voorbereiding op zich had genomen. Heel veel dank voor al je inzet Mariette!)

Kapelaan Adrea Geria gaf aanschouwelijke catechese door de betekenis van de onderdelen van de Palmpaasstokken uit te leggen. (Bijv. de 40 rozijntjes aan de stok staan symbool voor de 40 zilverlingen die Judas kreeg voor zijn verraad etc.)



De bomenfluisteraar

Het lijkt wel een titel voor een spannende film of boek. De waarheid is dat pastoor Carlos zelf zijn pastorietaan onderhoudt met alles wat daar groeit en bloeit. Zo moet er jaarlijks ook gesnoeid worden. Dit halsbrekende werk wenst hij zelf te doen. (Maar ja, als je ervaring hebt opgedaan in de wouden van Brazilië, is dit in Naarden 'een eitje' voor hem.)

Het locatieteam.



Voetwassing op Witte Donderdag

In de Vituskerk is het al jaren een traditie dat de communicanten op Witte donderdag hun voeten laten wassen door de priester, zoals Jezus dit deed bij zijn apostelen, als teken van zijn liefde en trouw voor ons allen. Pastoor Carlos deed dit op ontroerende wijze en kuste daarbij ook de voeten van de kinderen.

Het was een zeer mooie viering en onvergetelijk voor de communicantjes!

Het locatieteam.

De Eerste Heilige Communie is in de Vituskerk op zondag 26 mei om 10.00 uur.

Mariette van den Heuvel.

(n.b. de foto hierbij is ook van de hand van Mariette van de Heuvel, die we nogmaals enorm veel dank zeggen voor haar bijzondere begeleiding van onze a.s. communicantjes.)



Een lintje voor Hans van den Bogaard

In de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis was vrijdagmorgen 26 april - traditioneel op de dag voor Koningsdag - de jaarlijkse lintjesregen. Het heeft de koning dit jaar behaagd om Hans van den Bogaard te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hans van den Bogaard heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger op verschillende terreinen, met name op het gebied van sport en muziek. Hij is één van de twee oprichters van het Haarlems Accordeonorkest (opgericht januari 1959). Buiten de accordeon had hij nog een andere hobby; klaverjassen. Hij was spelend lid én secretaris van klaverjasvereniging "De Meent" en betrokken bij de organisatie van het koppeltoernooi en de minimarathons. Zijn allergrootste passie is voetbal, vooral schoolvoetbal. Vele jaren was hij bestuurslid van voetbalvereniging Hilversumse Boys en lid van het jeugdbestuur van Allen Weerbaar.

Hij heeft zich ruim 35 jaar, samen met Atie, ingezet voor het organiseren en uitvoeren van het schoolvoetbaltoernooi in de regio.



Naast al deze zaken had Hans nog een hobby en wel de Mariaparochie. Al vele, vele jaren brengt hij het parochieblad rond en verzorgt Hans de administratie van de Mariaparochie. Sinds de fusie verzorgt hij ook de administratie van de parochie van de Heilige Drieëenheid. Elke woensdag en donderdag vind je hem op het pastoraal centrum en kwijt hij zich met veel passie van zijn taak.

Hans van harte gefeliciteerd!

Gevonden voorwerpen

Op de linker achterste bank in onze kerk liggen verschillende gevonden voorwerpen. Mist u iets, kijk dan even op de achterste bank of wellicht uw handschoenen of sjaal er ligt.

Op 1 juni aanstaande ruimen wij alle spullen, die er dan nog liggen op. Alvast bedankt voor het kijken.

Rineke Blaauwgeers



De Tuinploeg

Op vrijdag 29 maart, werden wij als (heel) harde werkers van de tuinploeg van onze Heilige Maria Kerk uitgenodigd door Pastoor Carlos Fabril bij hem thuis op de pastorie van de St. Vitus Kerk in Naarden op een etentje.

Dus, wij, Jan en ik, met onze vrouwen, en natuurlijk Stef Pijnenburg, die al heel veel langer meeloopt met diverse eerdere tuinliefhebbers, op naar Naarden.

Pastoor Carlos maakte een overheerlijke maaltijd, met een lekker toetje toe. Wij hebben van een heel genoeglijke avond genoten en je leert elkaar weer op een andere manier kennen.

Pastoor Carlos, nogmaals onze complimenten en dank.

Jan, Ria, Gerard, Corrie en Stef



Familieberichten

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:

- * Jill Cimen

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

- ✠ Maria van Eijden – Melick, 81 jaar, Corverlaan 3 Bussum
- ✠ Maria van der Waag – Pauls, 74 jaar, Piersonlaan 1 Naarden
- ✠ Joop Vroomans, 89 jaar, Huize De Kuijer Nederhorst den Berg

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.

Contactgegevens locatie Vituskerk

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vituskerk:	Hr. P. Grol	6944855
	Hr. H. den Hollander	06 25 336 789
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	694 8953
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Vituskoor:	mw. M. Rijs	694 2935
Communiegroep:	mw. M. van den Heuvel	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	6943588
MOV en koster:	Hr. J. Heerschop	6931219
	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Mariakerk

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58	
	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Mw. C. Veen	693 6468
	Mw. C. Blaauwgeers	691 1720
	Hr. H. Baaij	
Financiële administratie:	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:	Mw. R. de Kok	06 11 127 758
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	69 16 090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	ledenadm.maria@12move.nl	