



RK Parochie van de H. Drieëenheid

# Klankkleur



6<sup>e</sup> jaargang - nr. 1  
januari 2020

## Inhoudsopgave

Van de bestuurstafel.....	5
Kerkbalans 2020.....	6
Verdieping.....	7
Vastenactie 2020.....	8
Concertagenda.....	15
Liturgisch rooster.....	16
Inleverdata kopij.....	18
Kinderpagina.....	19

<b>Parochiewijzer</b>		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 15:00 uur Voor noodgevallen Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591  06 22 510 599
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Pieter Pouw secretaris: Karin Veen penningmeester: Enzo Robustelli Leden: Rineke Blaauwgeers	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

**Bezoek:** Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

---

## Woordje van de pastoor

---

Om te beginnen wil ik graag mijn dank uitspreken voor de prachtige kerstvieringen die wij eind december met elkaar beleefd hebben. Elk jaar weer brengt Kerstmis ons vreugde, vrede en hoop. Het is een tijd waarin wij ons wederom realiseren dat de liefde van Jezus Christus de grote leidraad in ons leven is. Ondanks de drukke tijd van voor- gaan, ziekenbezoeken en uitvaarten is dit voor mij een heel bijzondere Kerstmis geweest, waarvoor ik God zeer dankbaar ben.

Ik ben ook dankbaar voor de inzet van Mikel Palic, onze nieuwe diaken, die ons in deze drukke tijd op vele manieren heeft ondersteund, bij verschillende kerstvieringen geassisteerd en ook zelf een gezinsviering in Blaricum heeft verzorgd. Ik ben blij met de manier waarop hij ons team is komen versterken en wij kijken uit naar zijn priesterwijding, later dit jaar.

Verder wil ik mijn diepe dank uitspreken voor alle vrijwilligers met hun geweldige inzet in het afgelopen jaar. Zo'n goede samenwerking is oorzaak dat ik mij steeds meer thuis ga voelen in Nederland en wel met name in een parochiegemeenschap waarvoor je je groepen voelt je leven in dienst te stellen; een gemeenschap die ik steeds meer beschouw als mijn eigen familie met wie ik mijn vreugde en verdriet kan delen, met wie ik mij verbonden voel tijdens alle verschillende vieringen en met wie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet zie.

Ook het Kindje Wiegen was dit jaar weer heel bijzonder. Mijn hart wordt blij als ik zie hoe de allerkleinsten hiervan genieten en hoe zij zich op hun gemak voelen in onze kerken. Het was buitengewoon gezellig en druk met veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen

en kleinkinderen. Het was fijn ook van volwassenen te horen hoezeer zij onder de indruk waren en hoe zij hebben genoten van het Kindje Wiegen.

Dit alles doet mij denken aan de woorden van onze Paus Franciscus, zoals hij die uitsprak in zijn Kerstboodschap aan de Romeinse Curie:

*“De Heilige Clement van Alexandria schrijft: “Christus is onder ons gekomen en is mens geworden. Uit vrije wil deelde Hij ons menselijk lijden om deze reden: door de zwakte te ervaren van degenen die Hij liefheeft, kon Hij ons zijn grote kracht laten ervaren. In het licht van deze grenzeloze goedertierenheid, zijn onze kerstwensen een nieuwe kans om gehoor te geven aan het nieuwe gebod van Jezus Christus: “Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.” (Johannes 13:34-35). Jezus vraagt ons niet Hem lief te hebben als reactie op Zijn liefde voor ons, Hij vraagt ons om elkaar lief te hebben zoals Hij dat doet. Met andere woorden, net zoals Hij werd zoals wij, vraagt Hij ons te worden zoals Hij.”*

Wij zijn gewend om elk jaar te beginnen met goede voornemens, van stoppen met roken tot minder te snoepen, meer te bidden en misschien wat vaker naar de kerk te gaan. Ik weet wel dat er vaak niet veel terecht komt van goede voornemens en dat deze een beetje verwateren in de loop der tijd. Maar toch is het een goed idee om te bedenken wat je in het nieuwe jaar kunt doen om het nog beter, vrediger en productiever te maken. Je zou kunnen bedenken wat je kunt doen om de beste versie van jezelf

naar boven te halen en om je af te vragen hoe die 'beste versie van jou' er eigenlijk uit zou zien. Is dit niet waar de Boodschap van Jezus over gaat: door het leven te wandelen met open oog voor je medemens, door je bewust te zijn van wat anderen nodig hebben en hoe je ze daarbij kunt helpen. Door meer te luisteren in plaats van te spreken. En bovenal door uiting te geven aan de dankbaarheid die wij voelen jegens God onze Vader voor dit prachtige leven, dat wij toch zomaar cadeau hebben gekregen.

Een ander goed voornemen voor het nieuwe jaar zou zijn om te proberen om minstens één keer per week de Heilige Mis mee te vieren en daardoor onze intimiteit met onze hemelse Vader door deze en alle andere sacramenten te versterken! Dit is het mysterieuze element van alle Christelijke Sacramenten. Het is Christus die ons doopt, die onze zonden vergeeft, die de stervenden versterkt en voorbereidt op hun heengaan en het is Christus die de huwelijken zegent en de biecht afneemt. Jezus Christus is de Hoge Priester van alle Sacramenten, net zoals Hij tot ons spreekt vanuit elke bladzijde van de Heilige Schrift. Dit is de manier waarop wij de vitaliteit ervaren van Zijn Mystieke Lichaam.

Paus Johannes Paulus II noemde de Heilige Mis "hemel op aarde" en legde uit dat de liturgie die wij op aarde vieren een mysterieuze deelname is aan de Hemelse liturgie. Het is mijn persoonlijke wens om dit prachtige mysterie zo vaak mogelijk en met zoveel mogelijk aanwezigen te kunnen vieren.

Kun je je nog herinneren hoe je als klein kind vertrouwdde op je ouders? Sommigen van ons zijn later misschien wel bedrogen uitgekomen, maar de ba-

sis van dat vertrouwen is het geschenk dat wij allemaal van God gekregen hebben. Om datzelfde vertrouwen van een kind te kunnen hebben in God, is het grootste geschenk dat je je kunt bedenken. Dat vertrouwen in God is de basis van ons geloof. Omdat kinderen een grenzeloze levenskracht hebben, omdat zij in hun geest vrij en hartstochtelijk zijn, willen zij altijd alles herhalen en onveranderd laten. Ze zeggen altijd: "doe het nog een keer!"; en de volwassenen blijven het nog een keer doen totdat ze erbij neervallen. Want volwassenen zijn niet sterk genoeg om uit te blinken in eentonigheid. Maar misschien is God wel sterk genoeg om uit te blinken in eentonigheid. Het is mogelijk dat Hij elke ochtend tegen de zon zegt: "Doe het nog een keer," en elke avond tegen de maan: "Doe het nog een keer." Misschien is het geen automatisme dat ervoor zorgt dat elk madeliefje hetzelfde is - het kan zijn dat God elk madeliefje apart creëert - en er nooit moe van is geworden. En wij zijn allemaal zo'n madeliefje.

Ik wens jullie van harte nog een Zalig Nieuwjaar!

Pastoor Carlos Fabril



---

## Van de bestuurstafel

---

We kunnen terugkijken op de mooie vieringen met Kerstmis in de beide kerken. Hopelijk hebben deze vieringen ons geholpen om de vreugde van het kerstfeest dieper te ervaren. Dank aan allen die ieder op hun eigen manier hun steentje hebben bijgedragen aan het welslagen van vieringen en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen ook het komende jaar weer op u te mogen rekenen.

U zult er niet vreemd van opkijken dat het deze keer o.m. over de **actie Kerkbalans** gaat.

U hebt inmiddels de envelop ontvangen om aan te geven op welke manier u de parochie, uw kerk, wilt steunen. De belangrijkste manier is natuurlijk om actief deel te nemen aan de vieringen en aan de activiteiten die parochianen organiseren. We mogen ons gelukkig prijzen dat wij nog zoveel vieringen van de H. Eucharistie hebben, zowel door de week als in het weekend. Om alles

goed te laten draaien is er veel geld nodig zoals u kunt zien in het artikel van de penningmeester in deze Klankkleur.

Er zijn verder plannen om kennis te maken met het parochiebestuur van Huizen/Blaricum/Laren. Onze pastoor is immers ook eindverantwoordelijk voor de beide parochies. Het is goed om elkaar te leren kennen en te helpen waar dat nodig mocht zijn.

Nu het parochiebestuur compleet is kunnen we in het nieuwe jaar met volle kracht en nieuwe energie en inspiratie verder werken aan de parochie van de H. Drieëenheid.

Wij wensen u allen een gezegend en liefdevol 2020!

Pieter P.L.M. Pouw,  
Vicevoorzitter



---

## Kerkebalans 2020

---

### "Geef voor je Kerk" omdat je "geeft om je KERK"

Beste medeparochianen,

Zoals u weet vormen uw bijdragen onze grootste bron van inkomsten. Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk alle financiële lasten van de parochie te dragen. Daarom wordt jaarlijks de Actie Kerkebalans gehouden. Graag doen wij een beroep op u om ook in 2020 uw financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van gebouwen en activiteiten in onze parochie. Alleen door uw steun kan onze parochie ook in de toekomst blijven functioneren.



Begroting parochie van de Heilige Drieëenheid voor 2020:

#### Lasten

Persoonskosten	€ 113.600	
Kosten onroerend goed		
- onderhoud, energie en lasten	€ 71.800	
- voorziening groot onderhoud	€ 40.700	
Kosten eredienst	€ 23.200	
Kosten pastoraal	€ 13.700	
Verplichte en vrijwillige bijdragen	€ 73.500	
Beheerskosten	€ 40.800	
		€ 377.300

#### Baten

Bijdragen parochianen	€ 246.800	
Opbrengst bezit en beleggingen	€ 111.100	
Nadelig saldo	€ 19.400	
		€ 377.300

De begroting is gebaseerd op de voorlopige cijfers van 2019. Als de trend zich voortzet zullen wij in 2020 uitkomen op een nadelig saldo van € 19.400. Uw bijdrage is daarom van harte welkom.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage voor dit jaar.

Enzo Robustelli,

Penningmeester

---

## Verdieping

---

### Het geschenk van de biecht

Waarom is het belangrijk om te biechten? U was de eerste paus die dat publiekelijk deed, tijdens de boeteviering in de Veertigdagentijd, in de Sint-Pieter... Maar zou het in principe niet volstaan om in je eentje boete te doen en vergeving te vragen, om het in je eentje af te handelen met God?

Jezus zei tegen zijn apostelen: 'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.' (Het evangelie volgens Johannes 20,23). De apostelen en hun opvolgers — de bisschoppen en de priesters die hun medewerkers zijn — worden dus instrumenten van Gods barmhartigheid. Zij handelen in persona Christi. Dat is iets prachtigs. Het heeft een diepe betekenis, want wij zijn sociale wezens. Als je niet in staat bent om over je fouten te praten met je broer, kun je er zeker van zijn dat je ook niet in staat bent erover te praten met God, en dan sta je dus uiteindelijk voor de spiegel te biechten, aan jezelf. We zijn sociale wezens en vergeving heeft ook een sociale kant, want ook de mensheid, mijn broeders en zusters, de maatschappij, raakt gewond door mijn zonde. Biechten voor een priester is een manier om mijn leven in de handen en het hart van een ander te leggen, een ander die op dat moment handelt namens Jezus. Het is een manier om concreet en authentiek te zijn: de realiteit onder ogen zien terwijl je een ander aankijkt in plaats van jezelf in de spiegel.

Voordat de heilige Ignatius van Loyola inszag dat hij zijn leven moest veranderen en soldaat van Jezus moest worden, had hij gevochten in de Slag van

Pamplona. Hij diende in het leger van de koning van Spanje, Karel V van Habsburg, en streed tegen het Franse leger. Hij raakte zwaargewond en dacht dat hij zou sterven. Er was op dat moment geen priester op het slagveld. Dus riep hij een medesoldaat bij wie hij biechtte; hij vertelde hem zijn zonden. Zijn kameraad kon hem geen absolutie geven, hij was een leek, maar de behoefte om een ander tegenover zich te hebben op het moment van de biecht was zo groot dat hij besloot het zo op te lossen. Dat is een mooie les. Het is waar dat ik met de Heer kan praten, Hem rechtstreeks om vergeving kan vragen, Hem kan smeken. En dan vergeeft de Heer direct. Maar het is belangrijk dat ik naar de biechtstoel ga, dat ik mezelf tegenover een priester plaats die Jezus belichaamt, dat ik neerkniel voor de Moederkerk die is opgeroepen om Gods barmhartigheid uit te reiken. Er schuilt een objectiviteit in die handeling, in mijn neerknielen voor de priester, die op dat moment fungeert als tussenpersoon van de genade die mij bereikt en geneest.

Ik ben altijd onder de indruk geweest van die handeling in de traditie van de oosterse kerken, waarbij de biechtvader de boeteling ontvangt en hem de stola op het hoofd legt en een arm om zijn schouders slaat, als een omhelzing. Dat is een plastische verbeelding van de verwelcoming en de barmhartigheid. Denk eraan dat we daar niet op de eerste plaats zijn om te worden veroordeeld. Er schuilt weliswaar een oordeel in de biecht, maar er komt ook iets veel groters dan het oordeel bij kijken. Het is het feit dat je tegenover een ander staat die in persona Christi handelt om je te omarmen en te vergeven. Het is de



ontmoeting met de barmhartigheid.

Uit het boek: "De naam van God is Genade", samengesteld n.a.v. een inter-

view/gesprek van Paus Franciscus met Andrea Torielli, een Italiaans journalist. (2016)

---

## Vastenactie 2020

---

Op zondag 1 maart, de eerste zondag van de vastentijd, zal er aandacht gevraagd worden voor de goede doelen van de Vastenactie. Deze keer zal het vooral gaan om jongeren een vervolgopleiding te bieden, maar ook om ze een starterslening te geven, zodat ze een eigen bedrijfje kunnen beginnen.

In Burkina Faso steunt Vastenactie een project dat goed laat zien hoe belangrijk het is om niet alleen basisonderwijs en een vervolgopleiding te bieden. Soms hebben mensen een zetje in de rug nodig om een economische activiteit te kunnen opstarten. Dit project verstrekt startersleningen aan jongeren in een kansarme omgeving.

In het noorden van Burkina Faso, dat voornamelijk uit woestijngebied bestaat, is slechts drie maanden per jaar landbouw mogelijk. Armoede en werkloosheid gaan er hand in hand. Voor jonge mensen zijn hier nauwelijks kansen, waardoor ze al snel het stempel 'probleemjongeren' krijgen. In samenwerking met de Franciscaner broeders heeft de parochie St. Paul de Korsimoro een centrum voor beroepsopleidingen opgericht. Kansarme jongeren worden hier opgeleid tot houtbewerker, metaalbewerker of metselaar. Een deel van de afgestudeerden vindt een baan in de stad, anderen willen graag een bedrijfje beginnen in hun dorp van herkomst.

De parochie St. Paul de Korsimoro wil deze jonge afgestudeerden hierbij helpen. Vanuit een fonds ontvangen vijftien jongeren een starterslening om een

werkplaats op te zetten in hun thuisdorp. Daar kunnen zij op hun beurt andere jongeren uit het dorp werk en een opleiding bieden. Wanneer de leningen zijn afgelost, wordt het geld gebruikt voor nieuwe afgestudeerde studenten. Dit voorbeeld uit Burkina Faso is slechts een van de vele kleinschalige projecten waarvoor de Vastenactie zich inzet bij de ontwikkeling van Afrika.

Het zal u niet verbazen, dat de opbrengst van de collecte van de viering



op zondag 1 maart bestemd zal zijn voor de VASTENACTIE.

Mocht u niet bij de viering aanwezig kunnen zijn, kunt u uw bijdrage storten op IBAN NL21INGB0000005850 ten name van VASTENACTIE.

Namens de MOV-groep

Arnold van Velzen



---

## Geloven.....24/7!

---

De geloofsverdiepingsavonden zijn een groot succes. Met veel vreugde lezen parochianen samen het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Steeds weer weten de parochianen zich te laten inspireren door het prachtige katholieke geloof.

De data van de compendiumavonden tot de zomer van 2020 zijn als volgt (telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur in de pastorie van de St. Vituskerk):

- Zondag 26 januari
- Zondag 23 februari

Uw aanwezigheid doet er toe. De werken van barmhartigheid zijn daden van naastenliefde waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. Onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen en moed inspreken zijn voorbeelden

van geestelijke werken van barmhartigheid (CKK 2447). Deze werken komen allemaal aan de orde op deze geloofsverdiepingsavonden.

NB: We verwelkomen graag ook nieuwe deelnemers! Leeftijd speelt geen rol. De structuur is zo opgezet dat iedereen op elk moment zo kan aansluiten. Deelname verplicht tot niks en niemand is verplicht om elke bijeenkomst bij te wonen. Het is leerzaam en ook erg gezellig. Kom een keer gezellig een kijkje nemen. Je wordt er een rijker mens van en je leert ook zo je mede-parochianen beter kennen.

Pastoor Carlos, Pieter Pouw, Rita Pouw en Jaap de Bruijn.

---

## Minikerkendag 2020

---

Op zondag 2 februari 2020 zal er om 10:30 uur weer een Oecumenische "Minikerkendag" worden gehouden door de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van de Protestantse Kerk Naarden, de RK Parochie van de H. Drieëenheid en de Orthodox Koptische Kerk.

Deze gezamenlijke viering vindt plaats in de Grote Kerk te Naarden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Inleiding en gebeden: Pastoor Fabril en Priester Shenouda

Prediking: Dominee Lindenburg

Korte toespraak: Burgemeester Ter Heeghde

Muziek: Orgel Grote Kerk + Jongerenkoor Koptische Kerk

Lezingen geschieden door vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen.

U allen bent hiervoor van harte uitgenodigd!



---

## Meetafelen in de parochie

---



De werkgroep Meetafelen bestaat al meer dan 20 jaar. Elke maand wordt er door een groep vrijwilligers met veel aandacht gekookt voor parochianen.

Het is voor de werkgroep een uitdaging om elke keer weer de tafels zo mooi mogelijk te dekken! Wij hebben geen 'ster' maar wij staan erom bekend dat onze maaltijden met passie en heel veel liefde worden bereid. Als u nog

nooit bent geweest, is het zeker het proberen waard om een keertje de proef op de som te nemen.

Wilt u mee eten doe dan een goed dichtgeplakte enveloppe met € 10.00 (Graag met gepast geld betalen) en voorzien van naam (namen) en telefoonnummer uiterlijk woensdag vóór 12.00 uur in de brievenbus van het Pastoraal Centrum, Brinklaan 42, Bussum.

U dient zich wel op tijd op te geven, omdat de ruimte in de Sloep beperkt is en wij maar vijftig gasten kunnen ontvangen. De zaal gaat open om 17.00 uur.

U kunt meetafelen op:

- Zondag 16 februari
- Vrijdag 20 maart

---

## December 1945

---

In menig huisgezin was de jaarwisseling 1944 – 1945 sober verlopen. Hoe kon het anders. Er was immers aan alles gebrek. Men had slechts één gezamenlijke wens: "Zo gauw mogelijk verlost te worden uit deze ellende". Met man en macht werd er gestreden om heel Nederland te bevrijden, maar de vijand gaf zich vooralsnog niet gewonnen. Vooral de grote steden in het Westen des lands hadden het zwaar te verduren maar ook ons bleef weinig bespaard. Na 6 januari hadden wij geen school meer wegens gebrek aan brandstof. Eén middag per week kregen wij les bij één der klasgenootjes aan huis en namen mee naar huis als huiswerk. Ik zat toen in de vierde klas.

Verder hadden wij onze dagelijkse bezigheden en deden we werkzaamheden uit nood geboren. Zoals kolen zoeken tussen de sintels bij de fabrieken. De boer op, sneeuw, vorst en ijzige wind trotserend, in de hoop iets eetbaars te kunnen bemachtigen. Met een emmertje naar de gaarkeuken om ons portie op te halen. Door ondervoeding en slechte hygiëne kregen we met van alles te maken. Schurft, hoofdluis, zweeren die niet wilden genezen,. Erger nog, er bezweken mensen en kinderen aan difterie of tbc, ofwel door totale uitputting.

Echter, wij hadden er geen weet van wat er zich in de wereld om ons heen afspeelde. Wij hadden nog nooit ge-

hoord van doorgangskampen, concentratiekampen, gaskamers of Joden-transporten. Wij wisten niet dat er regelmatig een trein vertrok vanuit het doorgangskamp met mannen, vrouwen en kinderen richting Duitsland en Polen onder de meest mensonterende toestanden. Er werd ons niet verteld welk een vreselijk lot hen bij aankomst daar stond te wachten. Pas later of veel later kwamen wij daar achter, slechts bij stukjes en beetjes.

Levend bij de dag zagen wij uit naar lichtpuntjes en probeerden wij de moed er in te houden. Maar het enige lichtpuntje was dat we aan daglicht wonnen naarmate de winter verstreek en de zon meer kracht kreeg. Maar dat was het dan voor dat moment!

Corrie Bloks – v.d. Maeden

---

## Korte terugblik

---

Op zaterdag 21 december 2019 hebben wij de viering in de Antonius Hof in het teken geplaatst van Kerstmis, nadat wij eerst aandacht hebben besteed aan de vierde zondag van de Advent. Dat sloot goed op elkaar aan. Samen met de voorganger mevrouw M. Potjer heb-

ben wij er een mooie, warme viering van gemaakt en veel gezongen.

De opkomst was naar tevredenheid. Zo te merken ging iedereen met een voldaan Kerstgevoel huiswaarts. Fijn om op deze manier samen te mogen zijn!

Corrie Bloks – v.d. Maeden

---

## KBO berichten

---

De KBO-viering is op maandagmorgen 27 januari om 10.30 uur in de Sloep. De voorganger is dhr. Jos Baaij. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Ledenmiddagen KBO op vrijdagmiddag in De Sloep om 14.00 uur:

13 maart: Jos Ketelaar komt weer! We gaan luisteren naar zijn verhaal en zien

beelden van de prachtige natuur die hij steeds weer ontdekt. Gratis voor KBO/PCOB leden. Toegang voor belangstellenden € 2,00.

Greetje Sijp



---

## Vespervieringen

---

Ook dit jaar is er in de veertig dagen tijd iedere zondagavond om 19:30 uur een Vesper (kort avondgebed) beurtelings in de Grote Kerk en de RK St. Vituskerk van Naarden. De vespers in deze tijd hebben een bijzonder karakter als voorbereiding op de Goedweek en Pasen. Naast het Psalmgebed neemt muziek een belangrijke plaats in tijdens deze Vespers. De muziek wordt verzorgd door koren uit Naarden en Bussum. Uiteraard wordt u ook uitgenodigd de koralen mee te zingen in deze Vespers. Het thema van de Vespervieringen is "Sta op" (Jezus gaf zijn leven

voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vastzit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging: Sta op!) De collecte van de Vespers is bestemd voor de Stichting "Poorters van Naarden". De Vespervieringen beginnen om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

1 maart	Grote Kerk	Kapelaan A. Geria	Vituskoor met Willem Vonk orgel
8 maart	RK St Vitus	Ds. Lennart Heuvelman	Wybe Kooijmans orgel
15 maart	Grote Kerk	Diaken Mikel Palic	Cecilakoor met Piet Philipse
22 maart	RK St Vitus	Ds. Veronique Lindenburg	Wybe Kooijmans orgel
29 maart	Grote Kerk	Pastoor Carlos Fabril	Vocaal ensemble Voices en Wybe Kooijmans orgel
5 april	RK St Vitus	Ds. Tanja Viveen	Wybe Kooijmans orgel



Lourdes: het is thuiskomen bij Maria. Hoe ziek je ook bent of hoeveel zorgen je ook hebt, bij Maria kun je altijd terecht. Zij heeft altijd aandacht voor je. Iedereen kan met zijn zorgen, droefheid, vreugde of dankbaarheid in Lourdes terecht. Lourdes is een plek waar mensen zich geborgen mogen weten. Dat is ook wat mensen aantrekt om naar Lourdes af te reizen.

Samen met anderen op reis gaan, als Gods volk onderweg, is een sterk symbool dat wezenlijk bij ons geloof hoort. Paus Franciscus noemt bedevaarten een moderne vorm van geloofsverkondiging.

Lourdes is een plek waar de wereldkerk samenkomt en men het geloof tot uiting laat komen in de gezamenlijke vieringen en processies.

De reisorganisatie VNB heeft een evenwichtig reisprogramma opgesteld met veel variatie en hoogwaardige begeleiding. Tijdens het programma staat 'betekenisvol ontmoeten' centraal. Het programma van een bedevaart is dan ook samen vieren, ontmoeten en ontspannen.

In 2020 zijn er weer betekenisvolle reizen per vliegtuig of bus in mei, augustus, september en oktober. In augustus kunt u ook per trein reizen. Aan deze reizen kan eenieder deelnemen, oud, jong, ziek, gehandicapt of gezond. Het bijzondere aan deze reizen is dat mensen die specifieke zorg of medische begeleiding nodig hebben ook kunnen deelnemen. Eigen Nederlandse vrijwilligers verlenen alle zorg die wenselijk is, bijna niets is onmogelijk. Ook is er de mogelijkheid om met de VNB Lance (speciale rolstoelbus) te reizen.

Wilt u ook eens op bedevaart naar Lourdes of wilt u meer informatie over



de reizen naar Lourdes, dan kunt u contact opnemen met de onder vermelde contactpersonen.

Achter in de kerk liggen folders over de reizen. Op de site van de parochie: [www.h-drieeenheid.nl](http://www.h-drieeenheid.nl) onder het kopje "Bedevaarten" kunt u uitgebreide informatie lezen over de reizen en de vertrekdata.

Contactpersonen:

Maria Bussum

Hans Hageman

035932275

[j.c.m.hageman@12move.nl](mailto:j.c.m.hageman@12move.nl)

Vitus Naarden

Bernadette Keet-van den Berg

06-51521221

[bwslkeet@gmail.com](mailto:bwslkeet@gmail.com)

---

## CCIV programma

---

Voor de komende periode staan de volgende lezingen op het programma:

- 28 januari: "Het goede leven en de 'vrije' markt" door Dr. Jelle van Baardewijk. Om 20:00 uur in Spiegelhuis. Kosten € 7,00.
- 11 februari: "Schumann's cyclus Dichterliebe" door Wim Dooge. Om 20:00 uur in Tindall. Kosten € 7,00.
- 27 februari: "God in de Koran" door Nico den Bok. Om 20:00 uur in Wilhelminakerk. Kosten € 7,00.
- 10 maart: "Spinoza" door Dr. Miriam van Reijen. Om 20:00 uur in Remonstrantse kerk. Kosten € 7,00.
- 19 maart: "De Robot is in aantocht!" door Gerard van Oortmerssen. Om 20:00 uur in Apostolisch Genootschap. Kosten € 7,00.
- 20 maart: "Poëzie in het Nieuwe Liedboek" door Sytze de Vries. Om 20:00 uur in Majellakapel. Kosten € 7,00.

Meer informatie vindt u op [www.cciv.nl](http://www.cciv.nl).

---

## Amalia lezing

---

### Donderdag 16 januari: Torentjes in Bussum

Aan de hand van afbeeldingen van torens en torentjes schetst Klaas Oosterom, van de Historische Kring Bussum, de ontwikkeling van Bussum. Torens uit de periode rond 1900 staan symbool voor de sterke groei van Bussum als forensenplaats nadat er een treinen tramstation was gekomen. Maar ook tonen zij de welstand



*Torentje van Koningin Emmalaan 17a*

van de bewoners en de mode om allerlei versieringen aan te brengen. Architecten konden hun fantasie botvieren. Daarnaast vormen kerken en torens een spiegel van de tijd waarin ze werden gebouwd. Zij tonen de verschillen in de opvattingen, de geloofsrichtingen en de tradities van de inwoners. Des-

gewenst kan na afloop een afspraak worden gemaakt om op een latere datum een wandeling langs de toren(tje)s te maken.

### Dinsdag 11 februari: Het Muiderslot - Vroeger en nu

Onder de rook van Amsterdam ligt het best bewaarde middeleeuwse kasteel van Nederland: Rijksmuseum Muiderslot. Al zeven eeuwen staat het kasteel in het water, uitkijkend over de Vecht, de voormalige Zuiderzee en het stadje Muiden. Met prachtige historische tuinen, vestingwallen en een sfeervol slotplein.





Het kasteel uit 1285 kent een lange en roerige geschiedenis, niet alleen militair maar ook in cultureel opzicht; denk aan de 'Muiderkring'. Ron van Luijnen, medewerker van het Muiderslot, dwaalt met ons door de zalen, laat ons ontdekken op welke manier de vijand werd tegengewerkt en hoe het leven op een kasteel er vroeger uit zag. Ook vertelt hij over de functie van het slot nu.

### **Donderdag 19 maart: In bed met een baby dwergnijpaard**

Ja echt, dat overkwam Johanna van Nieuwstadt - van Hooff toen zij 12 jaar oud was. Als lid van de derde generatie van de families Burgers/Van Hooff, groeide zij samen met haar twee broers letterlijk op in Burgers' Dierenpark (nu 'Zoo').



Voor Amalia schetst zij de geschiedenis van deze ruim 100-jarige dierentuin,

een van de grootste van Nederland. Zij vertelt over belangrijke officiële gebeurtenissen, citeert uit bijzondere dagboekfragmenten, en vermengt haar verhaal met vele persoonlijke herinneringen, ervaringen en anekdotes.

### **Praktische informatie**

Waar: *Spiegelwijk*, Iepenlaan 354a, Bussum, naast verzorgingshuis *De Zandzee*.

Tijd: 14 tot ca. 16 uur.

Entree: € 7,50, incl. consumpties (een versierd kopje koffie/thee en een glaasje+ toe).

Betaling: bij voorkeur op rek. NL58INGB000 3271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van 'Amalia'. Eventueel ook aan de zaal. Ofwel contant in een envelop met vermelding van uw naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres bij een van de onderstaande adressen:

- J. de Jonge, Karbouwstraat 53; 1402 VB Bussum; tel. 035-6932318
- T. v.d. Wardt, Pr. Margrietplantsoen 4; 1403 SX Bussum; tel. 035-6910412

---

## **Concertagenda**

---

### **Rectificatie**

Door een programmeringsfout in het gebruik van de Wilhelminakerk is de cantatedienst van 19 januari verplaatst naar 2 februari om 16:30 uur. De muzikale vormgeving van deze cantatedienst zal worden verzorgd door het

Vocaal ensemble Voices o.l.v. Piet Philipse en met als leidraad de 5<sup>e</sup> Epifanie met de zaligsprekingen. Bram Brandemann begeleid koor en samenzang op het orgel.

**2 februari 16:30 uur Wilhelminakerk**

---

## Liturgisch rooster

---

### **zaterdag 25 januari**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	A. Huisers

### **zondag 26 januari - 3e zondag door het jaar**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

### **zaterdag 1 februari**

Vitus	17:30 uur	Maria Lichtmis / Vituskoor N/L	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	--------------------------------	-------------------

### **zondag 2 februari - Opdracht van de Heer**

Maria	9:30 uur	Eucharistie	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

### **zaterdag 8 februari**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	M. Potjer

### **zondag 9 februari - 5e zondag door het jaar**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Vituskoor N/L	Pastoor M. Costa

### **zaterdag 15 februari**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

### **zondag 16 februari - 6e zondag door het jaar**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mary's Voices	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / Ceciliakoor N/L	Pastoor C. Fabril
Vitus	12:00 uur	Geen Gezinsviering	

### **zaterdag 22 februari**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	B. Nagel

### **zondag 23 februari - 7e zondag door het jaar**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

**woensdag 26 februari - 8e zondag door het jaar**

Maria	19:30 uur	Aswoensdag / Gregoriaans	Kapelaan A. Geria
Vitus	19:00 uur	Aswoensdag / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

**zaterdag 29 februari**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

**zondag 1 maart - 1e zondag veertigdagen**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

**maandag 2 maart**

Maria	19:30 uur	Vastenoverweging / Samenzang	Parochianen
-------	-----------	------------------------------	-------------

**zaterdag 7 maart**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

**zondag 8 maart - 2e zondag veertigdagen**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

**maandag 9 maart**

Maria	19:30 uur	Vastenoverweging / Samenzang	Parochianen
-------	-----------	------------------------------	-------------

**zaterdag 14 maart**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	L. Westgeest

**zondag 15 maart - 3e zondag veertigdagen**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mary's Voices	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / Ceciliakoor N/L	Pastoor C. Fabril
Vitus	12:00 uur	Geen Gezinsviering	

**maandag 16 maart**

Maria	19:30 uur	Vastenoverweging / Samenzang	Parochianen
-------	-----------	------------------------------	-------------

**zaterdag 21 maart**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie / KND	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------------	-------------------

**zondag 22 maart - 4e zondag veertigdagen**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

**maandag 23 maart**

Maria	19:30 uur	Vastenoverweging / Samenzang	Parochianen
-------	-----------	------------------------------	-------------

**zaterdag 28 maart**

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	J. Baaij

**zondag 29 maart - 5e zondag veertigdagen**

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Gregoriaans	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

\*L: Latijn gezongen / \*N: Nederlands gezongen

**Open Kerk**

Iedere donderdag van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Mariakerk; 12:00 uur orgelspel; 12:30 uur korte middagpauze dienst. Iedere zaterdag van 10:30 uur tot 13:30 uur in de Vituskerk.

**Vieringen door de week**

Vituskerk	iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur
Mariakerk	iedere 1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand om 10:00 uur
Huize Patria	iedere 2 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> zaterdag van de maand om 10:30 uur
Ravelijn	iedere vrijdag 10:00 uur
Veste	iedere vrijdag 10:15 uur

---

**Inleverdata kopij**


---

	<b>Editie</b>	<b>Inleverdatum kopij</b>	<b>Verschijningsdatum</b>
2	Pasen	28 februari	20 maart
3	Pinksteren	1 mei	22 mei
4	Zomer	19 juni	10 juli
5	Opening	14 augustus	4 september
6	Herfst	2 oktober	23 oktober
7	Kerst	20 november	11 december

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: [klankkleur@h-drieenheid.nl](mailto:klankkleur@h-drieenheid.nl) verstuurt.

# kinderpagina

Voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie lekker gesmuld hebben van de oliebollen en appelflappen en het nieuwe jaar goed hebben ingeluid.

Er is weer een nieuw jaar begonnen en ik heb mijn oude kalender opgeruimd en een hele mooie nieuwe opgehangen. Ik heb nu even de tijd om mijn afspraken voor het nieuwe jaar in te vullen op die kalender; en dat brengt mij op het volgende:

Voor het berekenen van de tijd hebben de mensen twee mogelijkheden een berekening volgens de zon of volgens de maan. De aarde draait in iets meer dan 365 dagen om de zon. De tijd van het jaar wordt bepaald door de stand van de zon. Als de zon 's middags om twaalf uur hoog staat is het zomer, als hij laag staat is het winter. De Egyptenaren kozen voor de zonnekalender.

Maar je kunt de tijd ook berekenen volgens de stand van de maan. De maan draait om de aarde. Een "maand" is dan zo'n hele draai: de tijd tussen de ene nieuwe maan en de volgende nieuwe maan. De Babyloniërs kozen voor de maankalender. Een jaar is dan 11 dagen korter dan bij de zonnekalender.

De Romeinen gebruikten de zon en de maan. Ze deelden de maanden in volgens de stand van de maan. Maar ze gebruikten ook de zonnestand. Ze lieten het jaar beginnen als de zon aangaf dat het lente was: in de maand maart. Omdat de senaat, de Romeinse regering, op 1 januari begon, verplaatste Julius Caesar het begin van het jaar. Van 1 maart naar 1 januari. Later verbeterde paus Gregorius deze jaarindeeling nog. Zo ontstond de gregoriaanse kalender, die we nu nog gebruiken.



Godsdiensten hebben daarnaast nog een eigen kalender met eigen feestdagen.

Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus. Maar pas veel later zijn de christenen dat belangrijke moment als begin gaan nemen: in het jaar 532. Precies konden ze Jezus' geboorte toen niet meer bepalen. Volgens sommige geleerden is Jezus eigenlijk al in het jaar 4 voor Christus geboren! Hoe dan ook: de christelijke jaartelling is nu bij het jaar 2020 aangekomen. Andere godsdiensten hebben vaak een andere jaartelling.

Een heel oude kalender is die van de

joden. In de synagogen wordt hij nog steeds gebruikt. Deze kalender begint bij de schepping van de wereld. Rabbi Hillel, die leefde in de 4e eeuw na Christus, rekende uit wanneer dat volgens hem geweest moest zijn. Hij kwam uit op: 7 oktober 3761 voor Christus. Volgens de joodse jaartelling is het jaar 5780 begonnen.

De islamitische jaartelling begint in ons jaar 622. In dat jaar vluchtte de profeet

Mohammed van de stad Mekka naar de stad Medina. In Mekka werden verschillende goden vereerd. Toen Mohammed preekte over één God, kreeg hij veel vijanden en moest vluchten. In Medina werd hij gastvrij ontvangen.

Zo dat waren wat weetjes over de verschillende kalenders. Misschien hebben jullie ook al afspraken staan om in te vullen?

Rineke Blaauwgeers





### **Eerste H. Mis van Martijn Pouw in de St. Vituskerk op 15 december 2019**

Martijn Pouw, zoon van Naarden, is vorig jaar in Rome tot priester gewijd, en als lid van het Opus Dei thans werkzaam in het bisdom Utrecht. Hij groeide op in Naarden en was in zijn jeugd misdienaar in onze St. Vituskerk. Na een rechtenstudie en werk advocaat, heeft hij alsnog zijn roeping gevolgd en is theologie gaan studeren met zijn priesterwijding als bekroning. Zijn trotse ouders, Pieter en Rita Pouw onze medeparochianen, en zijn vele familieleden

luisterden mede de plechtige eucharistieviering op, waarbij onze twee priesters en de diaken Mikel Palic hem terzijde stonden. (foto's van Wim Keet, Zie ook onze website.)





---

## **Familieberichten**

---

### **Door de doop in onze kerkgemeenschap opgenomen**

- ✱ 26 december Léon Paul Phoenix

### **We hebben afscheid moeten nemen van:**

- ✠ Nicolaas Henri Antonius de Gooier op 89 jarige leeftijd
- ✠ Antonia Magdalena van Pinxteren – Out op 90 jarige leeftijd
- ✠ Bernhard Johannes Blessing op 91 jarige leeftijd
- ✠ Francisca Geertuida Koopmanschap – Vos op 85 jarige leeftijd

Ciska was de echtgenote van onze oud koster Herman Koopmanschap, die drie jaar geleden overleed. Zij was niet alleen zijn steun en toeverlaat maar heeft vele jaren vele uren per week in de kerk en pastorie doorgebracht bij het vervullen van talloze vrijwilligerstaken. De Orde van St. Vitus is haar dan ook terecht toegekend.

*Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.*



## Terugblik op de Kerstperiode

Afgelopen kerstperiode was weer heel bijzonder. Na heel veel repetities ging:

- Mary's Voices van start met *a Festival of nine Lessons and Carols* op 22 december. Wat goed bezocht was.
- Kerstavond verzorgde ons kinderkoor de gezinsviering en zij zongen als "lijsters" voor de 550 bezoekers van deze viering.
- Hierna was het de beurt aan Mary's Voices die een swingende mis en vele kerstliederen ten gehore bracht met ondersteuning van een aantal muzikanten. Geweldig om dit met weer 600 bezoekers dit te mogen vieren.

- Kerstochtend verzorgde het Maria-koor de viering met de Mozart mis in C, die klonk "als een klok". ook deze viering was goed bezocht.

Fijn dat alle koorleden, dirigenten en muzikanten zich zo hebben ingespannen om aan de Kerst een muzikale start te geven.

De collecte van alle vieringen heeft het fantastische bedrag van ruim 3300 euro voor De MAMAS opgebracht waarvan 1100 euro uit de Vitus en 2200 euro uit de Mariakerk. De MAMAS waren ontroerd door deze grote gift en bedanken alle gevers hartelijk.



---

## ***Kerststal Jozefkerk***

---

De Kerststal die jaren lang in de Jozefkerk heeft gestaan en waarvan de beelden vorig jaar voorin de Mariakerk stonden, is verhuisd naar de St. Vitus-school. Begin december vroeg de school of zij de stal mochten gebruiken. Het bestuur heeft besloten dat zij de stal en de beeldengroep mogen hebben. Na Sinterklaas is de stal met hulp van leerlingen verhuisd en in de aula opgezet. Leerkrachten en leerlingen zijn daar erg blij mee. Het secretariaat ontving een kerstkaart van de school met daarop een foto hoe de Kerststal en beelden in hun school opgesteld stonden. We hopen dat de school hier nog lang plezier van heeft.

De redactie



---

## ***Tuinmannen en -vrouwen gezocht***

---

Vindt u de tuin van de Mariakerk ook zo mooi? Wij wel!

Elke zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur is een groepje tuinmannen bezig om de tuin te verzorgen en het plein voor de kerk schoon te houden. Dat is een mooie en dankbare taak vinden zij zelf. Na het werken in de tuin wordt er met alle aanwezigen koffiegedronken in het pastoraal centrum.

Helaas is de groep behoorlijk uitgedund en heeft dringend nieuwe mensen nodig.

Heeft u een uurtje over en houdt u van tuinieren, kom dan eens kijken op zaterdagmorgen als we bezig zijn.

Misschien is het wat voor u.

---

## ***Spreekuur pastores***

---

Wilt u onze pastores spreken en bent u in de gelegenheid om naar het Pastoraal Centrum van de Mariakerk te komen? Dan bent u van harte welkom.

- Dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is pastoor Carlos Fabril aanwezig.

- Donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 is kapelaan Andrea Geria aanwezig.

Bel vooraf met het secretariaat – 035-6931591 – om er zeker van te zijn dat u niet voor niets komt, het kan namelijk voorkomen dat de pastores er niet kunnen zijn door b.v. een uitvaart.

---

## **Familieberichten**

---

### **Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:**

- \* Duco de Graaf

### **Wij hebben afscheid moeten nemen van:**

- ✠ Anna van 't Hof – Honselaar, 96 jaar, Huize de Antonius Hof
- ✠ Maria Witteveen – Lotringen, 92 jaar, Isaïc da Costalaan 1
- ✠ Pastoor Nico de Gooijer, 89 jaar, Diaconessenlaan 119 Naarden
- ✠ Theodora van Ogtrop – Ingen Housz, 100 jaar, Merelhof 47

*Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.*





---

## Het vastentrommeltje

---

Dat Carnaval eigenlijk een voorbereiding is op de vastentijd valt heden ten dage niet meer waar te nemen. Na het driedaagse feest is het leven weer net zoals ervoor. Dat was in de jaren '50 en '60 wel anders. Vanaf de prille ochtend van Aswoensdag werd je ingeprent, dat er nu een rustige en serieuze tijd aanbrak, als voorbereiding op het Paasfeest, toen nog niet verworden tot een lente/eierfeest in pasteltinten, maar het ernstige hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Een van de symbolen van die tijd van bezinning was het vastentrommeltje. Je werd geacht de hele vastenperiode niet te snoepen, maar alle ontvangen zoet-waar op te slaan in zo'n blikken geval, dat door je moeder werd bewaard. Het trommeltje zelf beheren stelde té hoge eisen aan je vastberadenheid.

Het trommeltje werd stukje bij beetje gevuld door de wijk-kruideniers. Boodschappen werden daar dagelijks gedaan en in de vastenperiode wat vaker door mij. Na het verkrijgen van een bruine puntzak met 4 eieren (Middel? Klein? Scharrel? 4-Granen? Welnee, gewoon eieren) en een ons gesneden kaas (Belegen? Jong? Komijn? Milner? Welnee, gewoon kaas) kreeg ik bij wijze van toegift een snoepje, dat ik thuis met enige teleurstelling via mijn schatbewaarder in het trommeltje zag verdwijnen. Niet alle snoepjes waren verpakt en mijn klamme handjes hebben er wel eens voor gezorgd dat de inhoud op Paaszaterdag was verworden tot een gore aaneengekoekte klont zoetigheid.

Van Aswoensdag tot Paaszaterdag is voor een kind een ongekend lange tijd, maar gelukkig waren er tijdens deze pelgrimstocht momenten, zoals Half-

vasten, waarop de teugels gevierd konden worden. Omdat ik altijd in de vasten jarig was, kon ook op die dag gesnoept worden. Tot mijn verbazing bepaalde mijn moeder dat eigenmachtig, zonder de zegen van de plaatselijke geestelijkheid.

Voordat het trommeltje aangesproken kon worden, stond de Goede Week op het programma, eigenlijk een soort Super-Vasten, met als hoogtepunt de Goede Vrijdag. Om drie uur 's middags zat de hele school in een duistere kerk en werden alle 14 staties door pastoor en misdienaars bezocht en bezongen. In meerdere opzichten een lijdensweg, vooral ook door het droevige lied "O, hoofd vol bloed en wonden". Als ik na de kerkdienst opgelucht het kerkplein betrad, vond ik het heel raar en eigenlijk ongepast dat het zonnetje zo vriendelijk scheen.

En dan... de Zaterdag der Zaterdag: 's Morgens op school werd het laatste plaatje van de vastenkalender ingekleurd, het paasrapport uitgedeeld en kon ik beginnen aan de paasvakantie én de inhoud van het vastentrommeltje.

Maar helaas, zoals vaak met dingen waar je je te zeer op hebt verheugd, bleek de inhoud niet te voldoen aan mijn verwachting.

Maar als beloning voor "versterven" was het verorberen van die tumtummetjes, dropjes, balletjes en toffees toch een aangename en ook langdurige bezigheid.





---

## **Contactgegevens locatie Vituskerk**

---

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vituskerk:	Hr. P. Grol	694 4855
	Hr. H. den Hollander	06 25 336 789
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	694 8953
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Vituskoor:	mw. M. Rijs	694 2935
Communiegroep:	mw. M. van den Heuvel	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Hr. J. Heerschop	693 1219
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

---

## **Contactgegevens locatie Mariakerk**

---

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58	
	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Mw. C. Veen	693 6468
	Mw. C. Blaauwgeers	691 1720
	Hr. H. Baaij	
Financiële administratie:	Email: finhde@h-drieeenheid.nl	
	Hr. E. Robustelli	
	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:	Mw. R. de Kok	06 11 127 758
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	691 6090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	Email: ledenadm.maria@12move.nl	