



RK Parochie van de H. Drieëenheid

Klankkleur



5^e jaargang - nr. 6
oktober 2019

Inhoudsopgave

Van de bestuurstafel.....	4
Allerzielen viering op de Oude RK begraafplaats	8
10 november inzamelactie Voedselbank	13
Inleverdata kopij.....	17
Concertagenda	18
Liturgisch rooster	20
Vitusklanken	23
Mariaklanken	24

Parochiewijzer		<u>Telefoon</u>
Parochie secretariaat	Ans Baaij ma. en di. 09:00 – 13:00 uur do. en vr. 09:00 – 15:00 uur Voor noodgevallen Email adres: secretariaat@h-drieeenheid.nl Website: www.h-drieeenheid.nl	69 31 591 06 22 510 599
Pastoor	Pastoor Carlos Fabril	69 43 588
Parochiebestuur	Voorzitter: Pastoor Carlos Fabril vicevoorzitter: Pieter Pouw secretaris: Karin Veen penningmeester: Enzo Robustelli Leden: Rineke Blaauwgeers, vacature	
Vertrouwenspersoon PCI	Marlène Potjer	06 46 395 060
Mariakerk	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum	69 31 591
Vituskerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	69 43 588
Redactie "Klankkleur"	Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg	
Kopij-aanlevering	klankkleur@h-drieeenheid.nl	
Grafische vormgeving	Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen	

Bezoek: Indien u graag bezoek wilt of u weet iemand die bezoek wil ontvangen in het ziekenhuis of thuis, laat dit dan weten aan het parochie secretariaat.

Woordje van de pastoor

Heft uw hoofden omhoog!

Beste parochianen,

Deze nieuwe Klankkleur introduceert ons weer een bijzondere tijd door het jaar. November is voor velen van ons een moeilijke maand want op dag 2, Allerzielen, worden wij geroepen onze dierbare overledenen te gedenken. Dat kan bij velen nog heel veel gevoelens van smart veroorzaken doordat men weer geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare die men nog steeds mist! Vooraf op de 1^e dag komt ons het Hoogfeest van Allerheiligen tegemoet om ons aan te moedigen ons leven, en met name dat van dierbaren, niet aan het lot van de doden te laten. Beter gezegd, aan degenen die door het geloof in Jezus Christus, het geloof in Zijn overwinnen van de dood, door Hem zijn geroepen het eeuwig leven binnen te treden en ook met Hem deel hebben aan een nieuw leven met God in de hemel, ons Vaderland. Zo komt de Kerk ons weer tegemoet door ons gelovigen weer bij elkaar te roepen om in verbondenheid met allen die ons zijn voorgedaan deze zeer belangrijke vieringen als het verrezen Lichaam van de Heer te vieren, Hem lovend en dankend voor de gave van het Eeuwig Leven dat voor alle gelovigen weggelegd is.

Via de plechtige vieringen van Allerheiligen en Allerzielen brengen de herfstmaanden november en december ons naar de Adventstijd, tijd van afwachting! Niet voor niets betekent het Latijnse woord Advent “komst”! Het is een beetje als bij Oud-en-Nieuw: het oude gaat voorbij en er begint een nieuwe tijd. En zo is het ook inderdaad! Met de Advent begint de Kerk een nieuw liturgisch jaar. In het Latijn, Adventus Domini, komst van de Heer. We kijken weer vol verwachting naar Hem uit: Hoe zal het zijn als Hij komt? Hoe zal deze nieuwe tijd zijn? Wat kunnen wij van Hem verwachten?

Het is niet zomaar weer een nieuwe tijd! Het is niet zomaar weer een nieuwe Advent! Nee, het is voor ons allen, voor de hele Kerk over de hele aarde en voor de hele wereld DE ADVENTS-TIJD! Weer de tijd om onze hoofden omhoog te heffen naar Hem die komt! Laten wij dan in deze tijd van genade waakzaam zijn en standvastig in het gebed. Daar is in de intimiteit met Christus rust en vrede te vinden in overvloed.

Met een hartelijke groet,

Pastoor Carlos Fabril



Van de bestuurstafel

Beste mensen, het parochiebestuur is zich ervan bewust dat wij sinds de vorige Klankkleur als geloofsgemeenschap weer een bewogen periode achter de rug hebben. Het zal ons niet verrassen als uzelf dat ook zo voelt!

Wij zijn nog niet gewend aan het feit dat onze Kapelaan Maciej ons verlaten heeft. De tijd zal ons helpen om er aan te wennen, dat hij na een mooie tijd te midden van ons nu geroepen is elders een goede herder te zijn. Onze stagiair Mikel Palic is druk bezig met zijn stage en laat zich vaak zien tijdens de zondags vieringen. Wij delen u mede dat de datum en plaats van zijn diakenwijding al bekend is: 16 november a.s. om 12.00 uur. in Heiloo. Wij hopen velen van onze parochie tijdens deze plechtigheid te mogen begroeten.

Wij kijken met vreugde terug naar onze gezamenlijke viering van 8 september jl. met Mgr. Hendriks, onze bisschop-coadjutor. Wat was dat weer een mooie en inspirerende viering! Het napraten onder het genot van een kopje koffie deed iedereen goed. Ook Mgr. Hendriks zelf is na de Eucharistieviering nog lang tussen de mensen gebleven en heeft met velen een praatje gehouden. Het was mooi te zien hoe hij ook zeer belangstellend is naar de mensen toe. Zo hopen wij ieder jaar weer zo'n mooie viering te kunnen houden en steeds meer aan elkaar gehecht te raken als broeders en zusters. Natuurlijk wordt dan van eenieder een persoonlijke bijdrage verwacht zodat wij ook samen in saamhorigheid flink mogen groeien. Niets gaat vanzelf! Daar zijn wij allen van overtuigd!

Over saamhorigheid gesproken; de contactdag voor ouderen in de Vitus-

kerk in Naarden is daar een prachtig voorbeeld van. Wat was het een mooie dag waar parochianen van Bussum en Naarden onderling van een prachtige en gezellige dag genoten hebben. Alle deelnemers spreken daar nog vol lof over; ook hoe alles door de MOV-groep geweldig georganiseerd werd! Dus, petje af voor jullie!

Verder zijn onze parochiekerken weer van start gegaan met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. De Eerste Communie-groepen van de twee kerken zijn ervan overtuigd dat ons in beide kerken ook volgend jaar weer mooie eerste Communie-vieringen te wachten staan. Daar kijken wij naar uit!

Lieve mensen, tot slot is het ons een groot genoegen u te kunnen melden dat het bestuur weer op een nieuw bestuurslid mag rekenen. In de vorige Klankkleur hebben wij al iets aangekondigd zonder een naam te noemen, want we waren nog wachtend op een positief antwoord. Welnu, de heer Wim Keet is toegetreden als lid van het parochiebestuur. Hij is bij velen bekend als de fotograaf tijdens Eerste Communievieringen en andere festiviteiten binnen de parochie. Wij heten hem van harte welkom in het team en stellen het zeer op prijs dat hij bij wil dragen aan het welzijn van onze parochiegemeenschap!

Met de hulp van u allen hopen wij een goede toekomst tegemoet te gaan!

Een hartelijke groet van uw bestuur.

Ouderencontactdag 22 september 2019 in de St. Vituskerk

Ruim 60 deelnemers afkomstig, uit de drie kerken van onze parochie, deden mee aan de ouderencontactdag 2019. De meeste aanwezigen werden van huis opgehaald door de vele chauffeur-vrijwilligers, die wij op deze plaats heel hartelijk willen danken voor hun inzet.

Om 11.00 uur ontvangst met koffie en gebak van Pastoor Carlos! Om 12.00 uur een mooie plechtige Eucharistieviering, opgeluisterd door het St. Vituskoor o.l.v. Nico Brinker. Daarna lunch met soep en broodjes. (zie bijgaande foto, waar de 'schenkende handen' van een van de vrijwilligers van de MOV nog net zichtbaar zijn.) Daarna kwamen de BASjes op tafel (**Boerenjongens-Advocaat-Slagroom**) en andere drankjes. Om 15.00 uur een plechtig lof, waarbij wederom het St. Vituskoor



optrad. Wij zijn dit koor erg dankbaar voor hun vlekkeloze muzikale optreden. Bij het vertrek om 15.30 uur kreeg eenieder een lange rode roos mee naar huis met een afscheidsgroet. Het MOV heeft erg veel tijd en moeite besteed om deze jaarlijks terugkerende feest-

dag voor ouderen te doen slagen. Te horen aan alle dankbetuigingen, zijn zij daar goed in geslaagd. Hulde en dank aan de MOV!!!

Contactdag voor ouderen

Op 22 september werden wij om 11 uur hartelijk ontvangen door vele vrijwilligers met daarna koffie en heerlijk gebak uit eigen bakkerij.

Om 12 uur Plechtige Eucharistieviering met het St. Vitus koor.

Nadien een uitgebreide lunch met een gezellig samenzijn.

Tot slot van de dag Plechtig Lof.

Mogen wij ouderen dank brengen aan

Pastoor Carlos en de vele medewerkers en vrijwilligers die er een mooie dag van hebben gemaakt.

Hartelijke groet van een dankbare oudere.

Lida Albers

Vieringen in de Antonius Hof

Op vrijdag 30 augustus j.l. hebben we een vergadering gehad over de voortgang van de vieringen in de Antonius Hof. Buiten ons pastorale team waren daarbij aanwezig Tonnie vom Kothen en ondergetekende. Jan Langendorff, de voorzitter, had alles goed voorbereid. Het was een zinnig en tevens prettig samenzijn.

We waren het er allen over eens dat het de moeite waard is om ook in 2020 deze vieringen voort te zetten. Dit tot mijn grote vreugde en hopelijk van velen met mij.

Een ieder is aldaar van harte welkom!

Corrie Bloks – v.d. Maeden

Geloven.....24/7!

De geloofsverdiepingsavonden zijn een groot succes. Met veel vreugde lezen parochianen samen het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Steeds weer weten de parochianen zich te laten inspireren door het prachtige katholieke geloof.

De data van de compendiumavonden voor 2019 zijn als volgt (telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur in de pastorie van de Vituskerk):

Zondagavond 1 december

Uw aanwezigheid doet er toe. De werken van barmhartigheid zijn daden van naastenliefde waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. Onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen en moed inspreken zijn voorbeelden

van geestelijke werken van barmhartigheid (CKK 2447). Deze werken komen allemaal aan de orde op deze geloofsverdiepingsavonden.

NB: We verwelkomen graag ook nieuwe deelnemers! Leeftijd speelt geen rol. De structuur is zo opgezet dat iedereen op elk moment zo kan aansluiten. Deelname verplicht tot niks en niemand is verplicht om elke bijeenkomst bij te wonen. Het is leerzaam en ook erg gezellig. Kom een keer gezellig een kijkje nemen. Je wordt er een rijker mens van en je leert ook zo je mede-parochianen beter kennen.

Pastoor Carlos, Pieter Pouw, Rita Pouw en Jaap de Bruijn

Verdieping

Liefde en de pijn van het afscheid

Steeds als we van iemand beginnen te houden, stellen we onszelf bloot aan pijn, want degenen die we liefhebben brengen ons niet alleen vreugde maar ook verdriet. De meeste pijn wordt veroorzaakt door het afscheid. Als een kind het ouderlijk huis verlaat, of als man en vrouw elkaar voor langere tijd

of voorgoed verlaten, of als een goede vriend naar het buitenland vertrekt of doodgaat, dan kan de pijn van het afscheid ons danig van slag brengen.

Wil je de pijn van het afscheid vermijden, dan zul je ook nooit ervaren hoe blij je van de liefde wordt. Liefde is sterker dan vrees, leven is sterker dan dood, hoop is sterker dan wanhoop.

Het is een risico om van mensen te gaan houden, maar je mag erop vertrouwen dat het de moeite waard is.

De doden gedenken

Als we een goede vriend verliezen, iemand van wie we veel hielden, dan blijven we soms achter met een verlamdend verdriet. Mensen van wie we houden worden een deel van onszelf. Ze bepalen voor een deel hoe wij denken, voelen en handelen. Ze hebben allemaal een plaatsje in ons hart: onze vaders, moeders, echtgenoten, geliefden, kinderen, vrienden. Als ze sterven, sterft er ook een stukje van onszelf. Dat is de kern van ons verdriet; dat langzame en verscheurende afscheid van iemand die een deel van ons leven is geworden. Met Kerstmis, op nieuwjaarsdag, of bij een verjaardag ervaren we de afwezigheid bijzonder sterk. Het duurt soms meerdere jaren voordat we innerlijk echt afscheid hebben genomen en de pijn een beetje minder wordt. Maar als we hen loslaten, zijn ze een deel van onszelf geworden. Ze wijzen ons de weg op onze geestelijke tocht.

De doden als reisgenoten

Als we ouder worden, hebben we steeds meer mensen te gedenken, mensen die eerder zijn gestorven dan wij. Het is heel belangrijk om degenen te blijven gedenken die van ons gehouden hebben en van wie wij gehouden hebben. Hen in de herinnering houden betekent dat we hun inspiratie in ons dagelijks leven toelaten. Ze kunnen deel gaan uitmaken van onze geestelijke gemeenschap en ons helpen bij de beslissingen die we moeten nemen op onze levensweg. Onze ouders, echtgenoten, kinderen en vrienden kunnen na hun dood echte geestelijke reisgenoten van ons worden. Soms worden ze ons zelfs meer vertrouwd nadat ze gestorven zijn, meer nog dan tijdens hun leven.

De doden gedenken betekent dat we kiezen voor hun blijvende gezelschap.

Henri Nouwen over Allerzielen (uit zijn boek: "Brood voor Onderweg".)

Allerheiligen 2019

Als vroeger de litanie van Allerheiligen werd gezongen op Paaszaterdag, dacht ik als kind vaak: "Komt er nog eens een eind aan en wat als er heiligen worden overgeslagen?"

We zijn nogal eens geneigd om het als vanzelfsprekend te beschouwen dat alle heiligen zich hierboven bevinden. Niets is echter minder waar. We kunnen ze hier even zo goed tegenkomen. Hen ontmoeten in de buurt, om de hoek, dichtbij of verder af. Over de hele wereld verspreid. Ze komen voor onder alle lagen van de bevolking, zichtbaar of minder zichtbaar. Wat te denken van

al die mensen die, met gevaar voor eigen leven, een brandend huis ingaan om te kijken of zich daar nog levende wezens bevinden. Wat te denken van al die mensen die de branding en woeste golven trotseren om drenkelingen te redden. En wat te denken van al die mensen die zich ten tijde van oorlogen, op heldhaftige wijze inzetten om te vechten voor de vrijheid van anderen.

Maar ook vooral niet te vergeten: al die mensen die zich, dag in dag uit, met onbezweken trouw en grote passie inzetten voor medemensen die dat nodig hebben. Ze klagen niet, slaan zichzelf

niet op de borst. Zij doen het gewoon, ongeacht. Er lopen meer van deze mensen rond dan wij vaak voor mogelijk houden. Het zijn de mensen die, zonder eigenbelang, werken aan het geluk en welzijn van anderen en er zelf nog al eens bij inschieten.

Wat mij betreft verdienen al deze genoemde mensen het predicaat "Heilig" genoemd te worden. Al zullen zij daar nimmer om vragen!

Corrie Bloks – v.d. Maeden

Allerzielen viering op de Oude RK begraafplaats Sint Vitus

Traditiegetrouw zal op zondag 3 november a.s. een Allerzielenviering op de Oude RK begraafplaats Sint Vitus Bussum plaats vinden.

In deze viering zal kapelaan Geria voorgaan, het St. Ceciliakoor van de Vitus Kerk Naarden zal de muziek verzorgen.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van koffie of thee elkaar weer eens te ontmoeten.

De viering begint om 15.00 uur en vindt plaats op de begraafplaats, Nw. Hilversumseweg 57 te Bussum.

Requiem van Gabriel Fauré



uitgevoerd door Mary's Voices o.l.v. Karin Bouwmeester.

Orgel: Wybe Kooijmans

Allerzielenviering op 2 november 19:30 uur
Mariakerk te Bussum

Adventsoverwegingen december 2019

Dit jaar verzorgt onze werkgroep wederom de Adventsoverwegingen in de Mariakerk en wel op de maandagavonden 2 en 9 december, aanvang 19.30 uur.

Op het moment van inleveren van de kopij voor dit nummer van Klankkleur zijn we nog volop bezig met het ontwikkelen van een thema en vervolgens de uitwerking van de diverse onderdelen. In de 2-wekelijkse uitgave van Maria boodschap leest U de details van deze vieringen.

Helaas moet onze werkgroep de voorbereiding en realisatie van de vieringen vanaf dit seizoen doen zonder de ondersteunende inbreng van Bruno Nagel. Hij heeft – vanwege een te drukke agenda en de wens het rustiger aan te gaan doen – afscheid van onze werkgroep genomen.

Met respect voor dit besluit zijn wij hem heel dankbaar voor zijn steeds weer creatieve en inspirerende inbreng gedu-

rende vele jaren (vanaf de jaren negentig) zowel voor de VOP als de verschillende voorgaande werkgroepen zoals Ecclesia. Een zeer lange periode waarbij hij zijn professionele inbreng heeft geleverd.

Het zal ons niet gemakkelijk vallen de kwaliteit van de vieringen hoog te houden zonder de inbreng van Bruno.

Bruno, mede namens de parochiegemeenschap zijn we je zeer erkentelijk voor je jarenlange inzet. Gelukkig blijf je nog actief op vele fronten in onze parochie, kortom je kennis en vaardigheden blijven beschikbaar.

Dank, dank, dank, dank.....

De Werkgroep Vieringen onder leiding van Parochieanen (VOP); Aafke Verheijen, Martha van Eijden, Lia van der Flier, Marieke Middelhoff en Til van Overbeek.

Drie-eenheid

Enige tijd geleden vierden wij in onze parochie van de heilige Drie-eenheid het feest van de heilige Drie-eenheid. Er is toen opmerkelijk weinig gezegd over dit mysterie. Dit feest is in 1354 aan de reeks van kerkelijke feesten toegevoegd. De H. Drie-eenheid, ook wel Drievuldigheid genoemd, Vader, Zoon en H. Geest, is een groot mysterie, drie personen en toch één GOD.

Het benoemen van facetten (modaliteiten) van GOD die ons geopenbaard zijn, GOD als een vaderfiguur, GOD zoals hij als een zoon verscheen en GOD zoals die zich als een bezielende geest manifesteerde, werd al snel on-

juist beschouwd en als Modalistische ketterij veroordeeld. Het is een mysterie waar we snel aan voorbijgaan en waar we eigenlijk geen raad mee weten.

Op de lagere school werden we zoet gehouden met het beeld van een appel die in drieën gesneden was en toch één appel was als je de stukken tegen elkaar hield. Ik moet zeggen dat ik het hiermee gedaan heb tot groep zeven, daarna werd het een vraagteken. Met de vooroorlogse catechismus heb ik me later aardig kunnen redden; die zei: "Het is een mysterie van het geloof dat ons in het hiernamaals geopenbaard zal worden." Met een beetje goede wil

kom je hier een heel eind mee. Toch blijft het knagen, maar gelukkig komt het 2^e Vaticaans concilie, dat weliswaar geen oplossing geeft, maar wel bevrijdend werkt en ruimte geeft tot zelf denken en op zoektocht te gaan.

Enig graven in de kerkgeschiedenis brengt ons naar het concilie van Nicea dat de functie had om de veelheid van opvattingen uit de eerste Christentijd wat te ordenen en een aantal vreemde denkbeelden de wereld uit te helpen. Om de boel een beetje bij elkaar te houden en duidelijk af te scheiden en te formuleren in een wereld die nog bol stond van Griekse, Romeinse en Egyptische goden. Ja, dan is het nodig met scherpe omschrijvingen, dogma's aan te komen, zo in de geest van: "Jongens, ZO is het."

Moet je het nu geloven, die drie personen? Je mag het geloven. Maar bedenk wel dat geloven een veel breder begrip is dan "aannemen" op gezag van een ander. Het Latijnse "credere" is ont-

staan uit "cor dare", zijn hart geven aan. Het is veel meer een daad van vertrouwen; ons gedragen te weten door GOD, die als een Vader voor ons is, die in de mens Jezus in nederige dienstbaarheid als een gehoorzame zoon zich openbaard heeft, GOD die als Geest zich in ons uitstort en ons in vuur en vlam zet om zijn rijk van vrede in de schepping tot groei te brengen.

Drie persoonsbeelden van één universele GOD. Je zou haast zeggen: "Drie-eenheid zondag is nu eens een feestdag helemaal voor GOD zelf." GOD die zo onnoembaar en onbereikbaar is, wordt door de Drie-eenheid tastbaar in een Vader, een menselijke Zoon en een enthousiaste Geest die ons aanzet en vurig maakt voor de zaak van GOD. GOD die ons de tien woorden, de tien geboden en in het evangelie een levenswijze heeft gegeven, waardoor het leven werkelijk goed kan zijn. Daar mogen we GOD dankbaar voor zijn.

Ben Moussault

Rituelen en symbolen

Op een zaterdagochtend zaten we in een kerkje in het Belgische gehucht Oosthoven om getuige te zijn van het vormsel van de kleinzoon. Allen op hun paasbest gekleed. De kerk was tot de laatste bank bezet. Het rijke roomse leven bloeit nog volop bij onze Zuiderburen.

Met verbazing en verwondering volgde ik de viering. Omdat ik zelf niet van de kerk ben, mijn dochter wel, heb ik me vooraf ingelezen en weet dat het vormsel samen met het doopsel en de 1^e H. Communie onderdelen van de christelijke initiatie zijn. De inwijding gaat gepaard met eeuwenoude rituelen en symbolen. Op een speelse en toegankelijke manier weet Bart Paepen, pries-

ter en vicaris van het bisdom Antwerpen, deze te vertalen naar de huidige tijd. Ergens bijhoren, deel zijn van een familie of kerk geeft steun en vertrouwen. Iedere groep of bedrijf heeft zo zijn eigen waarden en rituelen.

Onwillekeurig moet ik denken aan mensen die zich niet thuis voelen op hun werk. Uit recent TNO-onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van de werknemers zich fysiek en mentaal prima in staat voelt goede prestaties te leveren. Ondanks dat in het afgelopen jaar 2 op de 3 mensen het werk of de organisatie zag veranderen. Niet het ontbreken van kennis of kunde breken sommigen op maar veeleer de verandering van waarden en normen. Dikwijls gaat dat gelei-

delijk, bij fusies en overnames soms van de een op de andere dag. Oude rituelen en symbolen gelden dan niet meer.

John, technicus: „We waren een innovatieve club nerds. Sinds de overname ben ik een nummer. Ik heb niets met ‘scrum masters’, teamcoaches en andere pipo’s die me gaan ‘supporten’.”

Marie werkt in een verzorgingshuis: “Ik heb voor dit beroep gekozen om mensen te helpen, niet om rapportages te schrijven.”

Jan-Peter, een jonge econoom, over zijn nieuwe baan: “Het is een verademing. Besluiten worden snel genomen en ik word afgerekend op mijn resul-

taat. Hoe ik het doe en wanneer is mijn eigen verantwoordelijkheid.”

Een werkomgeving is net als een kerk, je moet je thuis voelen en beschermd weten. De waarden en rituelen moeten je passen. Uit TNO-onderzoek blijkt dat het afgelopen jaar 60 procent van de mensen te maken heeft gehad met een verandering in of op het werk. Zij geven aan dat tijd en begeleiding voorwaarden zijn om je met succes aan te passen. De kerk van Bart Paepen heeft dat beter begrepen dan menig bedrijf of instelling.

Uit: de column OverWerk van Martin Overbeek

175 jaar St. Ceciliakoor Naarden

Zondag 24 november 10:00 uur St. Vituskerk, Naarden

In deze Christus Koningviering zullen we ook stil staan bij het feit dat het St. Ceciliakoor 175 jaar geleden is opgericht. Tijdens deze feestelijke viering zullen de gezangen delen zijn uit de Missa Brevis in G KV 140 van Wolfgang Amadeus Mozart. De begeleiding van het koor wordt verzorgd door het Wilhelminaconsort (leden Radio Filharmonisch Orkest) en Dirk Out aan het orgel.

Door de voorbereidingen van deze dienst begint deze op een afwijkende tijd, namelijk om 10:00 uur.

Ondanks de feestelijke opening van dit stukje zijn er toch ook zorgen rondom de koren en de muziek in de kerk en ook in Naarden. Veel koorleden hebben de pensioengerechtigde leeftijd al ruim bereikt en dat heeft uiteraard zijn weerslag. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom, want laten we eerlijk zijn, een viering zonder koor op zondagmor-

gen.....
is voor velen misschien toch geen fijne gedachte. Met andere woorden, kom eens op donderdagavond bij ons kijken. Je hoeft geen noten te

kunnen lezen en ook als je denkt: “ik kan niet zingen” (wat meestal niet waar blijkt te zijn) is geen barrière om eens bij ons te komen kijken. Je krijgt koffie met een koekje en meestal aan het eind van de repetitie nog wel wat anders.....

Piet Philipse



St. Vituskoor – Naarden

Elke week repeteert het St. Vituskoor. En gebleken is dat dit zijn vruchten afwerpt: zo bleek zeer onlangs bij de Ouderendag in de kerk van Naarden dat de zang bijzonder gewaardeerd werd.

Op dinsdagmiddag (eens in de maand op maandagmiddag) om 13.00 uur begint de repetitie o.l.v. dirigent Nico Brinker met begeleiding van organist Willem Vonk. Na een paar minuten stemvorming en ademhalingsoefeningen wordt nieuwe en bekende muziek ingestudeerd en vooral afgewerkt: zuiver zingen, de juiste toon en verstaanbare tekst zijn noodzakelijk maar is net niet

voldoende. Het moet een expressie worden van hetgeen de tekstschrijver en de componist hebben willen uitdrukken. Een muzikale voordracht!

En daarvoor nodigen wij U uit: maak eens een repetitie mee. Neem contact op met onze contactpersoon Mienke Rijs (035 -69 42935), of kom eens luisteren op dinsdagmiddag onder de toren van onze RK St. Vituskerk.

U zult merken dat de sfeer en het zingen U veel voldoening zullen geven.

Doen!

Nico Brinker

De Gerardus kalender elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem en kost € 7,40. De opbrengst van de

kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (zie ook op: www.kloosterwittem.nl).

U kunt de kalender bestellen bij:

T. Grijpink, Verhoeflaan 10, Naarden

Tel: 694 6048



KBO berichten

Ledenmiddagen KBO op vrijdagmiddag in De Sloep om 14.00 uur:

- 8 november: Voettocht door de Himalaya door Henny van der Wilt. Gratis voor KBO/PCOB leden. Toegang voor belangstellenden € 2,00.

De KBO-viering is op maandagmorgen 28 oktober om 10.30 uur in de Sloep. De voorganger is dhr. Jos Baaij. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Greetje Sijp



10 november inzamelactie Voedselbank

We willen met u de huidige situatie van de voedselbank delen die aanleiding geeft om een oproep te doen voor een inzamelingsactie.

Bij de voedselverwerving doen zich aantal ontwikkelingen voor:

1. Door het succes van de veruimde afprijactie bij supermarkten daalt de opbrengst van voedselderving flink. Het gaat dan om voedsel met een korte houdbaarheidsdatum zoals o.a. vlees en verpakte groente.
2. De instroom van droge kruidenierswaren die uit de landelijke distributiecentra van supermarktketens komen daalt waardoor stellingen in ons magazijn leeg staan terwijl we wel (te)veel sauzen, chips en ander ongezonde producten krijgen waar niet echt behoefte aan is.
3. De al langer dalende lijn van de opbrengst van lokale winkelacties en scholenacties begint te knellen terwijl het aantal huishoudens dat we ondersteunen al enige tijd stijgt.
4. De diversiteit aan groente en fruit vraagt ook om aandacht. Het aanbod is soms te eenzijdig. Dan krijgen we bijvoorbeeld te veel van één soort waardoor er overschoot ontstaat terwijl we feitelijk een tekort hebben. We willen graag producten uitdelen die door het Voedingscentrum Nederland in de Schijf van Vijf worden geadviseerd. Maar dat lukt dus niet altijd.

Hoewel dit extra druk geeft op transport en vrijwilligers, voelen we ons genoodzaakt een beroep op u te doen om ons aan voedsel te helpen, met name droge kruidenierswaren. We hebben op dit moment te weinig om

elke klant de juiste producten mee te geven.

Wat wij we aan voedsel hebben gekregen, kunnen we uitdelen!

Ons boodschappenlijst voor droge kruidenierswaren is:

- Koffie 250 grams pak, Pasta, Rijst, Vis in blik, Ragout
- Kaas (vacuüm verpakt), Aardappel-puree, Knakworst in blik
- Doperwten, Bruine bonen en Wittenbonen in blik, Wasmiddel

Als parochie willen wij graag aan deze oproep gevolg geven. Het parochiebestuur heeft daarom besloten dat u op zondag 10 november a.s. uw goederen voor de Voedselbank in beide kerken in kunt leveren.

Wij verzoeken u geen kleding in te leveren!



Opbrengst Benefietconcert Steinmeyermuseum € 848,00

Op zondag 7 juli werd in de Mariakerk te Bussum een benefietconcert t.b.v. het Steinmeyermuseum in Öttingen (D) gegeven. Dit concert werd verzorgd door Simon Stelling, organist van het Alphense Steinmeyer-orgel in de Adventskerk.

Helaas kon Paul Steinmeyer vanwege zijn gezondheid het concert niet bijwonen. Wel stuurde hij een videoboodschap waarin hij zijn dank voor dit initiatief uitsprak. De videoboodschap is te vinden op YouTube door te zoeken naar: "Videoboodschap Herr Paul Steinmeyer"

Ondanks de finale van de WK Vrouwenvoetbal in Lyon (F) hebben meer 70 mensen dit prachtige concert, met een zeer gevarieerd programma, bijgewoond.

De collecte na afloop heeft een mooi bedrag opgeleverd, dankzij het enthousiaste publiek in de kerk. Verder is er ook door een aantal vrienden van het Steinmeyer-orgel geld gedoneerd. Bij elkaar is € 848,00 ingezameld. Heel hartelijk dank daarvoor!

Hartelijk dank aan het locatieteam van de Mariakerk voor het beschikbaar stellen van de kerk, het Steinmeyer-orgel, voor de pr via de website, het parochieblad "Klankkleur" en "Mariaboodschap", de mededelingen en voor andere logistieke zaken. Dank aan Simon Stelling voor zijn inspirerende orgelspel. Door zijn repertoirekeuze liet hij de betoverende klanken van dit prachtige orgel horen. Dank ook aan Marcel van Tol voor het maken van de live-opname van het concert. Verder veel dank aan Drukkerij Walden die de posters en banners heeft gesponsord, aan Gerco Schaap van De Orgelvriend en aan www.orgelconcerten.nl. Tenslotte dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd door het delen van berichten en updates op Facebook, per e-mail en via WhatsApp.

De opbrengst van het concert is een bijdrage in de kosten van de dakreparatie van het Steinmeyer-museum. Wordt vervolgd ..

Lillian Mulder

Namens de organisatiecomité

In Memoriam: Paul Steinmeyer (1933-2019)

Op 3 augustus 2019 is Paul Steinmeyer in Öttingen overleden. Hij was de achterkleinzoon van de Duitse orgelbouwer Georg Friedrich Steinmeyer (1819-1901) en tevens laatste telg van de Steinmeyer-dynastie die zich nog met orgelbouw bezighield.

De Volkskrant en De Orgelvriend hebben een 'In Memoriam' gepubliceerd welke te vinden is door te zoeken op "volkskrant Steinmeyer".



Ter nagedachtenis aan Paul Steinmeyer heeft Gerco Schaap, eindredacteur van De Orgelvriend, een prachtig 'In Memoriam' geschreven in De Orgelvriend van oktober 2019.

Paul Steinmeyer zei in september 2018: "Dieses einzigartige Instrument darf jedoch nicht in Vergessenheit ge-

raten und sollte für die nachkommen- den Generationen bewahrt bleiben."

Wij zijn nu aan het denken hoe wij een klein bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van zijn wens, zijn droom.

Lillian Mulder

Nationale Orgeldag 2019: Een succes!

Op zaterdag 14 september werd de Nationale Orgeldag gehouden. Dit viel samen met het Open Monumenten-weekend.

Voor de tweede keer deed het Steinmeyer-orgel in onze kerk ook mee aan deze dag. Laatste keer was in 2014. Net als in het hele land was het Steinmeyer-orgel niet alleen te bekijken maar werd ook bespeeld! Vier organisten hebben het orgel bespeeld: Hendrik Jan de Bie, organist van de Pauluskerk in Baarn, Joost Veerman, organist van de Goede Herderkerk in Huizen, Willem Vonk, organist en koordirigent van de Nicolaaskerk te Baarn en Richard Vos, cantor-organist in de Pauluskerk te Baarn. Iedere organist had een afwisselend programma samengesteld met het doel om het orgel tot zijn recht te laten komen. En te laten horen welke wijsheid aan prachtige muziek door het orgel kan worden voortgebracht. Elke organist had maximaal 20 minuten en daarna was er gelegenheid om in contact te komen met de organist. Maar ook om het Steinmeyer-orgel en de kerk te bezichtigen voordat het volgende concert begon. Toegang was gratis!

Reacties van de organisten

Hendrik Jan de Bie: "Een nieuwe kennismaking met het Steinmeyer-orgel. Vijf jaar geleden was de laatste keer dat ik erop speelde en ik moet zeggen

dat ik met meer vreugde erop heb gespeeld dan de vorige keer. Het is net alsof de klank van het orgel fraaier is geworden of het zich beter gezet heeft in de ruimte. Het zingt prachtig rond. Kortom, het was echt een feest om hier te mogen spelen".

Richard Vos: "Erg fijn om hier te spelen. Het is een inspirerend instrument, inspirerende ruimte; alles bij elkaar, TOP"

Willem Vonk: "Er zit op dit orgel een melange van verschillende gekleurde zogenaamde achtvoeten. Dat is het leuke van dit orgel, dat je kan spelen met klankkleurtjes. Je kan met expressie spelen. Het is een rijkdom wat jullie hier hebben. Het is ook een katholieke orgel, zou ik zeggen. Je ziet het kaarslicht, je ruikt wierook, dat is het karakter van dit instrument."

Lillian Mulder



Vredeswandeling

Afgelopen zondag 22 september heeft de vijfde editie van de vredeswandeling plaatsgevonden. Dit jaar vertrok de wandeling vanaf het schoolplein van Basisschool de Tweemaster in Naarden. Het thema van de vredeswandeling was 'Vrede verbind over grenzen'. Na een toespraak van de wethouder Geert-Jan Hendriks en de directrice van de school Nynke Ter Steeg, duwde een aantal kinderen een grote symbolische muur van schuimblokken om als start van de wandeling. Begeleid door swingende muziek van JONG, de jongeren afdeling van de fanfare Nardinc, vertrokken we met zo'n ruim 100 deelnemers.

Het was een vrolijke stoet met mensen van allerlei verschillende achtergronden en overtuigingen. Nieuw dit jaar was een grote vertegenwoordiging van Koptisch Orthodoxe Kerk en vertegenwoordigers van de Bha's gemeenschap.



Onderweg ontstonden spontane gesprekken en ontmoetingen. Al wandelend verdwenen allerlei grenzen en was er een goede en open sfeer. Ook leuk om te merken wat zo'n tocht oproept bij toevallige passanten of automobilisten die even stopten om ons doorgang te geven. 'Wat is dit voor optocht?' 'Oh voor vrede en verbinding, wat leuk!!'

Na een wandeling van ongeveer driekwartier kwamen we aan bij de As-Salaam moskee in Naarden. Hier werden we gastvrij onthaald met muntthee, koekjes en water. In groepjes was het



mogelijk om de moskee te bezichtigen en vragen te stellen over het Islamitische geloof. Ondertussen was er buiten muziek; Koptische, Joodse en Syrische klanken klonken door de Keverdijk.

Als belangrijk onderdeel van de middag werd de Vredespaal 2019 –Samen Gooise Meren uitgereikt voor een initiatief dat bijdraagt aan vrede en verbinding. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan het Holocaustcomité Gooise Meren voor hun jongerenproject 'Kinderen zoals jullie', over de lotgevallen van Joodse kinderen uit Gooise Meren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit project heeft heel veel basisschool- en middelbare scholieren op een indrukwekkende manier geconfronteerd met de geschiedenis en tegelijk bewust gemaakt van het (actuele) gevaar van discriminatie, populisme en intolerantie.

Namens de initiatiefnemers 'Samen Gooise meren',

Ds. Annegreet van der Wijk

Voor de komende periode staan de volgende lezingen op het programma:

- 29 oktober: “Religie en Muziek” door Hans Roelofsen en Henk Smits. Om 20:00 uur in Apostolisch Genootschap. Kosten € 7,00.
- 14 november: “Een vrij mens of marionet?” door Nico den Bok. Om 20:00 uur in Witte kerk. Kosten € 7,00.
- 26 november: “Zonder dialoog geen toekomst voor het religieus erfgoed” door Dr. Herman Wesselink. Om 20:00 uur in Verlosserkerk. Kosten € 7,00.

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl.

Inleverdata kopij

	Editie	Inleverdatum kopij	Verschijningsdatum
7	Kerst	22 november	13 december

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieenheid.nl verstuurt.



Concertagenda



Zaterdag 9 november, Mariakerk, 20:00 uur

Afgelopen voorjaar maakte Wishful Singing de voorstelling 'What about Mary?'. Een muzikale ode aan de meest veelzijdige vrouw ooit: Maria! Haar naam is zo oud als de jaartelling. Door de eeuwen heen is haar naam blijven klinken, zonder aan kracht in te boeten. Van moeder tot majesteit: Maria's bleven komen en gaan, zonder Maria gaat de geschiedenis mank.

Het vervult ons met trots dat de zangeressen van Wishful Singing de Mariakerk in Bussum gekozen hebben voor de CD presentatie die gemaakt is over deze voorstelling over Maria. De presentatie is op zaterdagavond 9 november 2019 om 20.00 uur. Hoe leuk is het als u hierbij aanwezig wilt zijn?! Kijk voor meer informatie op: www.wishfulsinging.nl.



Zondag 17 november, Mariakerk 15:30 uur

Op 17 november om 15:30 uur vindt in de Mariakerk een concert plaats gegeven door Mylou Mazali mezzosopraan en Willem Vonk piano. Ze voeren liederen uit van vier verschillende componisten uit de 19^e eeuw, waaronder werken van Dvorák, Liszt, Bizet en Brahms. Het verbindende element is "zigeuner", een thema dat regelmatig terugkomt in de Romantiek. Toegang is vrij, maar na afloop is er wel een collecte.



Zondag 24 november, Wilhelminakerk Bussum, 16:30 uur

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in de maandelijkse cantatedienst als hoofdbestanddeel het Gloria van Antonio Vivaldi centraal. Direct al na het begin klinkt het "Et in terra pax" (vrede op aarde) waar momenteel op aarde niet echt sprake van is, bijna al een smeedbede. De muziek wordt verzorgd door: Het vocaal ensemble Voices, het Wilhelminaconsort (leden RFO) o.l.v. Piet Philipse met Wybe Kooijmans orgel. Collecte aan de uitgang.



Antonius Hof 14 december 15:30 uur

Net als vorig jaar vieren wij ook dit jaar samen met de bewoners en gasten van de Antonius Hof Kerst. Het feest der herkenning zal de basis zijn, met vooral bekende kerstliederen. Komt u ook luisteren en meezingen samen met Vocaal ensemble Voices?

U bent hartelijk welkom.



Zaterdag 14 december 2019 St. Vituskerk, Naarden 20:00 uur

Advent en Kerst. Bijzondere sfeer overal, gezellig en feestelijk, maar ook tijdens advent een periode van verwachting. In deze periode al een vooruitblik naar kerst met muziek uit alle eeuwen en windstreken.

Het vocaal ensemble Voices geeft een kerstconcert in de St. Vituskerk van Naarden. Advents en kerstmuziek om naar te luisteren maar natuurlijk ook een aantal bekende kerst- en adventsliederen, waarbij u uitbundig mee mag zingen. U bent natuurlijk allen van harte welkom en u mag gratis naar binnen. Na afloop houden wij een collecte ter bestrijding van de kosten.

Zondag 15 december in de Grote Kerk te Naarden om 19:00 uur.

Op zondagavond 15 december wordt weer onze traditionele Volkskerstzang gehouden in de Grote Kerk van Naarden.

De kinderen brengen het licht binnen waarna burgemeester H. ter Heegde het openingswoord zal spreken.

Verder werken mee aan deze samenzang organist Dirk Out, Muziekvendel Nardinc en het Kroonkoor o.l.v. Marco de Jong. De overdenking wordt verzorgd door dominee P.J. Viveen – Molenaar.

De kerk is open vanaf 18.30 uur en de toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom! Na afloop zal er bij de uitgang een collecte gehouden worden om de onkosten van deze avond te dekken.



Zondag 22 december Wilhelminakerk om 16:30 uur

A festival of Lessons and Carols is een Vesper gebaseerd op negen lezingen rondom advent en kerst met de daarbij horende Lieder (Carols) en andere muziek. De muziek zal worden verzorgd door het Vocaal ensemble Voices, maar ook door u. De Carols zijn bedoeld om u uitbundig mee te laten zingen. De muziek tijdens deze Vesper zal uiteraard anders zijn dan het concert in de St. Vitus in Naarden. Van harte uitgenodigd en de toegang is gratis.

Deze en meer bijzondere muziekkuitvoeringen vindt u ook op de web site www.h-drieenheid.nl van de parochie onder muziek → concert agenda.

Liturgisch rooster

zaterdag 26 oktober

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	A. Huisers

zondag 27 oktober - 30e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor M. Costa
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor / N	Pastoor C. Fabril

vrijdag 1 november

Vitus	19:00 uur	Allerheiligen / Ceciliakoor / N	Pastoor M. Costa
-------	-----------	---------------------------------	------------------

zaterdag 2 november

Maria	19:30 uur	Allerzielen / Mary's Voices	M. Potjer
Vitus	19:00 uur	Allerzielen / Vituskoor N/L	Pastoor C. Fabril

zondag 3 november - 31e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

zaterdag 9 november

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	B. Nagel

zondag 10 november - 32e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Kapelaan A. Geria

zaterdag 16 november

Vitus	17:30 uur	Geen viering ivm Diakenwijding	
-------	-----------	--------------------------------	--

zondag 17 november - 33e zondag door het jaar

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mary's Voices	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa
Vitus	12:00 uur	Geen Gezinsviering	

zaterdag 23 november

Vitus	17:30 uur	Geen viering ivm Sinterklaasintocht	
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	J. Baaij

zondag 24 november - Christus Koning

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastor L. Koot
Vitus	10:00 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor / L	Pastoor M. Costa

zaterdag 30 november

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 1 december - 1e zondag van de advent

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Kapelaan A. Geria
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Pastoor M. Costa

maandag 2 december

Maria	19:30 uur	Adventoverweging / Samenzang	Parochianen
-------	-----------	------------------------------	-------------

zaterdag 7 december

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
-------	-----------	-------------	-------------------

zondag 8 december - 2e zondag van de advent

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Ceciliakoor N/L	Kapelaan A. Geria

maandag 9 december

Maria	19:30 uur	Adventoverweging / Samenzang	Parochianen
-------	-----------	------------------------------	-------------

zaterdag 14 december

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	J. Langendorff

zondag 15 december - 3e zondag van de advent

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mary's Voices	Pastor L. Koot
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / Ceciliakoor / L	Pastoor C. Fabril
Vitus	12:00 uur	Geen Gezinsviering	

maandag 16 december

Maria	19:30 uur	Verzoeningsviering / Samenzang	Kapelaan A. Geria
-------	-----------	--------------------------------	-------------------

zaterdag 21 december

Vitus	17:30 uur	Eucharistie	Pastoor C. Fabril
A'hof	17:00 uur	Communieviering / Jozef Dameskoor	M. Potjer

zondag 22 december - 4e zondag van de advent

Maria	10:00 uur	Eucharistie / Mariakoor	Pastoor C. Fabril
Maria	19:00 uur	Lessons & Carols / Mary's Voices	
Vitus	9:30 uur	Eucharistie / KND / Vituskoor N/L	Pastoor M. Costa

*L: Latijn gezongen / *N: Nederlands gezongen

Open Kerk

Iedere donderdag van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Mariakerk; 12:00 uur orgelspel; 12:30 uur korte middagpauze dienst. Iedere zaterdag van 10:30 uur tot 13:30 uur in de Vituskerk.

Vieringen door de week

Vituskerk	iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur
Mariakerk	iedere 1 ^e vrijdag van de maand om 09:00 uur
Huize Patria	iedere 2 ^e en 4 ^e zaterdag van de maand om 10:30 uur
Ravelijn	iedere vrijdag 10:00 uur
Veste	iedere vrijdag 10:15 uur

kinderpagina

In november zijn er best veel gedenkwaardige dagen

Allerheiligen (1 november) of Feest van alle Heiligen, is een feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk worden vereerd en herdacht.

Op **Allerzielen** (2 november) denken we aan alle gestorven mensen. Veel mensen gedenken hun gestorven familieleden en vrienden door naar het kerkhof te gaan en bloemen op het graf of de gedenkplaats van de overledene te zetten. Het is een dag waarop we bidden voor de doden. Veel mensen komen bij elkaar in de kerk en tijdens deze bijeenkomst worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. Zo blijven zij in onze gedachten.



Op 11 november is het **Sint Maarten**.

In Noord-Holland worden er vaak lampionnenoptochten gehouden. De kinderen maken lampionnen en gaan met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale liedjes en krijgen in ruil snoep of fruit.

Vaak begint in november ook de advent periode, maar dit jaar is de 1^e zondag van de advent op 1 december.

Advent is de voorbereidingstijd voor Kerstmis. Het woord Advent komt van

het Latijnse woord adventus en betekent "komst", letterlijk betekent het God komt naar ons. De Adventstijd duurt vier weken. In de kerk zie je de adventskrans. Vier zondagen lang steken wij telkens één kaars meer aan, wij maken het steeds een beetje lichter.



Er staan vier kaarsjes op een rij te wachten op het feest. Eén lichtje laat ons alvast zien hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan, ons wachten wordt beloofd. Het wordt steeds lichter in de kerk, dit huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes, drie vlammetjes van licht vertellen van het Kind dat komt, is dát geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan. Vier lichtjes laten horen: nog een paar nachties slapen, dan wordt het Kind geboren



Het secretariaat van de St. Vituskerk

Hierbij verwelkomen we van harte Machteld van de Brink, die ons secretariaat is komen versterken. Zij is elke dinsdagmorgen aanwezig om uw telefoontjes te beantwoorden (zie het telefoonnummer in de parochiewijzer op pagina 2 van Klankkleur) en is werkzaam o.a. met de voorbereiding van de

liturgie van de komende zondag zoals: de voorbeden, de misintenties, de mededelingen en de mutaties in het ledenbestand etc. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe werkkring.

Het locatieteam

175 jaar St. Ceciliakoor van de St. Vituskerk in Naarden

Ja U leest het goed, het St Ceciliakoor van de St Vituskerk van Naarden bestaat in november 175 jaar en is dus in 1844 opgericht. Dat is terug te vinden in de annalen die bewaard zijn gebleven.

Wij vieren dat jubileum op zondag 24 november in Naarden met een plechtige hoogmis om 10.00 uur (!!), waarin pastoor Carlos Fabril zal voorgaan. Het St. Ceciliakoor zal extra worden ondersteund door het Wilhelminaconsort met

verschillende instrumenten, bij de uitvoering van de Missa Brevis van W.A. Mozart o.l.v. dirigent Piet Philipse. Noteer deze datum alvast in Uw agenda en kijk naar de posters en publiciteit rond dit unieke jubileum. (zie ook de mededelingen en afbeeldingen m.b.t. enkele concerten in het najaar, in het algemene gedeelte van deze Klankkleur.)

Het locatieteam

Familieberichten

Door het doopsel zijn tot onze kerkgemeenschap toegetreden

- * Marciano Izaäk Christiano Adriano Loch op 5 mei 2019
- * Hannah Lieke Marie Tjhuis op 28 september 2019

We hebben afscheid moeten nemen van:

- † Guus Paulich op 82 jarige leeftijd
- † Monica Maria Antonia Cornelia Smit- Kühne op 73 jarige leeftijd

Onze parochiegemeenschap verliest hiermee helaas een aantal trouwe parochianen aan wie wij zeer veel te danken hebben, met name door hun jarenlange onvermoeibare inzet voor onze parochiegemeenschap en vele anderen.



Herdenken is niet vergeten



Graag vragen wij uw aandacht voor de Allerzielenviering op 2 november in de Mariakerk. Ook dit jaar wordt het requiem van Gabriel Fauré uitgevoerd door Mary's Voices o.l.v. Karin Kuijper.

Wij nodigen alle parochianen uit om op zaterdag 2 november hun dierbaren te gedenken in deze muzikale herdenkingsbijeenkomst.

U bent in de gelegenheid de namen van uw dierbaren door te geven. Deze namen worden dan genoemd terwijl kaarsen worden ontstoken. De namen dienen vóór 30 oktober schriftelijk te worden doorgegeven. Dit kan per email (sec.rkmariaparochie@outlook.com) of

door middel van een briefje in de brievenbus van het pastoraal centrum van de Mariakerk, Brinklaan 42 Bussum.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij; na afloop wordt er een deurcollecte gehouden ter dekking van de kosten.

Voor meer informatie kunt u bellen (035-6931591) of mailen met het secretariaat (sec.rkmariaparochie@outlook.com).

Rineke Blaauwgeers

Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Wat is er aan de hand?

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martin de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5) jaar uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling.

Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling, dat deze manier van werken leidt tot minder isolement

en discriminatie en tot betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doen we dat?

Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat de lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die Unicef hiervoor heeft opgesteld.

De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren.

Tenslotte zal Warmi Huasi een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

De Advent begint dit jaar op zondag 1 December en in de viering van die dag zal dan ook aandacht geschonken worden aan de Adventsactie en zal de collecte bestemd zijn voor de Adventsactie. Mocht u er die dag niet bij kunnen zijn, dan kunt u uw gift overmaken naar NL21INGB0000005850 t.n.v. Adventsactie.

Namens de MOV-groep,

Arnold van Velzen

Gezocht: Bezorgers!

Ons parochieblad "Klankkleur" verschijnt ongeveer 7 maal per jaar. Het rondbrengen van het blad wordt verzorgd door vele vrijwilligers.

Door ziekte, ouderdom of verhuizing ontstaan er wel eens vacatures voor nieuwe bezorgers. Om deze vacatures op te vullen zijn wij op zoek naar nieuwe bezorgers voor het bezorggebied van de Mariakerk. Een wijk bestaat gemiddeld uit 15-20 adressen waar het parochieblad bezorgd moet worden.

Wie heeft er nog wat tijd over om 7 maal per jaar ongeveer 30 minuten te besteden aan een gezonde wandeling of fietstochtje voor het bezorgen van het parochieblad.

Voor uw aanmelding kunt u ons bellen: Anne Marie en Hans Hageman 6932275 of een email naar: leden-adm.maria@12move.nl.

Familieberichten

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen:

* Ramos Sarhan

Wij hebben afscheid moeten nemen van :

- † Nick Krynen, 93 jaar, Huize De Antoniushof
- † Alphonsus Kuijer, 83 jaar, Prins van Oranjestraat 3 Wormer
- † Elisabeth Klück – Dorlandt, 87 jaar, Simon Stevinweg 90
- † Ria Wennink – Pennings, 97 jaar, Huize De Bolder Huizen
- † Antonia Wolfs – Reintjes, 96 jaar, Slochterenlaan 26
- † Beatrix Rijnja, 89 jaar, Huize Naarderheem Naarden
- † Willy van Eijden – Eijpe, 79 jaar, Godelindestraat 74

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve mensen om hen heen.



A Festival of nine Lessons and Carols

22 December 19:00 uur

Mariakerk te Bussum



Door Mary's Voices o.l.v. Karin Kuijper

Orgel: Wybe Kooijmans

Contactgegevens locatie Vituskerk

Adres Pastorie:	Marktstraat 1, 1411 CX Naarden	
Adres kerk	Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden	
Adres secretariaat:	Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden	
Email:	sintvitusnaarden@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 694 3588	
Bankrekening:	NL33 RABO 0343 7026 65	
Locatie team Vituskerk:	Hr. P. Grol	694 4855
	Hr. H. den Hollander	06 25 336 789
	Mw. M. van Waes	06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars:	mw. A. van Eijden	694 8953
Ceciliakoor:	Hr. C van Essen	694 5062
Vituskoor:	mw. M. Rijs	694 2935
Communiegroep:	mw. M. van den Heuvel	06 39 621 177
Jongerengroep:	Pastoor C. Fabril	694 3588
MOV:	Hr. J. Heerschop	693 1219
Koster:	Hr. H. Jansen	06 51 738 177

Contactgegevens locatie Mariakerk

Adres kerk en secretariaat:	Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,	
Email:	sec.rkmariaparochie@outlook.com	
Telefoon secretariaat:	035 - 693 1591	
Bankrekening:	NL70 INGB 0003 3582 58	
	NL98 ABNA 0554 0367 03	
Locatie team Mariakerk:	Hr. F. Baneke	698 2999
	Mw. C. Veen	693 6468
	Mw. C. Blaauwgeers	691 1720
	Hr. H. Baaij	
Financiële administratie:	Hr. J. van den Bogaard	693 1591
	woensdag 9.30 - 12.00 uur	
Vrijwillige voorganger:	Mw. M. Potjer	06 46 395 060
Ziekenbez. Tergooi Blaricum:	Mw. R. de Kok	06 11 127 758
Coördinator koster:	Hr. H. & Mw. I. Ramaaker	693 1746
Redactie "Mariaboodschap":	Mw. M. Vrind	691 6090
	Mw. T. Nagel	691 9988
	mariaboodschap@h-drieeenheid.nl	
Verspreiding Klankkleur:	Hr. H. & Mw. Hageman	693 2275
Ledenadministratie	ledenadm.maria@12move.nl	